

lilla TIDNINGEN

Positiv, personlig och lokal



Till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och Vikbolandet - 24 mars 2018



Stens gärningar räddar liv



Lena glädjer de äldre



Tommys firma i nya lokaler



Mimmi arbetar under påsken



Caroline ny VD Ramunderstaden



Peter firar med familjen i Lagnö



Anne-Louise har startat Coffice



Cedrik guidar på Sri Lanka



PP Water Technics AB

Pluspoolen

Vi öppnar vår nya butik 6/4, välkomna!

POOLBUTIK ONS-FRE 10-18
www.pluspoolen.com **LÖR** 10-14

Vi finns vid nya Slussportsområdet i Söderköping

Hitta till vår nya butik



Lilla Tidningen

Vad betyder påsken för dig?

Den frågan ställde vi till några i Söderköping och fick ganska varierande och spännande svar bl a från Peter Johansson, den kända musikalartisten från S:t Anna. Det är en av Peters favorithögtider när våren är på gång och han träffar släkten i Lagnö. Ett annat svar fick vi från vår kyrkoherde, Ola Linderoth, som förmimmer påskens sorg och glädje med de variationer som sker i en persons liv.

Själv så tänker jag mycket på barndomens påskfirande med godisägg. Stor glädje var det med tittäggen i socker som var så fantastiskt vackra att se på. Dom åt vi aldrig upp. Sorgen och tystnaden fanns också där på långfredagen. Något som kan verka konstigt för yngre generationer. På långfredagen var det inga TV-program eller så var det bara sorgliga inslag? Att som nu på långfredagen se på Lets's dance eller deckare på bio, det var otänkbart. Antagligen så har man blivit äldre när man kan se tillbaka på så stora förändringar på vårt sätt att förhålla oss till påsken – i ett sekulariserat Sverige.

Den nya detaljplanen för Brunnsparken med byggnation av lägenheter antogs av kommunfullmäktige i februari under stor diskussion. Det finns många synpunkter som; ”det behöver byggas fler bostäder i centrala Söderköping och då finns det inte så många platser” eller ”bygg inte så höga hus” till att ”bygg inte alls, utan bevara miljön kring Söderköpings Brunn”.

Vad tycker du? Under debatt så har den politiska majoriteten och oppositionen argumenterat för och emot byggnation. På annan plats i tidningen har också Lars Sylan och Naturskyddsföreningen lämnat sin syn på frågan.

Vi redovisar också vilken byggnad som läsarna tycker är den vackraste i Söderköping. Många tyckte till och det blev med stor övervikt; Stadshotellet på Ågatan. I tidningen skriver Lars Sylan och Lars Hedenström om en annan vacker byggnad; Fahlénska huset, också utmed Ågatan. Huset har under sommaren/hösten genomgått en fantastisk fasadrenovering. All heder åt fastighetsägarna Magnus och Gunilla Wastesson och skickliga hantverkare!

Nu närmar sig påsken. Det blir nog inget tittägg i år men trevlig samvaro med familjen och god mat. Förhoppningsvis så får vi också lite skön och värmande vårsol efter denna långa vinter. Jag önskar dig kära läsare och annonsör en glad påsk!

Ake Serander
Redaktör och ägare



Ake Serander



Foto: Facebook Lyckoägget

Dags att beskära dina träd?

Träffa oss på Bodagen i Söderköping lördag 7 april!



Kontakta oss:
0702- 62 60 59
info@almsjostradgardstjanster.se
www.almsjostradgardstjanster.se
Följ oss på Facebook!

- Häckklippning
- Beskärning
- Gräsklippning
- Plantering

Vi gör alla typer av städ, golvvård och trädgårdstjänster!

Almsjö's
STÄD & TRÄDGÅRDSTJÄNSTER

Välkommen till mig **Irisör Emilia** för att bli fin i håret inför vårens bal/avslutningar, eller bara vill ha en förändring!

Utöver alla vanliga hårbehandlingar utför jag hårförlängning med Keratinwax. Under våren kommer jag även få diplom i make up.

Jag finns på **Salong Antoinette, Rådhusstorget 3 i Söderköping**
Telefon: 0121-21137



NYHETER FRÅN HEMGLASS

Busmix 12st, 169:-

JUST NU **199:-**

Jubileumsmix 22st, 249:-

VÄSKA PÅ KÖPET
NÄR DU KÖPER BUSMIX

OSÄKER PÅ NÄR GLASSBILEN KOMMER, ELLER SE HELA VÅRT SORTIMENT? BESÖK HEMGLASS.SE

Sista chansen för buggkurs i vår

Söndagar start 25/3, 1/4, 8/4, 15/4, 22/4, 29/4

Plats Västra Husby Skola Gymnastiksal

Grundkurs pris: 500 kr/person

Tid 16:00-17:45

Par/Egenträning pris: 300 kr/person

(För dig som redan gått grund- och fortsättningskurs)

Tid 18:00-19:45

Välkommen att anmäla dig/er till

info@zoemakeyourstyle.se

Betalning till Swish 123 560 65 79 för din plats

lilla
TIDNINGEN

Lilla Tidningen
Storgatan 7
614 30 Söderköping

Telefon 0121-421 35
Mobil 0705-50 53 33
info@lillatidningen.com
www.lillatidningen.com

Ansvarig utgivare:
Ake Serander
Grafisk produktion och annonser:
Mikael Karlsson

Tidningen är religiöst och partipolitiskt obunden

Tryck: **Pressgrannar AB 2018**

2

Utgivningsplan 2018

24 mars

Tema: Bil, Båt, Påsk

26 maj

Tema: Sommarspecial

25 augusti

Tema: Gästabudet, Hälsa, Valet

24 november

Tema: Julhandel, Julbord

Vill du annonsera i Lilla Tidningen?

Skicka ett mejl till annons@lillatidningen.com så kontaktar vi dig.

Vad vill du läsa om? Tipsa oss gärna.

info@lillatidningen.com

Lokala nyheter
som engagerar



Gruppförändelser till hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på Vikbolandet.
Upplaga 18 500 exemplar.

Kan vi hjälpa till med något?

Om du funderar över lån, sparande eller något annat som rör din vardagsekonomi – välkommen att boka ett personligt möte hos oss!

▶ Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se

Swedbank 

Söderköpings framtid - vad är viktigt för Dig?

Medlemmar och intresserade är välkomna onsdag 11/4 kl.18.00 till aulan, kommunhuset Söderköping.

Glad Påsk önskas alla medborgare!

nya
m

Påsk på Husby Säteri Kom och njut av Husbys hemlagade Påskbuffé

Påskafton kl. 19.00

Stort påskbord 499 kr/person

Alla barn får påskägg!

Påskdagen kl. 14.00

Familjepåskbord 399 kr/person

Alla barn får påskägg!

Bokning och information

0121-34700 eller info@husbysateri.se



Möjligheternas Hus startade år 2010.
Här finns bred kompetens och erfarenhet.
Hur kan vi hjälpa dig?



Trädgård

Gräsmattor, trädbeskrning, ogräs, snöskottning, trädgårdsskötsel och häckklippning.

Bygg/Snickeri

Både ute- och inomhus, fänsnickeri. Renovering av möbler.

Måleri

Inom/utomhus och tapetsering.

Dator & IT service

Reparationer av hård/mjukvara, mobilrep och digitalisering. Vi tar även emot elektronik för återvinning.

Sömnad

Blixtlås, lagning, uppläggning av hemtextilier/kläder och nyttillverkning enligt dina önskemål.

Enkla transporter

Möbler, säckar och bortforsling av gods.

Städning

Flytt/veckostädning, fönsterputsning, storstädning och kontorsstädning.

Fixtjänster

Uppsättning av tavlor, lampor, gardiner även tvätt och strykning m.m. Inköp och Monteringshjälp. Cykelreparationer.

0121-10747 - 070-147 13 46 - Ringvägen 42 A Söderköping - www.mhsoderkoping.se

Reservdelar och marint pynt

Vi har reservdelar till de flesta motorerna och trailertillbehör



Vi har bl.a:

Rör
Flytväst
Pump
Lås
Slang

Marin
& Fastighetsservice

Söderköpings egna båtbutik!

Harsbygatan 10, Söderköping - www.marinofastighet.se - 0703 16 72 10



Algomin gräsgödsel

249:- 8kg 479:-16kg



Weibullsfamiljen

5 för 150:-

40l, Välj mellan planteringsjord, barkmull, torv, gräsmattedress

Husqvarna automower

från 11.875:-

Installation & igångsättning

2.500:-



Kom och träffa oss på Bodagen 7/4-18
(Söderköpings brunn)

DJURBERGS
JÄRN • BYGG • FÄRG

Ågatan 4 SÖDERKÖPING Tel. 0121-120 20 www.djurbergs.se



De har bildat en ideell förening. Från vänster: **Lena Toftgård, Lena Fogelqvist och Torbjörn Toftgård.**

Foto: Åke Serander

Nu är Guldkant en ideell förening



Arkivbild från en välbesökt sommarfest på Brunn-
nen, som **Lena Fogelqvist** arrangerat tidigare.

Nu har Guldkant i Söderköping bildats och registrerats som en ideell förening. Man ska fortsätta det värdefulla arbete som Lena Fogelqvist har bedrivit under fem år. Utöver Lena ingår i styrelsen Lena och Torbjörn Toftgård som är nyblivna pensionärer. Lena Toftgård har arbetat som aktivitetsledare för äldre i Norrköpings kommun.

Lena och Lena med medhjälpare kommer att ordna mycket trevligt som sätter guldkant på tillvaron för gamla och ensamma människor i kommunen. Torbjörn finns i bakgrunden för att ta hand om det administrativa.

Lilla Tidningen har tagit initiativ att stödja föreningen som huvudsponsor, genom att bli skänka 50 kr per införd annons.

Bankgiro och swishnummer finns och nu ska man börja söka stöd från kommunen, företag och enskilda.

Vad händer 2018?

I föreningens verksamhetsplan för 2018 finns många spännande aktiviteter som man planerar under året. Här är några exempel:

- Sommarfest
- Underhållning vår och höst på alla äldreboenden i kommunen
- Gårdsfester med korvgrillning
- Mopedturer med fyrhjuling
- Julfest.
- Personliga besök och utflykter

Verksamheten bedrivs inte bara vid äldreboenden utan också för dem som har kommunal och privat hemtjänst. Lena Fogelqvist har sett så mycket ensamhet. "Det är otroligt" säger hon, "man önskar att grannarna skulle uppmärksamma de ensamma".

Det är mycket praktiskt kring arrangemangen t ex vid sommarfesten, låna in serveringstält, dra fram el, skaffa fram stolar, koka kaffe m.m. Det är tur att de är så många som vill hjälpa till. Många vill känna sig behövda. Nyligen har också en Facebookgrupp bildats, där är nu mer än 40 medlemmar!

Hur medverkar pensionärsföreningarna PRO och SPF undrar jag?

- Inte hitintills, men vi ser gärna ett samarbete, säger Lena.

Mer intäkter ger mer verksamhet

Företagen i Söderköping ställer upp storartat och stödjer oss ekonomiskt, men även privatpersoner. Vill du eller ditt företag stödja Guldkants värdefulla arbete? Sätt in en slant på bg 5269-3330 eller Swisha 123 626 52 35. Alla bidrag gör nytta!

Bor du i Valdemarsvik eller på Vikbolandet och vill starta upp en förening för Guldkant? Styrelsen i Söderköping delar gärna med sig av sina erfarenheter.

Åke Serander

”Företagen i Söderköping ställer upp storartat och stödjer ekonomiskt, även privatpersoner.”

Besök oss på Bodagen i Söderköping den 7 april.
Passa på att boka en kostnadsfri projektering.



Modern avloppsrening

Ecobox är en helsvensk produktportfölj med robusta och kemikaliefria minireningsverk. Produkterna ersätter såväl markbäddar som infiltrationer och är utvecklade för maximal rening och minimalt underhåll. Avloppsrening ska vara enkelt och pålitligt.



ecobox

www.ecot.se

Vi finns på plats och svarar på dina frågor om enskilt avlopp. Välkomna!

Bodagen i Söderköping, 7 april, kl 11-14, Skönbergagatan 35.

Återförsäljare



R Lindgrens Åkeri AB

Robert Lindgren
070-694 01 18
kund@rlindgrens.se

ecotech

Svenskutvecklade reningsverk

0927 775 75 | info@ecot.se

VÄLKOMMEN TILL BODAGEN 2018

Plats: Brunnssalongen, Söderköping **När:** Lördag 7:e april mellan 11-14

Två föredrag

Kl 11:30 Representanter från Samhällsbyggnadskontoret informerar om *Planeringskedjan - från översiktsplan till detaljplan och färdig tomt.*

Kl 13:00 Johanna Paar Martiin informerar om *Den personliga festen.* Hur man gör sin speciella dag så personlig som möjligt.

FRI ENTRÉ

Utställare: 25 utställare inom boende och fritid.

Tipstävling: Fina priser skänkta av utställarna.

För barnen: Fritt fiske i vår fiskdamm med godisfångst och teckningstävling.

Fika: ICA Supermarket bjuder på kaffe med bröd. Hemglass bjuder på glass (så långt lagret räcker)

Välkommen till en inspirerande dag för hela familjen!



SÖRPNET
SÖDERKÖPING STADSNET

ENERGI VVS AB

Almsjö's
STÅL & TRÄARBÄTTJÄNSTER

Din lokala installatör
ELCENTER
i Söderköping AB
www.elcenter.se 0121-1317

SPISCENTER

GARAGE PORT EXPERTEN

ICA Supermarket

Söderköpings kommun

Pluspoolen

APPTTEK
TEKNIK APPLIKATIONER AB

DIJURBERGS
JÄRN • BYGG • FÄRD

KONTORAB

ALVSBYHUS
Gör livet rikare

Kolmårdskök

Ramunderstaden
BYGG & TRÄARBÄTTJÄNSTER

Riksbyggen
Ämnar för hela livet

Ett samarbete mellan:

Handelsbanken

Serander
Fastighetsförmedling

Mer info på www.handelsbanken.se/soderkoping

Din kamin och bastubutik!



Tylö Sence Sport 6

TYLÖ



SPIS MILJÖ
SÖDERKÖPING
westbo of sweden

SPISCENTER

Järngatan 21, Norrköping
Tel. 011-14 90 40
www.spiscenter.com

Föreningen Guldkant i Söderköping vill bidra till bättre livskvalitet för äldre och ensamma människor i kommunen genom bl.a.

- Sommarfest och julfest
- Besök på äldreboenden med underhållning och fika
- Fotbad samt fot- och handmassage
- Mopedturer med cafébesök
- Gårdsfester med grillning

Ge gärna ett bidrag!

Föreningen består av ideellt arbetande medlemmar.

Telefon 0121-10296
Bankgiro 5269-3330
Swish 123 626 52 35

Guldkant
i Söderköping

Spara tid och plats!

Byt till sommardäck

Ring och boka en tid som passar dig
Välkommen!

Köp nya däck

Förvara dina däck i vårt däckhotell

Från den 1 april får man byta till sommardäck.
Dubbdäck får användas till den 15 april.

Däckia Johans Däckservice AB | 0121-721730 | www.dackia.se

YOKOHAMA



BluEarth A **ADVAN Sport V105**



BluEarth **GEOLANDAR All-Season**





Friska Tänder
SÖDERKÖPING

Välkommen till tandläkarpraktiken centralt belägen vid Göta kanal!

Breda gränd 3
Söderköping
www.friskatander.com
0121-12727

På Fri Fot

Dipl. Med. Foterapeut & Dipl. Nageltherapeut

CHRISTINA FORSMAN NILSSON

Rådhusorget 3, 614 34 Söderköping
0121-26 00 60 • 070-482 62 15
kicki-forsman@telia.com • www.påfrifot.se

Vi säljer, monterar och reparerar luftvärmepumpar

Energi & Service
specialist på kyl- och värmepumpar

Telefon: 0704-508 929
Hemsida: www.energiochservice.se

Gör som de gör i vårt västra grannland. Köp en deckare i påsk!

Kom och kolla våra fina erbjudanden på "Påskekrim".
Gäller 24/3 - 7/4

Varmt välkomna hälsar Anders och Louise
info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98
Storgatan Söderköping

Följ oss på Facebook

söderköpings
BOKHANDEL & ANTIKVARIAT



0706-16 66 11
www.carinashundvard.se

Carina Jarhede diplomerad hundfrisör sedan 1985

Carinas Hundvärd

I april flyttar jag till Skönbergagatan 11 A i centrala Söderköping!

Det vill jag fira genom att bjuda in gamla och nya kunder på kaffe, tårta och gratis klippning. Annandag påsk 2/4 kl. 10-14.
Välkomna!

För personlig service så handlar jag lokalt



Foto: Aldis Ellertsdóttir Hoff



Pelle är VD för Medisox. Foto: Mikael Karlsson



Foto: Aldis Ellertsdóttir Hoff

Unik textilindustri på Fixområdet

Snön faller och vinden kylar mot mitt ansikte när jag går från redaktionen mot Fixområdet. Historisk mark för textilindustrin i Söderköping. Platsen där Medisox driver butik och tillverkning av stödstrumpor.

Pelle är ny VD

När jag kommer fram möter Pelle Nylin upp och hälsar mig välkommen. Vi slår oss ner för en pratstund på hans kontor. Pelle är ny VD för företaget sedan januari 2017 och son till Göran Nylin som startade Medisox tillsammans med Yehuda Scherl.

Pelle har bott i USA under 14 års tid. Han flyttade till Dallas när han fick ett stipendium för att gå på college och träna simning i kombination med studierna. Han har tävlat på landslagsnivå och tagit sju SM-guld. Efter studierna drev han en kiropraktikkedja tillsammans med tre kompanjoner. De hade totalt 37 kliniker runt om i USA. Framförallt i Dallas och Houston.

Så startade det

Göran Nylin och Yehuda Scherk startade Medisox år 1991. De hade tidigare varit kollegor på Fix textilfabrik och utvecklat avdelningen där stödstrumporna tillverkades. När ledningen på FIX beslutade att lägga ner fabriken i slutet av 80-talet lyckades de förhandla och köpa upp en liten del av konkursboet. När övrig textil-tillverkning försvann från Fixområdet startades ett nytt företag. Medisox började sin resa och riktade in sig på tillverkning och försäljning av stödstrumpor.

Stödstrumpor fyller en medicinsk funktion

Man ser en ökad efterfrågan på marknaden. Mycket p.g.a. att intresset för hälsa växer i samhället. Det leder till att fler personer använder strumporna, både yngre och äldre. Stödstrumpan och kompressionsstrumpan fyller en

medicinsk funktion. Om du är mycket stillasittande eller står upp länge kan dessa strumpor vara till bra hjälp. De minskar t.ex. risken för blodpropp och åderbräck.

Funktion är alltid viktigare än design

Det ställs höga krav vid tillverkningen gällande miljö och kvalitet vid val av garner. Därför är alla garner ÖKO-Tex certifierade. Det betyder att de inte är skadliga för människor vid framtagande. Det finns även tydliga riktlinjer från Svenska Läkemedelsverket för strumpans funktion som Medisox uppfyller. Därför är alla strumpor företaget tillverkar registrerade hos Svenska Läkemedelsverket. Funktion går alltid före design.

Jag återvänder till redaktionen med mer kunskap om Söderköpings industrihistoria. Det är en imponerande företagsresa som Pelle styr vidare tillsammans med kollegorna på Fixområdet.

” Stödstrumpor minskar t.ex. risken för blodpropp och åderbräck.

Mikael Karlsson



Umgås, träna
och handla på
Fixområdet

Välkommen

BETTIFIX
Kläder för
Hösten & Vintern
Bästis

**Kvällens
erbjudande
20%**
På hela sortimentet

**Mingel med inspiration
av våren den 5/4 kl 18.00**

Vi bjuder på dryck och tilltugg.
Var med och fira att butiken
är klar! Alla som handlar får en
present.

Varmt välkommen ska du/ni vara till
myskväll hos Bettifixtejnerna. Anmäl
dig via telefon 0121-21404 eller
kom in till butiken på Fixgallerian.
Sista anmälningsdagen är 4/4!

**Fix
konditori**

Färskt bröd
Figurtårter, Smörgåstårter,
Konditorivaror, Smörgåsar

Mån-fre 8-18, Lör 9-14
Telefon 0121-139 60
Följ oss på Facebook

LEK DAX

Klipp ut och ta med för att få

20%

rabatt på en valfri vara
Gäller på ordinarie priser
till den 14/4-2018

Fixpunkten Köpcentrum - 0121-13230 - www.lekdax.com

medisox

**Fabriksförsäljning
Stödstrumpor**

Välkomna till vår butik!

**Comfort - Trend - Office -
Hiking - Travel - Sport**

Nyheter droppar in hela tiden!

Fix 27-29 april

Textildagar
i Söderköping

Fix utställning - TEXTIL-LOPPIS
workshops - aktiviteter - erbjudanden
Butikerna håller extra öppet!

www.fixtextildagar.se

SÖDERKÖPING.SE Sparven EVENT Söderköping fix

Öppettider

Mån-fredag 8-18
Lördag 10-14

Välkomna!

www.medisox.se
Medisox AB
Ringvägen 44
Fixpunkten
614 31 Söderköping
tel 0121-159 40
fax 0121-15941

**10% mot uppvi-
sande av denna
kupong.
KAN kombineras
med andra
erbjudanden
under mars 2018**

**Tårter
Smörgåsar
Smörgåstårter
Hembakat bröd
Exotiska bricker**

**Eget hantverk
från utsökta råvaror
till det läckra
på ditt bord**

**0121-15555
0739-624646**

TårtFixa'n

Sparven
Systudio

Som på gymmet men här syr och handarbetar vi!
Det mesta du behöver finns att låna
symaskiner, overlock, klipp-och strykbrord mm

prova-på
**Månadskort
150 kr**
ord.pris 500kr
Gäller vid uppvisande
av annons to.m. 24/4

Drop-in mån-tors 15-18, fred 10-16 eller BOKA TID!
Fixpunkten, Ringv. 44, Söderköping
☎ 073-87 86 092 e-post: lotta@tygsparven.se www.tygsparven.se

**Driver du företag på
Fixområdet?**

Ta chansen att annonsera
här och nå läsare i
Söderköping, Valdemarsvik
och på Vikbolandet.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

E-post: annons@lillatidningen.com
Telefon: 0121-421 35
www.lillatidningen.com



Kolibrin världens minsta flygare.



Vattenfallen i Iguazu Falls.



Kondoren världens största flygande fågel.

Världens största och minsta flygande fågel

Världens största flygande fågel är kondoren. Med en vingbredd på 320 cm och en vikt på 15 kg, är det en gigantisk fågel. Den blir könsmogen först efter fem till sex år kan bli upp till 70 år och bildar livslånga par.

Högt över Andernas sluttningar seglar de på spaning efter föda. Kondoren är asätare och tar inga egna byten. Kondorerna är extremt försiktiga och avvaktar länge innan de ens landar. På Estancia Olga Teresa i södra Patagonien hade vår guide Mauricio byggt ett gömsle så att vi skulle kunna filma och fotografera de stora fåglarna på nära håll. Det lyckades! Vi fick dem att landa på utlagt bete ca 20 meter från gömslet. Dag 2 hade vi 32 kondorer som mest framför oss...otroligt mäktigt. Efter 7 dagar i gömslet från soluppgång till lunch var vi mer än nöjda.

Landskapet är vackert och kargt med gräs och låga buskar. En ständig hård vind från sydväst gör att de få träd som finns växer mycket långsamt och lutar sig alla åt samma håll. Regn och sol växlar snabbt när molnen drar in från Drakens sund.

Vi fortsatte till betydligt varmare trakter. Efter en lång flygresa landade vi i Iguazu, gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay.

Iguazu Falls är utan tvekan en av de vackraste platserna på jorden, de ligger i subtropiska djungeln som bildar nationalparken Iguazu. De fantastiska vattenfallen finns med på UNESCOs världsarvslista och består av 275 fall, några av dem är 80 m höga och de ligger i en halvmåne som är ca 5 km vid. Strax intill staden Puerto Iguazu hittade vi världens minsta flygare, kolibrin. Vissa kolibrier

äter dagligen uppemot åtta gånger sin egen vikt i nektar. Kolibrins aptit beror på fågelns extremt snabba vingslag, uppemot 300 per sekund, denna aktivitet kräver mängder av energi, om vi människor skulle äta motsvarande mängd så går det åt exempelvis 400 hamburgare per dag! De flesta kolibriarter har starka färger och en metallglänsande fjäderdräkt bestående av ca 1000 fjädrar. Kolibrier varierar i storlek och vikt, den minsta är bikolibrin som är 5 cm och väger 1,8 gram. Den normala kroppstemperaturen för en kolibri är 39,5–45,0 grader.

Filmen om vår resa kommer att visas på You Tube Christer Wastesson.

Yvonne Bäckstedt
Text och Foto



Cedrik. Foto: Britt Inger Eliasson



Tangalla beach.

Foto: Britt Inger Eliasson

Språklådan

Ordets makt över tanken

Att språken är nödvändiga för människors och samhällens överlevnad och utveckling behöver vi inte betvivla – men att de enskilda orden har en stor inneboende sprängkraft tänker vi nog i allmänhet inte så mycket på. Se bara på dessa ordexempel: himlen, rättvisa, framsteg, gudar, demokrati, medvetande, kunskap, sanning. Vad händer om vi analyserar dem?

Inom filosofin har det egentligen alltid funnits en språkanalys, men framför allt under 1900-talet blev inte minst den så kallade analytiska filosofin stark. De upptäckter och analyser man då gjorde kunde och kan även på 2000-talet hjälpa oss till större förmåga att genomskåda oklarheter och manipulationer som fake news.

Finns det då några unika egenskaper hos just de mänskliga språken som kan föra oss bakom ljuset? Jo, det gör det. En sådan egenskap är att vi kan skapa ord med betydelser/innebörder men utan någon egentlig täckning (referens). Ta ordet ”morgonstjärnan” och ”aftonstjärnan”. Orden har olika betydelser men samma täckning/referens nämligen planeten Venus. Hur är det då med ord som ”sjöjungfru”. Jo, om vi menar en skulptur så finns en referens exempelvis i Köpenhamn eller en person utklädd på en maskerad – men om vi verkligen menar ett särskilt väsen med hälften fisk- och hälften kvinnokropp så saknas referensen. Däremot är det mer än allvarligt när exempelvis en terrorist tror på föreställningen att belöningen för ett dåd är att komma till ”paradiset” – ett begrepp utan verklig referens. Visst, vi tänker med hjälp av språket, men vill vi öka klarheten i våra tankar så måste vi också vara medvetna om språkets makt över tanken. Språken och de abstrakta begreppen, ofta helt utan eller åtminstone utan klar referens, är även murbruket i grupperas sammanhållning. Ta som exempel begreppen ”kapitalist” och ”kommunist” – Hur mycket har inte bara en konfliktfylld verklighet utan även sådana luddiga och känsloladdade uttryck ställt till med i den mänskliga samvaron och skapat svåra konflikter.

Fundera över vilka andra centrala begrepp utan referens och/eller med vag betydelse i vårt språk som kan ställa till det i vår tankevärld. Den som ges makt att definiera vad som är ett ords ”sanna” betydelse har ett mäktigt medel i sin hand. Om ordet dessutom, vilket är vanligt, har en stark känsloladdning, ökar sprängkraften ytterligare. Filosofen och matematikern Bertrand Russell dristade sig en gång att kritiskt leka med det som kallas övertalningsdefinitioner (persuasiva definitioner). ”Sann demokrati är allas lika rätt att lyda polisen.” var Russells tydliga men också lättgenomskådliga skämt – Värre är det i seriösa sammanhang som debatter, partiprogram och statliga propåer när orden vilseleder oss.

Vi kan lära av Russell att vara extra vaksamma på ord med fluffiga betydelser och starka känslor samt kanske helt utan verklighetstäckning. Det finns många ord av den sorten som miljövänlig, rättvisa, frihet, utveckling, bra, dålig med mera med mera och det nya populärordet normkritik vilka vissa vill ha betydelsemonopol på – men tolkningarna och betydelserna är ofta inte enkla utan många – och komplicerade. Därför behöver de granskas kritiskt. Nu ett valår blir det förmodligen ännu viktigare. Fråga då vad de centrala orden kan betyda, vilka känslor de kan skapa och om de beskriver något med verklig innebörd.

Hans Blomberg

Vår första resa till Sri Lanka

Del 1.

Min man och jag anlände till Sri Lanka i december 2016. En guide var bokad som skulle ta oss runt till olika platser i de södra delarna.

Vi möttes på flygplatsen av Cedrik, vår guide som också blev en god vän under vår vecka tillsammans. Cedrik har bott och har många kopplingar till Sverige, pratar flytande svenska, har ingen mailadress, utan kommunicerar via SMS från en gammal Nokia telefon. Han arbetar ideellt för att hjälpa fattiga barn på Sri Lanka, skaffa faddrar, se till att de får bostad, mat, kläder och skolgång, han är en så otroligt engagerad person, att det inte går att göra annat än beundra hans arbete. Han arbetar som guide för besökare på Sri Lanka, men kallar sig själv för socialarbetare vilket nog är det han är till största delen av tiden. Till det är han också en helt fantastiskt trevlig och rolig person!

Sri Lanka bjöd på fantastiska upplevelser under resan tillsammans med Cedrik, och chauffören Pradeep som körde oss på vår rundresa.

Resan gick först till Kandy och ett elefantbarnhem, där tar de hand om babyelefanter som mist sin mamma och i vuxen ålder släpps fria igen. Vi fick uppleva på nära håll när de gick till floden för att bada. Det var härligt att se hur de njöt av att vara i vattnet.

Vi åkte genom landskapet för att bara sitta och titta på livet för lankeserna, hur de bor, deras vardag, naturen o.s.v. Det var otroligt mycket trafik, chauffören kryssade mellan bilar, bussar, mopeder, som att åka slalom, och det tutas hela tiden, men ingen stress, ingen som var arg på andra trafikanter.

Ett stopp i en botanisk trädgård där en del av parken var tillhåll för flygande hundar, som vi nu fick se i verkligheten, de hängde upp och ner i träden, eller flög genom luften som små utomjordingar med vingar där solen sken igenom.

En marknad bjöd på en grönsaksdel, åh dessa färger och fina uppläggningar av frukt och grönt, som vackra tavlor!

I Kandy bodde vi på ett gammalt engelskt hotell, Kings park, gammalt och slitet, inte så rent i hörnen, men det var rena lakan i sängen. Det var häftigt ställe, som att känna historiens vingslag, tänka sig den lyx som det här hotellet en gång haft och de engelsmän som då bodde här.

Vi fortsatte vår resa uppför en svindlande väg, det var helt fantastiskt vackert! Vi stannade på en jordgubbsodling där det gick att köpa jordgubbsdricka, jordgubbar med grädde, jordgubbspizza m.m.

Vi gjorde stopp för att uppleva utsikten, apor som svängde i träden, teodlingarna på bergssidorna, en te fabriek, de höga bergen och den fantastiska grönskan.

Sedan kom Nuwara Eliya, en fantastiskt vacker liten stad högt uppe i bergen, boendet var ett litet familjehotell, Green Garden, som var mysigt, rent och fint. Det var verkligen kallt mot på låglandet, en tröja hade varit bra.

Vi stannade till på Grand Hotel som finns där i staden, det kändes som att komma till en annan värld. Vi tog lite att dricka för att bara titta på bilar och människorna som kom och gick. Det var en upplevelse det också, att det kan vara sådan skillnad!

Sedan gick färden ned för bergen. Det var så vackert att det inte går att förklara i ord eller bild. Vi stannade vid ett vattenfall där det var lite vatten för årstiden. Det var en rännil nerför berget som samlades i en lagun där några personer hoppade från klipporna och badade.

Nästa anhalt var Tissamaharama, och Lake Side hotel. En träbro över ett litet vattendrag ledde in till hotellet. Det var helgdag och massor av människor badade i vattnet som såg klart, friskt och lockande ut. Vi tog efter incheckning en promenad för att få uppleva glädjen bland alla människorna.

Morgonen därpå blev vi hämtade av en chaufför med jeep kl 05:15 för safari i Yala National Park. Det var mörkt ute och vi åkte ut i något, för oss okänt. Efter ca 45 minuter kom vi till nationalparken och sedan bar det iväg in på sandiga vägar i parken, det var helt fantastiskt. Vi såg fåglar, mungo, krokodiler, hjortar, apor, elefanter, hyenor, ödlor av olika slag. Finast var nog ändå fågellivet, allt från små biätare till stora storkar och örnar. Det enda vi inte såg var de leoparder som ska finnas i parken.

Resan gick sedan vidare sydost och Tangalla beach, en jättefin strand, en av de vackraste jag sett. Vi var nu i de områden där tsunamin slagit in och spolat bort så mycket, så det var både vackert och mycket sorgligt att åka där. Vi åkte längst Dickwella stranden, vilket betyder ”lång strand”. Det var en helt annan typ av natur, helt olik det vi tidigare sett.

Nästa anhalt var Polhena, Matara och ett litet helt nytt hotell som heter Sea Life, det låg inbäddat i grönska och med stranden på andra sidan vägen.

Vi hade under dagarna med Cedrik bestämt att vi ville bli fadder till en flicka som var 10 år, som har två små systrar och där föräldrarna inte hade pengar till utbildning för flickan. Cedrik hade bokad med mamman att komma till hotellet med de två äldsta flickorna, för att vi skulle få träffas och se om vi skulle bli flickans fadder. De var så rara och vi bestämde oss direkt att hjälpa, vilket känns mycket bra.

Inför vår resa hade vi en önskan att få se fiskare som sitter på pinnar och fiskar, en vän till Cedrik hjälpte oss så det blev möjligt. Vi åkte till en plats i Midigama där de fanns och vi kunde fotografera dem.

Sedan gick vår färd mot sitt slut, Negombo. Vi stannade på vägen i Weligama, besökte en plats där de tog emot skadade sköldpaddor, samt sköldpaddsägg som fick kläckas där, ungarna placerades sedan i bassänger innan de släpptes iväg på stranden mot havet. Vi stannade också i Hikkaduwa där vi åkte ut med en glasboten för att se på fiskarna och korallerna. Sedan var det bara sista delen kvar i bilen, till Negombo för sista natten inför vår fortsatta resa, vi sa adjö med dricks till vår duktiga chaufför.

Under kvällen sammanfattade och smälte vi vår resa. Vi hade bara sett en glimt av Sri Lanka, från Negombo, upp i bergen, hur landskapet förändras beroende på var man är, ner i låglandet och sedan de underbart vackra stränderna. Vi har nu flera anledningar till att åka tillbaka, för att se mer av allt det vackra på Sri Lanka, för att hälsa på Cedrik och för att träffa vår fadderflicka och hennes familj!

Britt Inger Eliasson



Sten Lennquist.



Kärnan i MACSIM-systemet är magnetiserade kort som flyttas på magnetfilms-klädda tavlor genom hela behandlingskedjan. Kortet är kopplade till information som kan klickas upp på en datorskärm, på olycksplats och transport en handdator, på sjukhus en större skärm. Alla undersökningar och behandlingar som kan göras i verkligheten kan också göras här. Alla åtgärder är kopplade till verklig åtgång av tid och resurser.

På kortet illustreras patientens skador med ett enkelt symbolsystem. Bild på varje skada kan sedan klickas upp på datorskärmen, på sjukhuset även röntgen- och operationsbilder. Undersökningsfynden illustreras längs kortets kanter och ändras på skärmen efter den tid som gått sedan skadan och de behandlingar som utförts. Om en nödvändig behandling inte gjorts inom viss tid, drabbas patienten av komplikationer eller död, vilket finns inlagt i systemet. Det gäller att hela tiden prioritera rätt åtgärder för optimalt resultat och optimalt resursutnyttjande.

Söderköping nav för internationell utbildning för insats vid terroristattacker

Jag träffar Sten Lennquist från Söderköping en senvinterdag då dagarna börjar bli ljusare och längre. Flera personer i min närhet har nämnt att jag måste träffa Sten för att göra ett reportage. Sten är inte känd i Söderköping, men desto mer internationellt.

Sten är pensionär efter drygt 45 år som aktiv kirurg, de senaste som professor och klinikchef vid US i Linköping. Baserat på en humanitär livsinställning har han parallellt arbetat mycket med katastrofmedicin och haft undervisningsuppdrag både åt Socialstyrelsen, EU, Världshälsoorganisationen WHO och flera enskilda länder. Efter pensionen flyttade Sten till Söderköping, men har här fortsatt arbetet med katastrofmedicin, där behovet är växande som följd av samhällsutvecklingen.

Startade ny internationell utbildning

2007 blev Sten vald till president i ESTES, European Society for Trauma & Emergency Surgery, en vetenskaplig sammanslutning med idag 10 000 medlemmar med målet att säkra kontinuerlig kompetens för omhändertagande av skador och akuta kirurgiska sjukdomstillstånd, vilket blivit ett problem med den ökande specialiseringen. Helt naturligt fick han med sin katastrofmedicinska bakgrund ansvar för den sektion inom ESTES som arbetade med insatser vid stora olyckor och katastrofer, och här fanns ett stort utbildningsbehov. Man bildade en internationell expertgrupp som utvecklade ett utbildnings- och träningsprogram med målet att öva beslutsfattande och samverkan vid händelser av det här slaget. Programmet hade speciellt fokus på terroristattacker av olika slag, detta mot bakgrund av utvecklingen inom global terrorism. Utbildningen fick namnet MRMI (Medical Response to Major Incidents, www.mrmi.eu).

För detta behövdes ett avancerat simuleringssystem. Sten hade just utvecklat ett sådant, egentligen avsett för att användas i ett forskningsprojekt för att utvärdera olika prioriteringsmetoder. Det visade sig mycket användbart även för undervisning och träning. Man kunde i detta system lägga in data från verkliga händelser, även anonymiserade data från verkliga patienter, som gruppen hade tillgång till genom att detta arbete gjordes inom ramen för en stor internationell vetenskaplig förening.

Vetenskapligt baserat simuleringssystem

Systemet, som fått namnet MACSIM (Mass Casualty Simulation, www.macsim.se) går i korthet ut på att den tränade förses med all den information man har i ett verkligt läge: tillgängliga resurser av alla slag och även de data som behövs för att fatta beslut om prioritering och behandling av enskilda skadade, som undersöknings-

fynd, bilder av skador, röntgenbilder, operationsbilder. Alla undersökningar och behandlingar man kan göra i verkligheten kan man markera här, och allting kopplas till verklig åtgång av tid och resurser. För varje skada finns ett tidsförlopp inlagt- om man inte utfört en viss behandling inom viss tid, leder det till komplikationer och slutligen död. Man får på det sättet direkt feedback på korrektheten i de beslut man fattat på alla nivåer i behandlingskedjan, vilket är grunden för inläring. För närvarande finns närmare 1000 patienter från verkliga terrorhändelser inlagda i systemet. Vetenskaplig validering av MACSIM-systemet har gjorts och redovisats i en doktorsavhandling

Varför behövs utbildningen?

De beslut som måste fattas i katastrofsituationer skiljer sig på många punkter från de beslut man har att fatta i rutinmässig sjukvård:

- Man måste omdirigera tillgängliga resurser kontinuerligt så att de hela tiden används optimalt
- Man måste prioritera både mellan skadade och mellan behandlingsinsatser på ett helt annat sätt
- De skador man konfronteras med är annorlunda (detonations- och splitterskador, skottskador mot oskyddade civila, skademekanismer med hög energiöverföring) och kräver därför också annorlunda behandling.
- Avancerad teknik räcker inte till alla skador utan förklarad metodik måste tillämpas.

Att fatta rätt beslut av det här slaget under hård tidspress kräver särskild kunskap utöver vad som krävs för rutinmässig sjukvård, och det kräver träning. Träningen är helt interaktiv ("learning by doing") och omfattar alla nivåer i behandlingskedjan, från ledningsnivå till behandling av enskilda skador.

Verksamheten leds och samordnas från Söderköping

Utbildningen påbörjades 2009 och har ökat i omfattning år från år. Idag finns tio etablerade internationella MRMI-centra i olika länder som alla bedriver både nationell och internationell utbildning och fler är under uppbyggnad. För närvarande utbildas årligen mer än tusentals deltagare från alla världsdelar och utbildningen har i några länder blivit obligatorisk för sjukvårdspersonal. I vår påbörjas utbildningen i Paris där man efter terroristattackerna 2015 nu antagit det här systemet för undervisning och träning. I höst öppnas ett centrum i Bangkok som ska täcka hela Sydostasien.

Verksamheten leds och samordnas från Söderköping

där också MACSIM-systemet produceras för distribution till alla delar av världen. Ett särskilt utrymme i Tryckhuset på Margaretagatan- som utför en stor del av produktionen - har inretts för verksamheten och även andra lokala entreprenörer är engagerade.

Den kursbok som används vid undervisningen har fått stor internationell spridning, och bland annat översatts till kinesiska, har också skrivits av Sten i Söderköping där förordet är signerat, liksom för de svenska böckerna inom området. Så man kan utan överdrift säga att verksamheten satt vår lilla stad på kartan inom det här området.

Test av sjukhusens förmåga och kapacitet

Simuleringssystemet MACSIM används också till att testa sjukhusens förmåga och kapacitet att hantera dessa situationer. Ett i verkligheten inträffat terroråd förläggs mitt i en tätort och sjukhusen belastas med patienter med "verkliga" skador på den tid det skulle ha skett med aktuella transportresurser och transportavstånd. Hela sjukhuset med alla resurser och personal läggs in i modellen. Man kan på det sättet mäta kapaciteten hos sjukhusets olika funktioner och även förmåga att hantera händelsen. Hittills har man testat Karolinska sjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Södersjukhuset i Stockholm och fler står på tur. Projektet stöds av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och ledningsansvarig är Stens dotter Kristina Lennquist Montán som disputerat inom området och nu har en forskningstjänst knuten till Karolinska Institutet.

Sten har också medverkat som sakkunnig vid tester, och han medverkar också så mycket han hinner och orkar vid de internationella kurserna, speciellt när nya centra startas upp, som i Frankrike och Spanien i vår och Thailand i augusti. Planen är att Sten succesivt ska dra sig tillbaka, men produktionen av systemet kommer sannolikt att ligga kvar i Söderköping, där den nu blivit väl etablerad.

Jag lämnar Sten när mörkret har börjat lägga sig över Söderköping. Mina källor hade rätt, Sten är en internationellt känd person vars insatser under många år gjort skillnad och kommer med sina förtjänstfulla arbetsinsatser att rädda många liv och minska mänskligt lidande. Det är en ära för Söderköping att vara ett nav i detta viktiga arbete.

Berättat av Sten Lennquist
lennquist@telia.com
för Åke Serander



Hela gänget är samlat. Från vänster: **Eva Emilsson, Gudrun Kallerhult, Gun Löffström, Gunilla Gernandt Bark och Ing-Britt Rapp.**



Foto: www.pixabay.se



Foto: www.pixabay.se

Sugen på att starta en bokcirkel?

Tanken med den här artikeln är att dela våra erfarenheter för att inspirera andra att starta en bokcirkel. Om man tycker om att läsa är bokcirkel ett sätt att mångfaldiga läsnöjet.

För oss började det med att Gun och Gunilla diskuterade hur skönt det var att vara nybliven pensionär men att det skulle vara roligt med en bokcirkel. Sagt och gjort vi blev en grupp på fem personer med nya och gamla vänner med ett gemensamt läsintresse. Första gången vi träffades planerade vi upplägget. Vi växlar om att ses hos varandra var 5-6 vecka under enkla former. Viktigt är att man hinner läsa boken utan press men att det heller inte går för lång tid mellan träffarna då det är viktigt med kontinuitet. Den man är hos har valt bok.

Vi använder oss av Götabibliotekets bokcirkelpåse där det finns över 100 titlar att tillgå. Det underlättar mycket att man ej behöver köpa böckerna och att det finns färdiga förslag på titlar. Det har också hänt att vi själva valt en bok eller att bibliotekspersonal generöst delat med sig av lästips på författare att stifta närmare bekantskap med. Sedan har de beställt hem fem böcker.

En stor behållning har varit att vi läst väldigt varierande böcker och mött författare som vi kanske inte hade upptäckt eller valt själva om vi inte haft bokcirkeln.

Att diskutera boken man läst ger något nytt till den egna upplevelsen. Läsnigen blir roligare och upplevelsen vidgas i samtalet med andra. Det finns inget rätt eller fel. Författare låter ju allt som oftast läsaren sväva i ovisshet och det berikar upplevelsen när man hör att andra uppfattat författarens antydningar annorlunda än man själv.

” Läsnigen blir roligare och upplevelsen vidgas i samtalet med andra.

Vi samtalar om handlingen, språket, personskildringarna samt miljön.

Hur börjar boken? Början kan ofta vara avgörande om boken väcker nyfikenhet. Blev slutet en överraskning? Tycker vi om boken? Vill vi rekommendera den?

Vi har planerat att utveckla samtalen genom att t.ex välja olika teman eller fördjupa kunskapen kring en författare, där vi läser olika böcker för att sedan jämföra stilen att skriva.

En ytterligare behållning med bokcirkeln har varit att vi fått nya vänner. Alla kände inte varandra innan starten och vi tar oss tid att bara umgås och prata om annat än böcker.

Gunilla Gernandt Bark

RABATT PÅ KONST
15-30%
RABATT PÅ ALL KONST
GÄLLER t.o.m 30/4-18
WWW.GALLERIHASSEL.COM

SOMSTEN

Har du en gammal sliten betongtrappa?
Vill du ha något nytt som inte alla andra har?
Vi lägger på nytt cementbaserat yttskikt med stenstruktur och den färg du vill ha som passar till huset.
Skön varm yta, matt eller blank. Slät eller sträv med Antihalk.
Du väljer!
Ring 0707-19 19 26 så får du ett pris. Från 3 750 kr färdigt och klart inkl.ROT avdrag.

Rundqvist Allservice
Hårtorpet 1
614 93 Söderköping
ludde_runqvist@hotmail.com
0707-19 19 26

ELCENTER
i Söderköping AB

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70
Din lokala installatör
Företaget som leder strömmen
www.elcenter.se

Bossgårds
BEGRAVNINGSBYRÅ ☎ 102 01
Etabl 1876
Prästgatan 6 ; 614 30 SÖDERKÖPING


SÖDERKÖPINGS
HUNDDAGIS & PENSIONAT
0704-71 07 53
www.skphunddagis.se

Hemköp
Den personliga matbutiken med manuella diskar

- Kött
- Delikatesser
- Ost
- Fisk
- Chark

Välkommen hem till oss!
Öppet 8-21 alla dagar

Söderköping Nu och Då: Falénska huset

Söderköpings vackraste hus?



Falénska huset sett från Rådhusbron.

Söderköpings vackraste hus?

I skrivande stund vet vi inte resultatet av Lilla Tidningens omröstning - men nog är väl det ståtliga huset på Ågatan 21 ett av stadens vackraste? Magnus och Gunilla Wastesson, fastighetens ägare, lät sommaren 2017 genomföra en stilfull fasadrenovering, varvid byggnadens prydnadsdetaljer lyftes fram. De som utförde den fina renoveringen var firmorna Puts- och Fasad i Söderköping, NMB Måleri i Norrköping AB och Pegmata AB Byggställningar. Det sköna resultatet till glädje för alla passerande inspirerade även till den här artikeln.

Redan 1898 lät den pensionerade kantorn Falén från Västra Husby uppföra huset med hjälp av en byggmästare och arkitekt från Linköping. Som brukligt kallades det för "Falénska huset" efter byggherren. Ibland har det även kallats "Ferbbska huset", "Törnellska huset" eller "Dahlbergska huset" efter de personer, som för tillfället "härskat" i byggnaden.

Falénska huset byggdes under den byggboom i staden, som råde årtiondena kring sekelskiftet 1900. En viktig förklaring var den optimism, som råde sedan staden begåvats med järnvägsförbindelse. Andra större byggnader, som då tillkom var Kastenhof (1893), hörnhusen på Nybrogatans sidor från Skönbergagatan mot nya järnvägsstationen (1902-1903) och Lindahlska huset vid Hagatorget (1904). Alla dessa byggnader innehöll utöver bostadslägenheter rymliga affärslokaler av storstadsmässig art med stora rundbågade skyltfönster.

Liksom föregångaren Kastenhof var Falénska huset uppfört i modern barockstil med torn, rikt profilerade och utsmyckade gavlar och balkonger. Falénska huset hade dock enligt folklivsforskaren Sigurd "X:et" Erixon "något lugnare och för Söderköpings miljö bättre anpassade former".

Att bygga på gammal sjöbotten är inte helt oproblemiskt. Nog ser det ut som om de båda gamla grannarna Falénska huset och von Hornska huset (120 respektive 190 år) skulle behöva ta stöd av varandra!



Förvärvet och byggplanerna

I lokalpressen skrevs det återkommande om byggplanerna:

"F. d. Johanssonska gården vid Rådhusorget, hvilken inköptes af framlidne veterinär H. Enander, är i dagarna försåld till kantor C. M. Falén i V. Husby. Priset är kr. 13 500. Den nye ägaren ämnar nästa år börja uppförandet af ett större boningshus på den välbelägna tomt. Rätt så! Företagsamheten i Söderköping måste komma utifrån." (Söderköpings-Posten 18 november 1897)

"Byggnadsverksamhet i Söderköping skall, om allt går efter uträkning, nästa år råda å f. d. Johanssonska tomt vid Rådhusorget, ty organisten C. M. Falén i V. Husby tänker hafva ett tvåvåningshus med frontespisrum färdigt den 1 oktober. Ritningarna utföras af arkitekt i Linköping. Det är ännu icke fullt afgjort om huset skall sträcka sig längs tomtens hela framsida, då den gamla butiken, som innehafves af handl. O. Dahl, finge gå all världens väg." (Söderköpings-Posten 23 december 1897).



Lilla Dahlska huset före rivning/flyttning.

1800-talsbilden visar det trähus t v om Gamla stads-hotellet, som torde avses i notisen.

Byggherren Carl Magnus Falén.

Med hjälp av V. Husby Hembygdsförening har vi fått information om byggherren. Carl Magnus Falén (1822-1902) flyttade 1847 till V. Husby som organist. När folkskolestadgan infördes 1848 blev Falén förste innehavare av klockare- och folkskollärartjänsten. I löneförmånerna ingick klockarebostället med lite jord och kobete. 1853 gifte han sig med Olivia Augusta Grönblad, dotter till comministern i V. Husby. De fick barnen Carl Oliver och Hilda Olivia. Dottern gifte sig med Faléns efterträdare kantorn och läraren Axel Ferb.

Uno Norrbom har på V. Husby Genealogiska Förenings hemsida berättat om Faléns många olika uppdrag i socknen. När vaccinerings av alla barn infördes fick han

Fotoboken SÖDERKÖPING DÅ OCH NU har rönt uppskattning av söderköpingsälskare när och fjärran. Bokens författare Lars Hedenström och Lars Sylvan medverkar i en artikelserie, som följer upp och kompletterar boken. Nya foton har tagits av Lars Hedenström. Gamla bilder är i regel hämtade från S:t Ragnhilds Gilles bildarkiv.

uppdraget att genomföra det. Till klockartjänsten hörde också att dra ut tänder på dem, som hade tandvärk. Som pensionär upptogs hans tid av att göra bouppteckningar, arvskiften, fastighets- och lösöresauktioner. Han var även bankir och lånade ut pengar. Med åren blev han genom sparsamhet och affärsverksamhet en förmögen man.

I dödsannons i Söderköpings-Posten den 8 oktober 1902 kunde man läsa: "Organisten o f. Folkskolläraren Carl Magnus Falén avled i V. Husby Klockaregård 4 okt 1902 i en ålder av 80 år 6 mån 17 dgr sörjd o saknad av dotter, måg och barnbarn samt talrika vänner." Annonsen var undertecknad av Hilda Ferb f. Falén och Axel Ferb. Familjen Ferb blev nya innehavare till det Falénska huset.

Djupa kulturlager

Där huset ligger norr om korsningen Storån/Lillån (Bergskvarteret) uppstod tidiga bosättningar - något som styrks av arkeologiska undersökningar. Hur kvarternamnet Myntet uppkommit känner vi inte till - har det möjligen något med mynttillverkning i staden att göra? Norrut fanns förr området med S:t Ilians kyrka. Västerut avgränsas kvarteret av Bastugränd (tidigare Badstugränd). Namnet syftar på S:t Ilians badstuga, som låg i Lillån vid grändens södra ände. En knuttimrad brunn och huslämningar från 1300-talet har grävts fram i gränden. I öster finns Repslagargränd. Där har det troligen funnits ett repslageri, som utnyttjat sträckningen längs gränden. Man har i gränden hittat en fullt fungerande vattenledning av klivna stockar, som lett vatten från Ramunderberget till en brunn på Ågatan.

Fina affärslokaler och bra läge!

Under husets 120-åriga historia har många olika innehavare dragit nytta av förutsättningarna. Vi nöjer vi oss med att lyfta fram några affärer, som funnits här länge och som gjort sig väl kända och uppskattade av stadens invånare. Nedanstående bild togs av Emil Ström för ca 100 år sedan. Den kan jämföras med Lars Hedenströms motsvarande nytagna färgbild ovan.



Falénska huset för ca 100 år sedan.

Ursprungligen fanns tre affärslokaler. Vid fototillfället disponerades de av tre välkända affärsidkare. I vänstra (västra) delen fanns anrika manufakturfirman Nylund & Törnell. I mitten låg under många år en speceriaffär – vid tillfället med Gunnar Nyström, som innehavare. I den högra (östra) delen fanns det populära Nya Caféet i den lokal, som senare mest kommit att inhysa frisörer. Av fordonet att döma har speceriaffären just fått påfyllning av varor. I övrigt verkar trafiksituationen lugn!

Låt oss bjuda på några Nu- och Då-bilder av de olika affärslokalerna. Till stöd för orienteringen utgår vi från nuläget och ger sedan några exempel på andra verksamheter, som tidigare nyttjat lokalerna.

Västra delen



Ursprungligen fanns här en sammanhållen affärslokal. Nu har den byggts om till två, som smakfullt anpassats och inretts för respektive företags behov. I blomsteraffären Akleja är Jenny Karlsson i full färd med att sätta ihop en vacker blomsterkomposition.



Åt andra hållet finns Kinarestaurangen Österns stjärna, som under sommaren även kan erbjuda trädgårdsservering.



Från början disponerade Söderköpings Vin- och Spirituosamagasin lokalerna. Det var på den tiden då spritmonopolet ännu inte var infört.



Den affär som särskilt satte sin prägel i affärsdelen var Klädes- & Manufakturaffären Nylund & Törnell. Emil Törnell (1859-1952) fick efter sin skolgång anställning på manufakturfirman Lidner & Co. När den firman upphörde tog Gustaf Nylund och Emil Törnell över verksamheten.



På bilden vid entrédörren omkring 1930 ses Ruth Delden, Hedvig Schön (senare gift med Sven Törnell) samt Gösta Pettersson.



Firman hade ett stort och fint sortiment av metervaror och sybehör samt kläder för både damer och herrar och dessutom en garnavdelning. Personalen på interiörbilden är fr v Ebba Dahl, Gundla Johansson-Lindberg, Seth Kvist, Wettervik och Andersson. I ett senare skede drevs företaget vidare som Törnells Manufaktur & Konfektions AB.



Under åren 1963-1972 kallades huset vanligen för "Dahlbergska huset". I husets vänstra del låg då Dahlbergs Tobakshandel. Av skyltningen framgår att här salufördes långt mer än tobaksvaror. Naturligtvis fanns cigarrer, cigaretter och snus av alla de slag, tidningar och annat som brukar finnas i en väl sorterad tobakshandel. Men här kunde man också köpa souvenirer, presentartiklar, pappersvaror, grammofoonskivor, taylor, väskor, reservarpennor, leksaker mm. Enligt säker källa var det enda stället i staden där man kunde köpa ammunition till sin knallpulverpistol! Det var också möjligt att få sin film framkallad. På väggarna ovanför diskarna fanns den kände Söderköpingskonstnären Hans Högbergs tavlor. På interiörbilden säljer Elis Dahlberg en veckotidning till kunden Ingvar Wedholm. Expediten är Inger Andersson.

Affären utgjorde en sammanslagning av Dahlbergs

två tidigare affärer: affären vid Skönbergagatan 2 och den lilla affären på Fisktorget. Elis Dahlberg hade redan 1925 etablerat sig som tobakshandlare vid Rådhus-torget genom att köpa Axel Malms lilla cigarrbod. Den låg ungefär där Kaffebönan nu finns, men flyttades till Fisktorget för att ge plats åt nybygge. Affären på Skönbergagatan 2 öppnades 1929. Från 1945 ägde man huset och familjen bodde ovanpå affären. Hustrun Alva och döttrarna Margot och Marianne deltog i affärsrörelsen. Det var när huset på Skönbergagatan 2 1963 skulle rivas, som verksamheten koncentrerades till Ågatan 21.

Mellersta delen

Mittenlokalen, där Handelsbanken nu har sitt kontor, disponerades från början som specerihandel. Förste innehavare var Oscar Dahl, som dessförinnan haft affär i tidigare byggnad på tomten. Efter några ägarskiftet tog från 1916 Gunnar Nyströms Specerihandel över. Den blev kvar ända fram till 1947.



Interiörbild från 30-talet visar på en väl sorterad specerihandel med tidstypiska inredningsinslag. Bakom disken ser man från vänster affärsinnehavaren Gunnar Nyström och medarbetarna Helge Karlsson och Paul Svensson.

Östra delen



I husets högra del har länge funnits en frisersalong, där innehavarna har löst av varandra. Numera är det Michael Samuel och Nancy Kabro i FrisörGänget, som oavsett kundernas kön hyfsar utseendet på söderköpingsbor och stadens besökare.



Från 1928 och under många år var det Jonssons herrfrisering, som hade frisersalongen. Frisörmästare Helmer "Jocke" Jonsson klippte herrarna enligt gällande mode samt snaggade grabbarna. På bilden från 1929 ses hela personalstyrkan med från vänster Bertil Björkman, Ingrid Karlsson, Helmer Jonsson och tvåpojken Tore Strömer.

Tidigare fanns här Nya Caféet, som var ett av stadens populäraste caféer speciellt bland ungdomar. Av många bilder att döma, så var det mest grabbar som uppsökte caféet. Antagligen hade det visst samband med den populära innehavarinna Signe Andersson - eller "Signe på Kaffet", som hon vanligen kallades.



På bilden från 1918 ses Signe i kretsen av några cafébesökare. Möjligen rör det sig om några medlemmar ur Söderköpings schackklubb för schackbrädet är som synes framplockat. Under 20-talet flyttade Signe sin verksamhet till det som senare kallades Rådhuscaféet i Blomqvistska huset.

**Lars Hedenström
Lars Sylvan
13**

@söderköping.se

ETT LYFT FÖR SKOLAN OCH TRYGGGARE FÖR ELEVERNA

Ramunderskolan är Söderköpings kommunala 7-9-skola. En stor skola med nästan 480 elever och 60 medarbetare, centralt i Söderköping. Förra året fick skolan en rejäl ansiktslyftning. Från att ha haft en stor samlingsal och många små arbetsrum där eleverna till slut inte fick plats, har skolan nu fått åtta nya, rymliga salar, gruppum, trevliga elevytor samt arbetsrum för pedagogerna i varje korridor.

Första Star for Life-skolan i Sverige.



Tony Eriksson och Cathrine Jerrhage.

– Vi jobbar mycket för att eleverna ska känna sig trygga och trivas här, berättar Cathrine Jerrhage som är rektor på skolan. Renoveringen har gjort att vi fått mycket bättre förutsättningar för det.

Eleverna har nu fått hemklassrum med skåp och elevytor alldeles intill i korridoren. I sina hemklassrum får de all teoretisk undervisning. Det gör att de kan känna sig mer hemma på en plats och bara behöver flytta sig för specialämnena.

Stjärnor för livet

Något som utmärker skolan är det värdegrundsarbete man jobbar med enligt konceptet Star for Life. Här handlar det om elevens utveckling, att sätta mål, att tänka framåt, se sina styrkor, bygga självkänsla och självförtroende och få en stark grund för livet. De får också egna ”drömböcker” att skriva av sig i.

Ramunderskolan var först i Sverige med Star for Life och har nu 10 utbildade coacher för detta. Under tre år har också Göteborgs universitet forskat på utvecklingen av Star for Life på Ramunderskolan.

– Våra coacher som har gått Star for Lifes högskoleutbildning, fungerar som stöd i arbetet, förklarar Tony Eriksson som är biträdande rektor.



Fokus café.

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exklusive nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor



Konceptet ska genomsyra all vår undervisning. Men även SYV, skolsköterska och kurator gör Star for Life-övningar med eleverna. Så alla är engagerade.

Står sig bra nationellt

Jämfört med övriga skolor i landet har Ramunderskolan höga resultat när det gäller trivsel och betyg i alla ämnen. Ett målmedvetet arbete har höjt pojkarnas resultat.

Populära profilklasser och trivsam särskola

Skolan har fyra olika profiler. Populärast är Idrott. De övriga är Bild, Musik och Vetenskap. På Ramunderskolan finns också en särskola med elever i 7-9. Särskolan samarbetar med skolan i övrigt och eleverna integreras med övrig skolverksamhet utifrån deras egna förutsättningar.

Amigos jobbar för trivselen

I varje korridor finns en vuxen-amigo som har kontakt med elev-amigos från varje klass i korridoren. Tillsammans tar de upp trivselfrågor och saker som dyker upp. Det gör också att elever som blivit mobbade eller är ensamma fångas upp och eventuella problem tas om hand direkt.



Malin Edström.

Likabehandling är viktigt på skolan. Malin Edström är förstälärare och ansvarig för likabehandlingsarbetet mellan elever och lärare. Ett kontinuerligt arbete ger resultat.

– Vi har en snäll skola. Det är en snäll och lugn atmosfär här trots att vi är så många, berättar hon.

– Det är bra ordning och inte mycket mobbing, berättar tre elever. Våra lärare är engagerade. De blundar inte för problem utan tar tag i dem när de dyker upp. Det känns tryggt.

I korridorerna sitter tavlor och föremål som elever från bildklasserna skapat, vilket också bidrar till trivselen. Och i utbildningen väver lärarna in estetiska uttrycksmedel som exempelvis sång för att utveckla lärandet. Ännu ett inslag från Star for Life. Något som också bidrar till trivselen är att fritidsgården Fokus finns centralt i lokalerna med café och verksamhet.

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 2016



Härlig skaparverkstad.



Färger som lugnar eller stimulerar.

Fyra trivsamma avdelningar.



Monika Lundqvist, förskolechef



Kuddar för bygge och vila.

SOLÄNGEN - EN SOLIG FÖRSKOLA.

För drygt ett år sedan var den klar, Solängens förskola på Margaretagatan. Namnet röstades fram av barn och pedagoger på Solrosens och Storängsparkens förskolor som flyttade hit. Nu har de "bott in sig" och skapat fyra trivsamma avdelningar. Två med yngre barn och två med äldre barn.

– För att barnen skulle känna sig trygga när de kom till den nya förskolan valde vi att hålla ihop pedagogerna med sina respektive barngrupper, berättar Monika Lundqvist som är förskolechef här. Vi har också valt att ha de yngre barnen i ena delen av huset och de äldre i den andra. På så sätt skapar vi lugn och ro.

Solängen är byggd för att vara förskola, till skillnad från de lokaler som lämnades. Men att planera en helt ny förskola är inte så enkelt. Monika och

personalen har fått önska men det var ju först när de började använda lokalerna som de såg lite mer i detalj vad de behövde. Exempelvis blev det väldigt soligt i en del rum och ingen hade tänkt på att där behövdes solskydd. Något som de fick lösa i efterhand.

När de flyttade hit behövde de också rekrytera några nya medarbetare. Det var många som sökte och nu har de en bra mix av duktiga förskollärare och barnskötare. Både erfarna och nyexaminerade.

Totalt rymmer förskolan drygt 75 barn i åldern 1 till 6 år och 14 förskollärare och barnskötare. Men den känns ändå inte stor tack vare utformningen. Lokalerna är modernt utformade och funktionella för arbetet med barnen. Varje avdelning har ett stort och två små rum för vila eller lite mer avskild lek. Dessutom finns ateljén som binder ihop två avdelningar. Alla äter i matsalen, men inte samtidigt. Intill matsalen finns ett "torg" som är ett lite större rum där man har gemensamma aktiviteter.

– Det är ett bra utrymme. Speciellt för de äldre barnen som oftast behöver lite mer plats än de yngre, säger Monika. Sedan har vi en stor fin gård så barnen är ute mycket. Vi har också nära till Biblioteket och våra pedagoger tar ofta med sig barnen dit. De tar sig även ut i naturen på lite längre promenader.



SÖDERKÖPING.SE



Bosse Ottosson undervisar vid tavlan.



Det diskuteras runt bordet.

Bli en kräsen konsument

Bosse Ottosson och Agneta Fredriksson driver sedan våren 2017 studiecirkeln Kräsen Konsument i Söderköping, på initiativ av LRF och Studieförbundet Vuxenskolan. Vid Vuxenskolans lokaler mitt emot gamla brandstationen. Det är tolv deltagare som träffas för att utbilda sig inom kost och tillsatser i mat.

Alla som är med i utbildningen får kurslitteratur som beskriver hur kroppen påverkas av olika E-nummer som finns i våra livsmedel. Kursmaterialet kommer från företaget Utbildningscenter i Norrköping. De genomför bl. a. föreläsningar inom friskvård, miljö och natur i hela Sverige.

Kursen drivs under sex kvällar, men gruppen i Söderköping har fortsatt att träffas för att diskutera och lära sig ännu mer. Sedan startar man om från början igen, för att nya deltagare ska få all kunskap och information. Deltagarna berättar att barnen är en stor anledning till att de är med i studiecirkeln. Det är viktigt att själv veta vad som är bra att äta, för att kunna inspirera och lära ut hälsosamma matvanor.

Det finns ett genuint och stort intresse för ämnet. Det är högt till tak och diskussionerna har en tendens att dra iväg åt olika håll. Det förs bl. a. samtal om allt från hur energidryck påverkar oss till vilka konstgjorda ämnen som mjöl innehåller. De talar även om fördelarna med att köpa svenskt kött, i jämförelse med kött från andra länder, som innehåller större mängd antibiotika.

Vid ett tillfället under lektionen går Bosse fram till tavlan och lämnar några bra tips för en bättre hälsa:

- Drick mycket rent vatten
- Läs innehållsförteckningen och undvik mat med konstgjorda ämnen
- Rör på dig regelbundet

Det finns tyvärr många konstgjorda ämnen i maten idag, som kan bidra till att vi äter oss sjuka.

Om du också vill bli en kräsen konsument och lära dig mer om kost och tillsatser i mat, så är den här studiecirkeln ett socialt och trevligt alternativ i Söderköping.

Mikael Karlsson
Text och Foto

Vilken långdragen vinter det blev - till förtjusning eller förfäran?



Foto: Ulf Nilsson

Visst har den sin charm vintern. Allt känns så skört och orört här ute på Ången då, och tyst. Tystnaden uppskattar jag. Har varit själv här ute på gården under två veckors tid, nej inte själv. Jag och alla djuren. Med de tidiga mornar det innebär så är det verkligen tyst när jag går ut. Tills jag kommer ner till stallet. Då börjar tuppen att gala för fullt och hästarna sparka i boxväggen efter mat. Sen hör man även svävarnas motorer tydligt ett stycke bort.

I slutet av januari tog jag båten sist berättar Ulf Nilsson på Kallsö. Sen har jag åkt svävare. Tillsammans med medhjälpare kör han de två svävarna som finns för att säkert köra öborna till och från land.

Turerna går genom Östgötatrafiken och beställs senast klockan 18 dagen innan. Men nu när det bara går att ta sig till och från land med svävare är det endast folkbokförda på öarna som får använda den tjänsten. När isen smälter och vattnet blir farbart med båt igen kan vem som helst ta sig till det 32 hållplatserna i Ulf's distrikt.

För att få köra svävare behövs tillstånd från länsstyrelsen som bestämmer vilket område du får kör på och Fartygsbefäl klass 8 samt uppkörning och teori för inspektör från transportstyrelsen.

När jag pratar med Ulf så förstår jag att det inte är lätt att framföra detta fordon. Det krävs 100 % uppmärksamhet hela tiden berättar han och det finns inga bromsar, en sväng i 180 grader och du får stopp. Sen att det snöar och blåser gör inte saken lättare.

Skärgårdstrafik är beställningsbar linjetrafik med båt och Närtrafik är beställningstrafik med taxibil eller mindre buss som körs av Östgötatrafiken och deras underentreprenörer.

Skärgårdstrafiken som körs av bla Ulf med båten Alice tar tolv passagerare och trafikerar ett stort område i Sankt Anna skärgård. Missjö, Vansö, Rimmö och Stäk är några av hållplatserna.

”Skärgårdstrafiken är främst till för skolbarn och arbetspendlare” berättar Per Karlsson på Östgötatrafiken.

Men Ulf ser också att fler och fler sommarhusägare åker med honom.

Malin Wastesson



KRÖNIKA

” Med de tidiga mornar det innebär så är det verkligen tyst när jag går ut. Tills jag kommer ner till stallet. Då börjar tuppen att gala för fullt och hästarna sparka i boxväggen efter mat. Sen hör man även svävarnas motorer tydligt ett stycke bort...

”Vissa sätter inte ens i sin egen båt, för de är rädda för stölder och att de inte kan se efter båten när de är iland under veckorna, så då kör jag dem istället.” berättar Ulf som ser positivt på ökningen av båtresenärer.

”Man kan åka med båtturen som man beställer dagen innan och enligt tidtabeller som finns på hemsidan. Du åker med ditt busskort, färdbevis från Östgötatrafiken”, informerar Per Karlsson.

Men hur tar man sig då till kajen i Tyrislöt för att åka vidare till natursköna Missjö. Jo då använder man sig av Närtrafiken.

”Om det är längre än två kilometer till närmsta busshållplats kan du ringa och beställa en resa. Resorna går att beställa vardagar mellan 9-12.30 samt 17-22, lördagar och helgdagar 9-17. Kostnaden är 45 kr/vuxen respektive 30 kr/pensionär eller ungdom och du blir då hämtad på Söderköpings resecentrum och körd till Kajen i Tyrislöt, eller till den adress du har angivit”, berättar Per.

När linjetrafiken för ett par år sedan i princip lades ner ut till Sankt Anna och helt till Tyrislöt. (idag går det en morgon och en eftermiddagstur med buss från Sankt Anna och en eftermiddagstur tillbaka på vardagar) var det mycket protester och arga uttalanden. Östgötatrafikens koncept med Närtrafik har funnits sedan sommaren 2016 och trafiken körs av upphandlade fordon som även kör skolskjuts, färdtjänst och sjukresor.

Att inte fler än 1360 resor har beställts i Söderköpings kommun under 2017 tycker jag är konstigt... och ska erkänna att jag aldrig har använt mig av dessa resor. När jag ska ha kompisar på besök här så har jag åkt och hämtat dem. Nästa gång ska jag boka närtrafiken.

Så visst har vi bra möjligheter här ute, även om vi inte utnyttjar dessa så bra.

Jag får nog bli störd av svävarnas motorer ett tag till då vintern inte vill ge sig. Men min tid som gårdsvakt är snart slut så jag flyttar in till lägenheten i Norrköping igen. Kommer störas av sirener och tutande bilar, och kanske sakna det dova dånet från svävaren. Och snart kommer den täta trafiken över och under Lagnöbron höras till gården. Ett vårtecken!

Kära Bröder & systrar

Dagens artikel blir mer en försmak av vad som komma skall på Husby Säteri. Lite skämtsamt använder jag orden "ut med det gamla och in med ännu äldre", jag det låter värre än det är, Fredrik o Iréne har satsat på den stora hästen nu med att ta in unga friska fläktar från fashionabla Grythyttan, som kommer arbeta mycket med mat/dryck och historia kring slottet.

En helt ny matensamble sätts upp med en fantastisk kökschef och chef.

Fantastiska menyer och en somilier som också kommer från grythyttan, och för att inte tala om den nya mysiga vinkällaren som är öppen för er som behagar softa med ett glas vin eller varför inte en Cognac och en liten puff till och för guds skull lite kallskuret från naturens vilda...

Nog tjötat härmed lämnar jag över ordet till Fredrik med personal.

Välkommen

Skål bröder & systrar

Ett snötäcke omsveper naturen med kyla och Husby Säteri utanför Söderköping står i ståtlig vinterskrud. Här är dock planeringen i full gång inför vårens och sommarens evenemang. Erika Ryman som är nyligen tillsatt köksmästare, är förväntansfull och entusiastisk. I köket pågår provlagningen av vårens meny som består av goda primörer och traktens vilt.

Jag lägger ner mycket själ och hjärta i de rätter som jag serverar till mina gäster. Det är en fröjd att kunna använda sig av så mycket lokala råvaror, det ger en genuin känsla för den platsen man verkar på. Jag tycker det ska bli jätteroligt att kunna erbjuda den här regionen en gastronomisk upplevelse i historisk miljö.

Att förstärka den historiska bakgrunden till verksamheten framgår tydligt av evenemangen som planeras in i vår. Slottet är byggt och uppfört 1795 av Curt Philip Carl von Schwerin och familjen bodde här fram till slutet av 1800-talet då hans svärdotter, änkegrevinnan Mathilda Christina försvann ur tiden. Den 14-15 april arrangeras en historisk weekend där gästerna kommer att kunna ta del av en tidsresa från säteriets tid som fideikommiss. Fredrik Wastesson, som har vuxit upp på Husby och nummer är dess VD och ägare tillsammans med hustru Iréne berättar mera.

Vår historiska weekend känns jättebra att kunna erbjuda våra gäster. Arrangemanget är unikt i sitt slag där man som gäst får med sig en måltidsupplevelse med flera epoker i Husbys historia. I tillägg kan man njuta av en genuint historisk miljö och slappna av med god mat och dryck. Vi har planerat för fler historiska evenemang men detta blir startskottet.

Taffelspecialisten Henrik Fredriksson presenterar en smygtitt av den historiska dukningen. Han säger att bordsföremål och utensilier kommer representera en tid av glansdagar ur husets bästa decennier på 1800-talet.

Gastronomiskt sett så utvecklas Sverige radikalt under den här tiden och med det uppstår en helt ny måltidliturgi med nya måltidsmönster. Det dukade bordet kommer representera tiden med bordsföremål som stämmer överens med tiden.

Dofterna som sprider sig från köket är angenäma och luften vibrerar av kreativitet. Till en historisk weekend på Husby Säteri krävs mycket planering och förberedelser. Vinet och maten ska kombineras, linnen ska manglas och silvret ska vara skinande blankt. Här finns det inga tvivel om att man planerar för en fulländad upplevelse!

Mikael Malmqvist



KRÖNIKA



Potatisoppa "Crème Vichyssoise"

4 portioner

Denna soppa är representativ för det sena 1700-talet då potatisen gjorde sitt intåg som en allmän råvara på svenska festbord. Knölen, sprungen ur jorden, varierades på mångahanda sätt. Då den inte brändes till starksprit och användes vid brännvinsbordet, kunde den serveras likt den här furstliga paradrätten "Crème Vichyssoise".

Soppa

- 8 st potatisar (King Edward)
- 4 schalottenlökar
- 2 msk smör
- 1 dl vitt vin
- 5 dl grädda
- 2 dl kycklingfond
- salt
- peppar

1. Skala och skiva potatisen i mindre bitar. Skala och finhacka schalottenlöken.
2. Fräs lök i smöret i en kastrull, utan att det får färg. Tillsätt vitt vin och fond, låt reducera en stund. Tillsätt potatis och grädda.
3. Låt soppan koka cirka 10 minuter eller tills potatisen blivit mjuk. Smaka av med salt och peppar.

4. Mixa soppan helt slät och servera den i varma tallrikar.

Garnityr

- 1 liter olja till fritering
- 2 potatisar (King Edward)
- 4 blad grönkål
- Salt

5. Tvätta potatisen, skiva den i tunna skivor på mandolin och låt skivorna ligga i kallt vatten i ca 1 timme.
6. Hetta upp oljan till 180 grader. Torka potatisen med hushållspapper och fritera den sedan i oljan tills den får gyllenbrun karaktär.
7. Salta på potatisen direkt.
8. Upprepa proceduren med grönkålen, låt fritera ca 30 sekunder.

Servera soppan tillsammans med ett glas mousserande vin, likt en cava eller champagne. Här ges ett förslag på ett torrt, friskt alternativ i form av Louis Massing Champagne med artikelnummer 70380 på Systembolaget. Vinet har inslag av gula äpplen, kex, nötter samt apelsin. Servera champagnen kall, cirka 8 grader. Som alkoholfritt alternativ rekommenderas Systembolagets nummer 1959; God dryck nummer 1, Goda bubblor.



Illustration: Calle Lind

Snön har virvlat utanför fönstret hela dagen. Termometern på utsidan visade -12° i morse och -16° för ett par dagar sedan. I hallen hänger en gammal barometer som jag knäpper på då och då. Just nu visar den på 796 mm Hg och mer har jag aldrig sett den visa. Endast våra klockor visar lite fantasilöst normal medeleuropeisk tid. Det är fortfarande lite oklart om vi skall få sommartid om en knapp månad. (Det är siste februari när detta skrives). Av någon dunkel anledning har man fått för sig att denna välmenta och kloka uppfinning är ohälsosam. I det känslspröt i folksjälens som kallas "Ring P1", ventilerades för någon månad sedan åsikten att många blev direkt illamående och sjuka av att ha sin hjärna i otakt med sann soltid. Det sades framgå av den Nobelprisbelönade upptäckten att människor har en inbyggd klocka, vilket leder till att känsliga personer far illa. En energisk kvinnoröst hävdade ivrigt detta och med en ihärdighet som nästan fick Täppas att tappa tålamodet. Han verkar de senaste åren ha fått lätt för att göra det.

Om det nu var Täppas förstås. Jag tappar också tålamodet av och till. När jag till exempel hugger toppen av frukostägget under pågående "Ring P1", så att snittet blir snett och jag får äggula på fingrarna. För övrigt är jag inte spik säker på att det verkligen var Täppas just den aktuella veckan. Jag tappar nämligen minnet lättare än tålamodet faktiskt.

Så är det med åldrandet. "Håret blir grånat och minnet utplånat" som skalden säger. Fast vem vet om det verkligen har med åldern att göra? En yngre kvinnlig släkting hade bankärende för 25 - 30 år sedan eller så, när banker fortfarande var ställen där man både kunde få ut pengar och betala in. Vid Hagatorget Östgötabanken, salig i åminnelse, skulle hon förse sig med en liten lagom sedelbunt för en shoppingrunda, och upptäckte just när expediten räknade upp beloppet att en nyckelknippa låg på disken strax intill. Hon motstod alla kleptomana impulser och överlämnade nycklarna till expediten.

– Någon måste ha glömt den här. Stackars människa, sade hon full av medkänsla.

Bankfröken tog hand om nycklarna och gick och lade dem i en hittegodslåda, såg det ut som. Min då fortfarande unga släkting gav sig av på sin shoppingrunda. Hon hade en trivsamt eftermiddag och vartefter också en börda av paket i olika färger. Återkommen till sin parkerade bil stuvade hon inköpen i baksätet och slog sig ner bakom ratten, för att där upptäcka att hon inte hittade sin nyckelknippa. Hon grävde länge i olika fickor och konstaterade också att den inte heller fanns innanför fodret i jackan. Så tänkte hon ett litet tag och bestämde sig för att gå shoppingrundan baklänges för att kanske återfinna sina nycklar i någon av butikerna. Men turen var icke med henne. Åter vid Östgötabanken, där man just stod i begrepp att stänga för dagen, fick hon med blossande kinder begära sin inlämnade nyckelknippa tillbaka.

Åtskilliga år senare, för futtiga tre år sedan bara, när vi ännu bodde i Mem och redan var en bit in i det skymningsland där vägen kantas av bortglömda namn och försvunna persedlar så råkade vi, min hustru och jag alltså, själva ut för ett litet debacle. Min hustru var på tur till Söderköping för lite shopping, och jag avnjöt eftermiddagen med en god bok. Så ringde telefonen.

– Är det möjligen Bengt Axmacher jag talar med, sade en vänlig kvinnoröst, och jag bekräftade att så var fallet.

– Jag undrar om du möjligen saknar din plånbok?

Jag kände reflexmässigt över mina bakfickor, där den inte var, och blev snabbt orolig – det händer ofta att plånboken och jag är på olika ställen, och då uppstår snart panik och ångest. Men jag lugnade snabbt ner mig när jag fick syn på den. Mitt framför mig på soffbordet hade jag lagt den. Jag har sedan ett tag genomtänkt mina åldersanknutna handikapp och bestämt mig för att somliga saker aldrig skall gömmas undan utan ligga fullt synligt. (Min hustru har kommit till rakt motsatt uppfattning, men var ju dessbättre i Söderköping.)

– Nej, jag saknar den inte. För ovanlighets skull har jag full koll på den, sade jag. Det blev tyst i luren ett slag, innan den vänliga rösten fortsatte.

– Jag har letat lite i plånboken och har hittat ett körkort tillhörigt Bengt Axmacher. Och så läste hon upp personnumret utan att staka sig.

– Det var ytterst märkligt, sade jag och började rota i plånboken framför mig. Jag kände igen allting, frikort hos doktorn, bibliotekskort, ett antal kvitton osv. Men körkortet var borta.

– Jo, det låter som om det var mitt körkort, sade jag och hörde hur dumt det lät.

– Jag inser att det är så, sade den vänliga rösten.

– Var har du hittat kortet, sade jag.

Samtidigt undrade jag hur i hela friden jag kunde ha tappat körkortet, och kom då plötsligt ihåg att Inger för en vecka sedan lånat körkortet för att hämta ut ett paket åt mig på posten.

– Jag har inte hittat körkortet, Jag har hittat plånboken under en soffa framför Smultronstället uppe vid hamnen. Körkortet låg i sagda plånbok. Man kunde ana en viss otålighet.

Jag presterade en förmodligen långgrandig förklaring. (Långgrandighet är jag bra på sedan långt innan jag blev till åren. Jag vet att det inte hör hit, men påpekar det ändå, för att visa att jag har viss självkänedom).

Vi bestämde att jag kunde hämta hittegodset på Stinsen, där hon för tillfället befann sig. Jag hörde mig belevat för om hon inte ville ha hittelön, men nej, absolut inte. Jag tackade uppriktigt för hennes ärlighet och vänlighet.

Detta timade under en tid när vi fortfarande hade varsin bil. Jag hoppade in i hustruns lilla Ford Kaa och var

inom en halvtimme tillbaka med plånbok och körkort. Jag hann bara in så ringde telefonen igen och nu var det min gråtande hustru.

– Oh Bengt, det har hänt något förfärligt snyftade hon.

– Älskling, sade jag. Så farligt kan det väl inte vara. (Vi kör alltid med vänliga tonfall mot varandra. Nästan alltid i alla fall).

– Skämta inte. Snälla! Min plånbok är borta. Och jag har inte en aning...

Jag avbröt vänligt men bestämt.

– Men jag har din plånbok här, förstår du, så oroa dig inte för den.

– Skämta inte, är du så bussig. Jag vet ju att jag hade den med mig. Jag har ju handlat på flera ställen och varit på Smultronstället och kostat på mig en glass. Den måste ha trillat ur min bakficka, när jag åt glassen. Men jag har letat där och kan inte hitta den.

– Men jag har din plånbok här förstår du, och pengar är i så den kan inte vara stulen. Jag funderade en stund över logiken i detta uttalande, men Inger avbröt igen och hotade med att bli arg om jag inte slutade skoja om saken.

Idag har vi varsin mobiltelefon av modernt snitt. Vi lägger bort dem flera gånger varje dag. Tittar vi på samtalslistan som denna mackapär tillhandahåller så hittar vi mest våra egna namn. Mobilernas bästa egenskap sett ur vår synvinkel är att den ena kan hjälpa oss att hitta den andra.

För ett par veckor sedan läste jag en bok som heter "Hjärnkraft", skriven av en psykiatriker som heter Anders Hansen. Den handlar om hur motion och träning stärker ens hjärna. Den är bra. Är du det minsta orolig för begynnande senilitet eller rentav Alzheimers sjukdom, så läs den, och handla därefter.

Vi köpte en liten, lätt datoriserad motionscykel strax före jul. Den fick vila sig nästan direkt efter ankomst. Efter att ha läst ovanstående bok, trampar jag nu på den varje morgon – nästan.

Just nu läser jag en annan bok som heter "Hotet mot din hjärna" skriven av hjärnforskaren och läkaren David Perlmutter hemmahörande i USA. Här kan man inhämta den "överraskande och skrämmande sanningen om hur vete, kolhydrater och socker långsamt dödar ditt mest känsliga organ." I den man även får en fyra veckor lång plan över kosthåll och motion med tillhörande recept. Den är mycket övertygande och de båda böckerna förefaller inte kollidera med varandra, hur otroligt det än kan förefalla. Båda finns för övrigt i pocketutgåva.

Att det våras, kan man inte säga idag. Men när Lilla Tidningen kommer ut är nog våren här. Jag skall tillbringa den i köket med en hoper recept. Kemiskt rena från vete, kolhydrater och socker.

Bengt Axmacher



KRÖNIKA

Ålderstecken



Foto: Anna Borg

Orkanens hand

I en vik på nordvästra delen av ön Dominica i Västindien ligger Portsmouth, en liten stad med drygt tretusen innevånare. Som de flesta av innevånarna på öarna i Små Antillerna är man van vid oväder under orkansäsongen.

I september 2017 var det ovanligt många kompakta lågtryck som närmade sig öarna från Atlanten. Den första orkanen som hotade Dominica var *Irma*, en ovanligt stark orkan, klassad som en kategori fem.

Irma gjorde ett strandhugg på Dominicas västkust. Där skövlade den några kokosplantager och förstörde en bro innan den drog ut över Atlanten igen och vidare norrut mot Puerto Rico som till stora delar ödelades.

I Portsmouth förberedde man sig som alltid inför kommande stormar, plockade undan allt löst, drog upp båtarna på land och surrade fast dem vid palmer och mangoträd.

Några dagar senare, den tjugoförsta september närmade sig ytterligare en orkan söderifrån som fick namnet *Maria*, den var klassad som en kategori två och det var något man van vid och den verkade också ha en bana som skulle passera Dominica långt ute till havs.

Men så på kvällen kom oroande nyheter på radio.

Maria hade tagit en ny bana och närmade sig södra Dominica och det kom rapporter om att många hus hade förlorat sina tak. På bara några timmar hade *Maria* på något oförklarligt sätt vuxit till en kategori fem, den högsta graden av orkanstyrka.

Med vindhastigheter upp till åttio sekundmeter slog den ner som en bomb över den lilla önationen. När den närmade sig Portsmouth på sin väg norrut hade den ödelagt stora delar av huvudstaden Roseau och byarna efter kusten. Kraftverken som försåg ön med elektricitet krossades och hela ön blev strömlös.

Ett stort mörker föll över landet.

När den vrålände monsterorkanen slog till mot Portsmouth slet den av de korrugerade plåttaken av betonghusen och skickade iväg dem genom luften som knivskarpa bilar som kapade trån och skar genom husväggar och krossade trähusen. Sedan kom skyfallen, en piskande ocean av vatten som dränkte de taklösa husen. Floderna svämmade över och slet med sig broar och byggnader i närheten av flodbanken.

Hela natten vrålade orkanen *Maria*. Människor satt apatiska i sina hem med vatten upp till fotknölna med-

an regnet forsade in genom de taklösa husen. Hjälpösa hörde de den rytande vinden ödelägga deras stad, larmet när husen knäcktes och brakade samman, när kokospalmerna slets upp med rötterna och flög som bombplan förbi husen.

På morgonen hade stormen bedarrat något och folk tog sig ut på gatorna.

I gryningsljuset hade färgerna försvunnit, stormen hade slitit av regnskogens alla löv och trädstammarna stod grå och nakna.

Gatorna var täckta av demolerade hus och omkullvräta bilar.

Stumma och storögda pekade människorna på berget ovanför staden där *Maria* hade orsakat ett jordskred och rivit upp ett stort sår i form av en gigantisk handflata med fem fingrar.

Var det Guds hand eller Djävulens avtryck som syntes på berget?

Men i sin förtvivlan tackade människorna ändå Gud att orkanen hade kommit på kvällen när många var hemma. Av dem som förlorat livet hade de flesta varit utomhus. Många husdjur hade försvunnit och en ko hittades spetsad på en avbruten gren högt uppe i ett mangoträd.

Den andra dagen efter stormen röjde man undan bråte och såg efter sina ägor.

Alla skördar var förstörda, mangon, grapefrukterna, bananplantorna, kokospalmerna. Allt var borta. Åratal av hårt arbete var ödelagt på en natt.

Allt för många hade blivit hemlösa och man hjälptes åt tillfälligt härbärga dem som förlorat allt.

På den tredje dagen efter orkanen dog vinden, havet blev stilla, molnen skingrades och solen sken återigen över det härjade landet.

Nu klädde sig kvinnorna i sina finaste kläder, sminkade sig och pryddes sig med örhängen och halsband. Männerna tog på sig skjorta och slips och tillsammans vandrade de ut på gatorna och hedrade livet.

Efter sex veckor med kolsvarta nätter fick man tillbaka elektriciteten. Nu gjorde man plats på torget och byggde en scen och kopplade in förstärkare och högtalare.

**Rein
Westerbush
Norberg**



KRÖNIKA

”Hjälpösa hörde de den rytande vinden ödelägga deras stad, larmet när husen knäcktes och brakade samman, när kokospalmerna slets upp med rötterna och flög som bombplan förbi husen...”

Musikerna hämtade sina instrument och så dansade och sjöng man hela natten till taktfasta trummor och ylande elgitarrer.

Två månader efter orkanen *Maria* kom Anna och jag till Portsmouth.

Förödelsten var lika stor som vi hade fruktat. De flesta trähusen hade slagits sönder och låg i oformliga högar efter vägen.

Men efter att ha drabbats av otaliga orkaner under åren hade många hus byggts i betong och stod ännu kvar. Fast ett stort antal hade förlorat sina plåttak och var nu täckta med blå presenningar.

Efter orkanen hade de grannöar som klarat sig skyndat till hjälp med vatten och förnödenheter. Från *USAid* kom helikopter efter helikopter som flög runt ön och lämnade stora buntar av blå presenningar i varje by, för var och en att ta efter behov.

Vi möttes av en översvallande glädje när vi kom. Folk stoppade oss på gatorna och hälsade oss välkomna. Ingen hade trott att vi skulle komma tillbaka och nu sågs vi som ett första tecken på att det normala livet återvände.

Alla ville prata med oss om orkanen *Maria*.

Äntligen var det någon som lyssnade.

Var och en hade sin egen skräckfyllda upplevelse och ingen hade kraft eller ork att lyssna på sin granne. Alla hade upplevt något som var ännu värre och hade nog med sin egen smärta.

Berättelserna slutade oftast med att vi betraktade handavtrycket på berget.

Vad ville det säga?

Efter ett par veckor när livet sakta hade återgått till det normala och affärernas hyllor sakta fylldes på med varor var allt fler övertygade om att det inte var Guds straffande hand eller Djävulens avtryck.

Nej, det var jungfru *Maria* som själv hade kommit ner från himmelen och satt sin hand på berget och sagt: *Stopp, nu räcker det!*

Och nu kunde alla se att avtrycket på berget var efter en kvinnohand.



I Hansans spår, studieresa till Lübeck 2016.

S:t Ragnhilds Gille i Sö

Våren 1918 samlades nio söderköpingsherrar på inbjudan av handelsidkaren Alric Lundberg för att enligt hans tankegångar bilda en förening, ett gille. Jo då, de var intresserade och det tillsattes en arbetsgrupp som skulle planera vidare och efter ganska kort tid så beslutade man att bilda föreningen och kalla den S:t Ragnhilds Gille. Att använda "helgonnamnet" Ragnhild, starkt förknippat med Söderköping, var nog inte så svårt, och självklart ännu lättare eftersom en av Alrics döttrar hette Ragnhild.

Alric Leonard Lundberg föddes 1866 i Söderköping som son till skraddaren, senare sysslomannen på fattighuset, Anders Petter Lundberg, född 1821, och hans maka Anna Lena Persdotter, född 1822, han från Skärkind och hon från Mogata. Alrics föräldrar hade 11 barn, varav 4 avled som mycket unga.

Två flickor flyttade till Stockholm, förblev ogifta och tjänstgjorde som tvätteriföreståndare. Två bröder emigrerade till USA 1880 respektive 1881, och en bror var bosatt i Stockholm men levde och verkade under åtskilliga år i Finland och Ryssland.

1892, när Alric var 30 år gammal och Anna Lena 26 år gammal sammanvigdes de i som det står i en av lokal-tidningarna i ett riktigt "Godtemplarbröllop". Fem barn födde Anna Lena fram, två flickor och tre pojkar. Av de senare valde sonen Alric Halvar att 1921 emigrera till samma trakt som hans farbröder hade gjort, till Seattle i nordvästra USA, medan de andra blev kvar i Sverige.

Alric Lundberg, initiativtagaren till att grunda föreningen, blev givetvis dess förste ordförande. I den första styrelsen kom att ingå: Handlare Alric Lundberg, ordförande, bankdirektör Axel Ferb, doktor Axel Ossian Bergquist, redaktör Carl Wallberg, sekreterare, och veterinär Karl Kronqvist med som suppleanter kamrer Edward Peterson, kantor Albert Gustafsson, kamrer Oscar Johansson och rådman Gustaf Nylund.

Och så var föreningen grundad. Namnet Gillet ger genast en karaktär av "Nöjesförening" för samhällets top-

par eller för personer i en och samma yrkesgrupp, eller med någon form av gemensam bakgrund. Här i Söderköping kan man när man läser protokoll, tidningsnotiser och annat se att nog var det nöje man var ute efter, men även helt klart att man ville på något sätt värna om Söderköpings historia. Det innebär att föreningen bör betraktas som en form av hembygdsförening.

Man anordnade föreläsningar, konserter och soaréer, teaterföreställningar och middagar, men alltid, eller i varje fall nästan alltid, fanns det en inriktning som pekade mot kulturhistoria. I föreningens första stadgar från den tiden står det:

Gilletts uppgift är:

att sprida kännedom om Söderköping och dess historia

att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken och egendomar

att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens, dess parkers och planteringsområden omdaning och utveckling samt

att genom anordnande av föreläsningar och konserter m m söka åstadkomma förädlade förströelse

Likaså beslutades att Gilletts högtidsdag årligen skulle firas den 15 juli, en dag som då var namnsdag för Ragnhild, något som man efter några år dock helt frångick.

Så kommer man igång. Redan under de tidiga åren så drömde man om en Gillesgård. En gård med flera byggnader, ganska tätt liggande, med ett mindre sammanträdesrum, ett rum för äldre föremål och ett café. Drömmen besannades ju aldrig men nästan. Föreningen fick rätt att använda sig av Lagbergskullen, Korskullen, och ett par av de hus som fanns där. Lusthuset blev museum och café och torpet vaktmästarbostad, arrendatorbostaden kom senare in i bilden, då även den som museum. Den så kallade Loftstugan, det lilla charmiga Fiskartorpet och den ståtliga Väderkvarnen blev genom flyttning till kullen under 1920-talet Gilletts egendom och 1952 stod

den till Gilleskullen flyttade Mangelgården färdig som vandrarhem. Den ersatte då det lilla torpet som fungerat som sådant sedan mitten av 1930-talet.

Till Gilleskullen förlades musikfester, teaterföreställningar och andra arrangemang. Enbart vid ett eller möjligtvis ett par tillfällen firades (där under 1920-talet) till 1960-talets mitt Svenska Flaggans dag, ett arrangemang som startades och leddes av Gillet under omkring 40 år. Normalt tågade man från Folkskolan (Vintervadsskolan) till Söderköpings Brunn. I "tåget" gick folkskolans elever och lärare, men även lottorna, brandkåren, scouter med flera. Musik och sång framfördes, flaggor delades ut och pengar samlades in till Söderköpings barnkoloni. Högtidsfesterna hölls allt som oftast av präster från stadens församling och omgivande församlingar.

Kända sångare, såsom Zarah Leander, uppträdde på Gilleskullen, tillsammans med mer lokala förmågor. Från Gilleskullen och Mangelgården utgick guidade stadsvandringar helt i Gilletts regi, inte så konstigt eftersom Gillet under en kort tid fungerade som stadens Turist- och trafiknämnd, hur det nu kunde gå till?

Vandrarhemsverksamheten som drevs av Gillet skedde i intimt samarbete med Svenska Turistföreningen (STF). När Gillet sålde (överlät) Mangelgården till kommunen var det naturligt för kommunen att kräva att STF fortfarande hade och fortfarande har en roll i verksamheten. Kommunen har numera övertagit hela rätten och ägandet till byggnaderna på Korskullen, även om man arrenderar ut en del av dem. S:t Ragnhilds Gille hade dispositionsrätt till flera av dem till mitten av förra året, men hade inte varit ägare under åtskilliga år.

Gillet blev under några år ägare av torpet Råsten på gränsen mellan Söderköping och Täby och även av det så kallade Lilla Kanalmagasinet vid Göta kanal. Driftkostnaderna och framför allt underhållskostnaderna för så gamla och ärevärdiga byggnader blev allt för hög varför Råsten såldes efter några år och Kanalmagasinet för ett par år sedan. Samma var egentligen förhållandet även



Kanalmagasinet.

” Man anordnade föreläsningar, konserter och soaréer, teater föreställningar och middagar, men alltid, eller i varje fall nästan alltid, fanns det en inriktning som pekade mot kulturhistoria.



Läsning av historiska tidskrifter.

Söderköping fyller 100 år

för byggnaderna på Korskullen, men Gillet kom överens med kommunen om att ”byta” byggnaderna mot ett långt kostnadsfritt hyresavtal för större delar av det gamla skolhuset vid S:t Laurentii kyrka, där det stadshistoriska muséet kunde flytta in 1978, och en förrådslokal. Under några år disponerade även Gillet Gamla Gymnastiken, men kommunen sade upp det avtalet med tanke på att Söderköpings Gästabud hade behov av lokaler.

Under de allra flesta av Gillets år så hade man egentligen enbart två sammankomster per år. En sammankomst i slutet av våren eller i början av sommaren och en under hösten. En av dessa var föreningens årsmöte. Under modern tid, det vill säga sedan omkring 1990, har Gillet utökat verksamheten med relativt regelbundna sammankomster med föredrag, samtal, bildvisningar och studier. Det har numera till följd att det så gott som varje vecka är någon form av programaktivitet.

Från mitten av 1930-talet företog man utflykter till historiska sevärdheter i länet eller dess närmaste omgivning. Varje sådan resa avslutades med att man intog gemensam buffé på Stadshotellet eller på Brunnen under munskänkens ansvar. Då underhöll sångledaren och en kör som vid ett par tillfällen kallades Gillets manskör. Några av utflykterna anordnades i samarbete med föreningen Gamla Norrköping. Intresset svalande så småningom men har nu efter lång tids vila åter tagits upp.

Medlemsantalet i föreningen steg ganska snabbt under 1920-talet. Men det var ingen förening för enbart Söderköpings stad. Man hade under några år lokalombud, sockenombud, utsedda med uppgift att bland annat föreslå lämpliga medlemmar från sina socknar. Det innebar att Gillet ansåg sig fungera som hembygdsförening för nuvarande Söderköpings kommun, men även för delar av Vikbolandet, Valdemarsvik och Skärkind. Det syns även när man tar del av Gillets sedan 1922 utkomna årsböcker. De historiska artiklarna handlar sålunda inte enbart om Söderköpings stad eller om allmän historia utan om ett geografiskt betydligt större område än staden.

Årsboken kom således ut 1922 och har så gjort varje år sedan dess, ibland lite tunnare och ibland lite tjockare. Nu 2018 i en helt annan utformning än normalt, en årsbok i form av en jubileumsbok, i annat format och annan inbindning och med ett helt klart tematiskt innehåll – S:t Ragnhilds Gille 100 år.

Under årens lopp har Gillet fått och ibland även köpt föremål som avser belysa liv och leverne under forna tider. Det rör sig inte om hundratals föremål, utan tusentals sådana, som tyvärr ligger i lager och inte alls kan visas. Det rör sig om åtskilliga böcker och tidningar, om dokument av skilda slag och om flera tusen negativ och foton, varav av de senare en del finns tillgängliga på föreningens hemsida.

Jubileumsfirandet tog sin början redan i januari i år när den särskilda jubileumsställningen kunde invigas. Under våren finns det tillfälle, och har det funnits tillfälle, att se muséet ”bakom kulisserna” det vill säga bekanta sig med Gillets arkiv, bibliotek, föremål, bilder mm. Fredag den 1 juni sker det egentliga 100 års-firandet med ett digert dagsprogram för Gillets medlemmar, särskilt inbjudna personer och organisationer då initiativtagaren till föreningen, den ovan nämnde Alric Lundberg kommer att uppmärksammas särskilt, liksom Per S Anelid som var Gillets ålderman (ordförande) när det Stadshistoriska muséet kunde tas i bruk för 40 år sedan. Förutom en högtidsstund på kyrkogården sker firandet i Logen Vidars lokal och på kvällen med middag på Söderköpings Brunn under vilken Small Town Singers kommer att underhålla gästerna, bland vilka bland annat finns från andra sidan Atlanten närstående till initiativtagaren.

Gillet stadgar har under årens lopp givetvis förändrats och nu står det bland annat:

Gilletts uppgift är:

att sprida kännedom om Söderköping och dess omgivning; att väcka intresse för bevarande av kommunens, ur historisk, topografisk eller kulturell synpunkt, värdefulla minnesmärken och traditioner

att vid förändring av kommunala översikts- och detaljplaner verka för att värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer bevaras och brukas under hänsynstagande till deras kulturhistoriska, sociala, materiella och konstnärliga värden,

att väl värda och utveckla Gillets samlingar och stadshistoriska museum,

att samarbeta med kulturvårdande myndigheter och institutioner, skolor och fria bildningsorganisationer,

att stimulera och stärka det lokala hembygds- och miljöarbetet,

att genom årsboken samt separata skrifter och andra medier sprida kännedom om S:t Ragnhilds Gille och därmed vidga intresset för att genom medlemskap stödja och befrämja Gillets verksamhet.

Givetvis är stadgarna kanske lite väl omfattande och krävande för en ideellt arbetande organisation där intresse och kompetens hos styrelsen är mycket avgörande för vad föreningen kan förväntas utföra och ta aktiv del i. Men föreningen är också mycket beroende av i vilken utsträckning kommunens ledande organ möjliggör för föreningar av Gillets karaktär att verkligen få möjlighet att få inblick, i god tid, i vad som planeras genomföras i kommunen.

Gillet hoppas att söderköpingsbor, boende i närområdet och besökare från när och fjärran, med intresse för svensk historia och i synnerhet lokalhistoria, besöker det stadshistoriska muséet, som är öppet under tiden juni-augusti och deltar i de arrangemang som Gillet anordnar. Och vi hoppas även att byggnaden genom ägarens försorg förändras så att den är tillgänglig även för personer med rörelseproblem.

Föreningen har nu omkring 800 medlemmar som genom sitt medlemskap stöder och möjliggör att de olika till dem och andra riktade aktiviteter kan komma till stånd. Utan medlemmarna är föreningen inte mycket värd.

Ola Lönnqvist
Text och Foto



Foto: www.pixabay.se

Under den senaste tiden så har jag tagit del av nyheter både på tv och i tidningar som handlar om hemtjänst och assistans för pensionärer och för handikappade. Det aktuella läget känns väldigt uppgivet enligt min åsikt. Vilket säkert många håller med mig om. Ett läge där familjer och rörelsehindrade lever i något sorts undantagstillstånd där man lämnas åt sitt eget öde utan daglig och i sämsta fall livsnödvändig hjälp.

Genom mitt arbete får jag massor av information från människor som berättar om sina egna och andras olika livssituationer. Dessutom har jag sedan ett år tillbaka hjälpt en kär väninna med diverse olika praktiska saker när det gäller assistenshjälp.

Hon hade oturen att drabbas av en kraftig stroke vid fyrtiofem års ålder för ca tio år sedan. I början hade hon assistenshjälp fyra timmar i veckan för social samvaro och inköp m.m.

Detta togs bort efter några år då grannkommunen där hon bor upplevde att hon klarade sig själv. Vilket var enormt förödande för henne då det psykiska välbefinnandet sakta men säkert har gått nedåt.

Genom åren så har hennes mamma som snart fyller åttio varit den som har hand om det ekonomiska samt matinköp. Snacka om upp och nedvända världen. Lite knasigt tycker jag men numera verkar myndigheterna lägga över ansvaret på de anhöriga och vännerna, oavsett åldersfördelning typ.

Hur som helst så försökte vi att skaffa assistans på nytt förra året. Vi bokade möte med arbetsterapeut som gick igenom i minsta detalj hur mycket min vän klarade av i hemmet och då menar jag verkligen i detalj utan att gå in på det. Sedan gjordes en sammanställning som skulle godkännas av min väninna och sedan kontaktades ett assistansbolag som tog över och gjorde en ansökan.

Hela hösten gick utan att vi fick något besked över hur det framskred. För några veckor sedan kom beskedet om avslag. Nix ingen hjälp.

Nu återstod att söka hemtjänst och vi gjorde en ny ansökan i mitten av februari och en ny tid bokades in med biståndshandläggare, dock får vi vänta till i mitten av april. Men man får ju vara glad för det lilla. Nu återstår att se om min kära väninna är tillräckligt i behov av hemtjänst.

Nåja det finns alltid dom som har det värre än att man har afasi och då inte kan uttrycka dig och inte kan ringa och beställa en taxi eller att du inte kan skriva eller skära

mat eller att du mår förbaskat psykiskt dåligt genom att det sociala livet blir helt annorlunda efter en stroke.

Häromdagen var det en kvinna med en rörelsehindrande sjukdom som berättade att hennes man har en dag i veckan som personlig assistent för att hjälpa henne att komma ut och göra olika inköp och ärenden. ”Det är en förbaskad tur att jag fick detta beviljat för flera år sedan för i dagsläget hade det varit nobben”. Det har alltså blivit en enorm åtstramning de senaste åren. Varför då undrar jag? Hur mycket ska vi vrida ur disktrasan?

En annan person i åttioårsåldern berättar att hans fru fick sin förlamande sjukdom efter att hon fyllt sextiofem. Då är det ännu värre för då är det ”helt kört” enligt honom. Innan pensionsåldern kan assistenshjälp beviljas. Är det efter gränsen så är det hemtjänst. I det här fallet så kommer hemtjänst flera gånger per dag och dessemellan så jobbar denne man nästan livet av sig. Han lyfter och pysslar om henne varje sekund och jag som är utomstående kan se att han håller på att gå in i den berömda väggen. Är det rimligt eller är det rimligt som man numera säger så käckt.

Vad är det för skillnad på assistans och hemtjänst undrar någon? Jo det är naturligtvis det ekonomiska. Hemtjänst betalar du själv. Förvisso inkomstprövat, men ändå.

Och det är klart som korvspad att saker och ting kostar i vårt samhälle. En pensionär påtalade att det är ”så dyrt för oss pensionärer”. Vilket jag kan förstå att man kan tycka men självklart så är inget gratis oavsett om du jobbar eller inte.

Men jag skulle vilja veta vad som ligger till grund för denna åtstramning? Har vi så förbaskat ont om pengar i det här landet? De här personerna har ju betalat skatt som alla andra och skulle ge vad som helst för att kunna vara friska och vara behövande i vårt samhälle.

Jag har hittat information om stöd både på Norrköpings kommuns hemsida samt hos socialstyrelsen.

”Ett av de mest historiskt betydelsefulla landmärkena inom handikappolitiken är införandet av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Lagen är unik i sitt slag, eftersom den är utformad som en rättighetslag där den enskilde brukaren kan kräva att erhålla en specifik insats för att täcka behov i sin livsföring. Om den funktionshindrade omfattas av någon av personkretsarna i lagen, och har ett behov av stöd i sin livsföring samt – om inte behovet är tillgodosett på annat sätt – har den funktionshindrade rätt till en insats i LSS som svarar mot det behovet.

Christina Forsman Nilsson



KRÖNIKA

” Genom åren så har hennes mamma som snart fyller åttio varit den som har hand om det ekonomiska samt matinköp. Snacka om upp och nedvända världen...”

Syftet med insatserna är att den enskilde skall kunna leva som andra personer i samma ålder utan funktionshinder. I lagen uttrycks detta att den enskilde skall ha goda levnadsvillkor (7 § LSS). Till skillnad från socialtjänstlagen/SoL (se kapitel 6) är det inte kommunen som bestämmer vilken typ av insats som kan komma ifråga. Enligt LSS har brukaren en ovillkorlig rätt att erhålla insatsen som överensstämmer med den behovsbild som finns för brukaren. En annan viktig skillnad gentemot SoL är att insatsen är avgiftsfri, med några få undantag.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som riktar sig till personer som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som är bestående. Det betyder att den inte går över. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller något du fått senare i livet genom en sjukdom eller skada, och den innebär att du har stora svårigheter med att klara av din vardag.

LSS är till för personer som har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. För att ha rätt till insatser enligt LSS ska du ingå i någon av personkretsarna. Detta utreder en handläggare när du ansökt.

De tre personkretsarna är:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autistliknande tillstånd.
2. Personer med stor och bestående kognitiv funktionsnedsättning som beror på en hjärnskada man fått i vuxen ålder. Skadan kan ha uppstått av yttre våld (till exempel genom en trafikolycka) eller sjukdom.
3. Personer med andra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som är stora och som inte går över. Funktionsnedsättningarna gör att man har ett omfattande behov av stöd och service och beror inte på normalt åldrande.”

Vackert beskrivet eller hur. Men dessvärre så har den inget stöd alls för den enskilde verkar det som. Jag vet också att de stackars biståndshandläggaren nästan jobbar livet ur sig. Men vad hjälper det? Inte ett dugg.

Jag är enormt besviken på vårt samhälle som glömmer bort hur många grupper som helst i utsatta situationer.

Nu har jag präntat ner min åsikt för att visa att jag bryr mig och funderar över detta. Dels för att jag inte gillar orättvisor och dels för att jag vill visa att jag bryr mig.

*Snart är väl ändå den förbaskade våren ändå här.
Lev väl.*

” Nödnumret 112 ska man ringa vid en akut nödsituation då de är fara för liv, egendom eller miljö.

Emil Friis



KRÖNIKA



Foto: www.pixabay.com

Moderna Tider

Det ligger i tiden jag undrar om folk har fått fnatt För samtal gäller numera Facebook eller Chatt ska man va speciell på Instagram eller Twitter utav den tekniken ingen kunskap jag besitter

Men vill man vara modern och gilla tiden Får man huvudstupa nog gå in i den striden Följa tidens lag som med envishet dikterar Trots du över ”seden” med protester reflekterar

Att alltid använda teknik av senaste modell Och vara uppkopplad i från morgon till kväll När sen tekniken avogt ställer sig på tvären Och inte vill kommunicera via atmosfären

Då sitter man där vackert i verkliga problem med dataexperter blir notan oftast nog extrem Datorer lever nu helt klart sitt eget liv är helt kapabla att på egen hand ge direktiv

De kräver mer och mer av dem de tjänar hjälper knappast hur mycket man än tränar Tekniken tar väl snart helt över våra sinnen har ju redan kopplat greppet över våra minnen

För är du inte riktigt på din vakt ska du få se att du måste lagra allt ditt ”komihåg” på USB Vill du inte sprattla som en fångad torsk på krok hellre då än datachatt fördriva tiden med en bok

Då gäller nog att med krafttag ransonera datatiden om man ska ha en chans gå segrande ur den striden Kanske ska man ta sig själv i kragen knacka på nåns dörr Tycker det är mycket bättre pratats vid som man gjort förr

Hans Fredriksson

Påskduken

Under sena kvällar
när vardagssysslorna var klara
sydde mormor på sin duk
en korsstygnssduk
med blåsippblom och videkvist
gula kycklingar och vackra ägg
Många timmar satt hon så
duken skulle läggas på
när helgens afton kom
Ännu finns den duken kvar
och pryder påskens bord.

Marianne Wik



Foto: SOS Alarm

SOS Alarm

Nu ska jag skriva lite om min tidigare arbetsplats SOS Alarm.

Till att börja med inkommer det ungefär tre miljoner samtal per år som besvaras av 112- operatörerna som jobbar där. Vilket innebär en salig blandning av olika händelser som sker dygnet runt. De flesta samtal handlar om sjukvårdsärenden, men även trafikolyckor, bränder, busringningar och vidarekoppling till polis och präst är några exempel på ärenden som också hanteras.

Nödnumret 112 ska man ringa vid en akut nödsituation då de är fara för liv, egendom eller miljö. Men vad innebär ”akut nödsituation”? Enligt min mening är det upp till var och en att avgöra det. Är du osäker är det bättre att ringa än att inte göra det om du väl tänkt tanken. Sedan vägleder SOS Alarm dig vidare för en korrekt bedömning. Även diffusa symptom skulle trots allt kunna innebära att det är brådis.

Arbetsmiljön inne i trafikrummet på SOS är trevlig. Det är väldigt tyst och lugnt, såklart. Chefer och operatörer fungerar bra med varandra. I lokalen är det rent och fräscht.

För att påpeka negativa aspekter med jobbet, det finns såna också, allt är inte en dans på rosor. Vissa samtal i sig är jobbiga av naturliga orsaker, men det hör ändå till arbetsuppgifterna att hantera. Det jag syftar på är samtal som inte borde komma till SOS Alarm överhuvudtaget, då behövs ibland en större dos tålamod för att hantera dessa personer.

Det finns även flera andra nummer att ha koll på, se bilden till höger.



För den som är intresserad av att arbeta som operatör rekommenderas kunskap inom sjukvård. Det finns också andra meriter du kan ha för att få jobb där. Självt hade jag jobbat som brandman i beredskap ett antal år då jag sökte jobbet. När anställningen väl påbörjats genomgår alla operatörer utbildning på SOS- skolan i Uppsala, innan man svarar på 112- samtal helt på egen hand.

Lördagen den 11:e februari uppmärksammas 112- dagen i hela Europa. Syftet är att öka kunskapen kring nödnumret 112 och informera om att det fungerar i alla EU-länder. Varje år samma datum är detta något som SOS Alarm i Norrköping numera visar upp, tillsammans med räddningstjänsten, ambulans och polis. Även brandkårs-museet är där och det bjuds på fika.

Vad förknippar du med påsken?



Ola Linderoth

Kyrkoherde

"Att få förnimma den djupaste sorg i samband med långfredagen och största glädje vid Påskdagen. Känslorna speglar varje människas liv med dess glädje och motgångar."



Andreas Walther

Egenföretagare

"Tid med familjen. Påskmat med traditionellt smörgåsbord och mycket godis till oss och barnen!"



Mimmi Hermez

Butiksägare

"Jobb och åter jobb, men jag älskar mitt arbete och mina trevliga kunder!"



Elin Degerstedt

Restaurangbiträde

"Gula Påskkycklingar! Jag är uppvuxen med påskkycklingar i alla dess former. Prydnader, bordsdukar och så i marsipan förstås!"



Peter Johansson

Musikalartist

"Påsken är en av mina favorithögtider eftersom man känner hur våren börjar komma och vi går mot ljusare tider. Man fylls av positivitet. Vi brukar alltid fira med släkten i Lagnö, och det känns ganska likt julfirandet, förutom att man bytt ut paket mot äggmålning."

Foto: Peter Knutson



”Fortsätt att njuta av färska tulpaner på bordet ett tag till, fram till påsk finns det fullt sortiment i butikerna.

Våren är på ingång...

Vi är nu alla så sugna på att börja plantera i rabatterna och i krukorna utanför dörren. Men det ser ut som vi får vänta på våren länge i år.

I skrivande stund så är det fortfarande mycket snö kvar och följer vi väderleksrapporten så ska det bli -10 grader längre fram i veckan.

I butikerna säljs det pärlhyacinter, krokus, påskliljor och andra vårlökar sen än längre tid tillbaka. Redan vid årsskiftet börjar det säljas i butikerna.

Lite nattfrost är inga problem men med den kalla mars som är så får man njuta av vårblommorna på köksbordet än så länge. När lökarna blommat över, slå in dem i tidningspapper och lägg dem på ett svalt ställe så kan du gräva ner dem i rabatten i höst och se de komma upp där nästkommande vår.

Penséer är den vårblomma som tål kalla nätter bäst, har det varit en kall natt med flera minusgrader kan de se lite ledsna ut på morgonen men framåt dagen när temperaturen höjs så kvicknar de till och blir fina igen.

Vi köper in våra vårblommor från en handelsträdgård i Östergötland. Jag ringde upp Lasse på Järstad handelsträdgård och hörde hur det gick för de små godingarna till penséer.

-”Ja, i slutet av november satt jag de första penséerna i kallväxthuset. Sen beror det lite på hur många soltimmar det blir innan de kommer till er i butiken men under vecka 11 finns de första klara för försäljning.” Lasse tipsar om de småblommiga penséerna som han gillar bäst.

-”De tål frosten bättre och blir inte förväxta på samma sätt som de storblommiga.”

Vi får ofta frågan om vad det är för skillnad på småblommiga penséer och violer. Utseendemässigt är det ingen större skillnad men violen är perenn (kommer tillbaka på samma plats nästa år) och det är inte pensén. Dock kan pensén fröså sig så det titta upp en pensé i grusgången på värkanten.

Fortsätt att njuta av färska tulpaner på bordet ett tag till, fram till påsk finns det fullt sortiment i butikerna.

Jag har varit i blomsterbranchen i över tio år och har märkt av att tulpansäsongen har flyttats fram. Redan vid advent så finns det svenskodlade tulpaner i handeln för vi är då så sugna på det krispiga stjälkarna. Sen upplever jag att säsongen trappas av tidigare och efter påskhelgen börjar det bli svårt att få tag på tulpaner med kvalitet.

Malin Wastesson

Annonsera i Lilla Tidningen. För varje annons skänker vi 50 kronor till den ideella föreningen Guldkant i Söderköping

Det behövs en blågrön vision!

TV:s resebloggare anser det, utländska och svenska filmteam visar det, allt fler turister har upptäckt det, vi som bor här vet det ... Söderköping är fantastiskt! Småstadsidyller finns flera, men lägger man till Söderköpings stolta kulturarv så är det inte många svenska städer som kan konkurrera. Det som slutligen ”ger Söderköping guldet” är läget i det blågröna stråket. Kommunens översiktsplanering har mycket riktigt lyft fram att staden har 5 ”magneter”: Stadskärnan (1), naturreservatet Ramunder (2), området kring Göta kanal (3), Storåområdet (4) med Brunnsparken (5). Som alternativ till hård exploatering av det blågröna stråket föreslår jag: vidareutveckla parkkaraktären i området!

Detaljplanen, som engagerar och upprör många av stadens medborgare, skulle för all framtid ändra karaktär och vyer i detta blågröna stråk! När man avser uppföra 6 tvärsåttade 4-våningshus i trädhöjd på södra stranden av Storån innebär det ett gigantiskt ingrepp i östra Storålandskapet! När ”siktlinjerna” inte är dom rätta skulle det framstå en ny ”husvägg” i landskapet. Båtfarare på kanalen och ån, flanörer längs vattendragen, besökare av stadens höjder, närboende ... ja för alla skulle vyerna för all framtid förändras!

Till detta kommer tankarna på exploatering mellan ån och kanalen: omfattande byggnation vid korsningen Storån/Tvärån, avveckling av koloniområdet till förmån för ny bebyggelse, ny kanalparkering intill den stora husbilspareringen, eventuella förändringar vid Bergaskolan, ny vägbro över Storån ... Jag förstår att objekten ligger i olika beredningsfaser. Men om man vill undvika att opinionen känner sig överkörd måste en öppen diskussion komma till stånd tidigt!

Det behövs ett helhetsgrepp på utvecklingen av östra Storåområdet inklusive Brunnsparken, som kan ligga till grund för enskilda beslut. Arkitektkompetens med inriktning på park-/landskapsutveckling krävs. Översikts-

planen anger att det skall tas fram en grön strukturplan. Kanske skulle den ge en del av vad jag efterfrågar? Till underlag för medborgardialog bör modern teknik utnyttjas för att visualisera alternativ. Det skulle ge oss bättre möjligheter att förstå hur alternativ kan påverka framtidens Söderköping – en viktig demokratiaspekt!

Som obunden av intressegrupperingar har jag i flera år arbetat i det numera avskaffade stadsutvecklingsrådet. Arbetet har mest rört översiktsplanen (beslutad) och den fördjupade översiktsplanen för staden (utställningsfas). I den senare konkretiseras viktiga avvägningar för stadsutvecklingen. Även om den inte är fastställd så bör dess väl diskuterade ”andemeningar” användas vid exploateringsbeslut t ex: Hur förhåller sig förslag till målen för ”attraktivitet”, ”hållbarhet” och ”tillväxt”? Det blågröna stråket med vår enda stadspark handlar ju framför allt om ”attraktivitet” och ”hållbarhet”. Då måste inverkan i dessa avseenden bedömas omsorgsfullt!

Ramunderberget och kanalområdet vårdas och vidareutvecklas på ett föredömligt sätt. Nu handlar det om vad kommunen gör med det tredje inslaget i det blågröna stråket: östra Storålandskapet med Brunnsparken – vår enda riktiga stadspark. Hur skall området utvecklas/förädlas till glädje för framtidens invånare och besökare och därigenom ytterligare stärka våra besöksnäringar?

I stället för hårdexploatering föreslår jag att parkkaraktären successivt och långsiktigt utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv – en blågrön vision. Säkert finns många uppslag vad en sådan bör innehålla, men jag kan tänka mig några konkreta inslag:

- Förläng och knyt samman gång-/cykelstigarna utmed Storåns stränder med nya gång-/cykelbroar i öster och väster samt med cykelvägen mot Norrköping.
- Røj ”fönster”/utsiktsplats mot Storån så att de vackra Kungsfiskarna kan beskådas.

DEBATT

- Genomför Storåprojekt med berörda kring vattenkvalitet, förutsättningar för djur-/växtliv, å-rensning, förutsättningar för fritidsbåtar (röjning, muddring, bryggor, bortforsling av vrak ...)
- Återplantera träd enligt särskild plan för att återskapa frodig grönska längs ån.
- Anlägg koloniområde mellan Skepparvägen och kanalen (odlingsmöjligheter för alla, ekologiska odlingsinslag i staden, vackert blickfång).
- Begränsa belastningen av motorfordonstrafik i området till ungefär nuvarande nivå.
- Återskapa parkområde upp mot kanalen och återinför färja, serveringsvilla, lusthus ...
- Tillåt måttlig nybebyggelse, som harmonierar med befintliga villaträdgårdsmiljöer.
- Skapa mjuka övergångar från Brunnsparken till omgivande grönområden/trädgårdsmiljöer
- Lyft fram kulturarvet (tullstuga, hamn, marknadsplats, båtbyggerier, kronobränneri, försvunna brunnsbyggnader ...) via skyltar, appar, kartor, broschyrer, rollspel ...
- Tillför fasta/tillfälliga inslag för natur- och kulturupplevelser, ytor för sport och spontanaktiviteter längs promenadstråken i parken (jag vet att här finns massor av spännande idéer!)

Beträffande aktuell detaljplan: begränsa till en måttfull bebyggelse (max 2 våningar) i området Vimman för t ex serviceboende med en trevlig trädgård. Det skulle utgöra en naturlig fortsättning på en utvecklad stadspark och harmoniera med bebyggelsen i omgivningen.

För nybyggnation av detaljplanens omfattning finns andra och lämpligare platser!

Lars Sylvan

LUNDQVIST EL & CDS I ÖSTERGÖTLAND AB

Vi har nu flyttat till nya lokaler, Slussporten Söderköping
Gamla och nya kunder, privata och företag,
är välkomna att höra av sig till oss för tjänster inom
elinstallationer.

Slussporten, Söderköping
Kjell Lundqvist: 0701-451 511
Tommy Svensson: 0705-775 251
www.lundqvistelocds.se

Letar du jobb som
elektriker? Vi söker
personal. Skicka din
ansökan till:
kjell.l.lundqvist@telia.com

Friskt vatten för dig

Vatten i sin renaste form har inte vare sig färg, lukt eller smak. JMS Vattenrening ger dig en anpassad vattenreningslösning. Genom analys, rådgivning och rätt produkter ger vi dig friskt vatten.

JMS Vattenrening
Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping. Tel: 011-12 70 30
www.jms-vattenrening.se



Anslut din fastighet med
fiber

SÖRPNET

SÖDERKÖPINGS STADSNÄT
www.sörpnet.se
0121-71 44 10

Anmäl ditt intresse på
www.fibertillalla.se

Ångens BLOMMOR

Våren är här! Tid att planera
med vårens alla blommor.

Pensée, Påskliljor, Bellis, Primula
m.m. Vår utegård står i full blom.

Öppet alla dagar samt hela påskhelgen.

Telefon: 0121-102 04
Hemsida: www.angen.se
E-post: blommor@angen.se

Mån-Fre 10-18
Lör 10-15, Sön 10-14
Håll dig uppdaterad



DEBATT

Den nya detaljplanen för Brunnsparken med byggnation av lägenheter antogs av kommunfullmäktige i februari under stor diskussion. Det finns många synpunkter. Här redovisar de politiska partierna och Naturskyddsföreningen sina ställningstaganden.



Här planeras byggnation av nya lägenheter.



Bild 1 Planområdet i antagen detaljplan, kommunfullmäktige 7 februari 2018. (Källa Söderköpings kommun)

Oppositionen

Brunnsparken/Eriksvik och andra möjliga byggområden Sanning, sant, sannolikt, min sanning, din sanning, osant, annan tolkning och lögn.

Den senaste tiden har det väl knappast undgått någon att det har varit livliga diskussioner angående bostadsbyggande i Brunnsparken. Många har engagerat sig och olika åsikter har förts fram om hur detta började och vad som sedan hände. Vem gjorde vad och varför?

Ofta är det klokt att ha hela händelseförloppet klart för sig. För det krävs att man varit med hela tiden och att man har ett gott minne. Jag har i alla fall varit med.

Det började för ett antal år sedan, någon gång under mandatperioden 2007-2010, att Ramunderstaden kom med ett förslag om att det borde byggas något för de äldre tex Trygghetsboende i närheten av Birkagården. Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillämpliga delar av förvaltningen tyckte detta kunde vara en god ide. Efter hand informerades samtliga partier. Alla utom V och Mp tyckte att det kunde vara värt att utreda vidare. Så gjordes, diskussioner med Länsstyrelsen och andra myndigheter fördes. Även Gerd Aronsson (S) deltog, för det här var på den tiden även oppositionen fick vara med i ett tidigt skede. Så småningom blev det ett förslag med hus i Brunnsparken snett emot Birkagården. Husen skulle inrymma cirka 24 lägenheter anpassade för äldre. Ramunderstaden ansåg då att det var bättre att någon privat byggde, eftersom de hade fullt upp med att få till byggnation på Vikingavallen.

Då kom Riksbyggen in i bilden och planen blev då ett + 55 bygge. En hel del protesterade och nu svängde även S. Skulle Riksbyggen få bygga? Ravander/Geving protesterade mot att det skulle bli insatslägenheter som bara de rika skulle ha råd med om så blev fallet. Det började ju närma sig ett nytt val....Planen antogs dock i Kommunfullmäktige och hela den borgerliga majoriteten (M, C, KD och Fp) var helt överens.

Så kom då valet 2014. Efter det lärer sig M med S och Mp. Men planen hade efter överklagande godkänts av Länsstyrelsen och det var bara "att sätta spaden i backen". Men nu hade M ändrat sig och även Mp var på S sida. Istället togs en ny plan fram och det är den som diskuterats och beslutats om nu.

Vad skiljer då de här planerna åt? Jo framför allt antal hus och höjden på husen samt placering. I det första förslaget var det två huskroppar i fyra våningar som tog en mycket liten andel av parken i anspråk utan låg så att korsningen Viggebyvägen/Skönbergagatan togs bort. Det fanns ett antal boende bl.a på Birkagården som tyckte det var bra eftersom det nattetid förekom mycket störande trafik. Parkeringsplatser skulle bli på befintlig parkering. När det gällde Vimman så fanns inga färdiga

planer, men tanken var att när ägaren så ville skulle det området bebyggas med radhusliknande bebyggelse i två våningar och ungefär på samma område som idag.

Det nya förslaget innehöll först 9 hus i tre våningar + inredningsbar vind = fyra våningar. Förslaget minskades till 7 hus i samma höjd och i ett lite annorlunda läge och cirka 90 lägenheter. Våra ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden och även i Kf har värdjat till de styrande att tänka om, men det har de varit totalt kallsinniga inför. Skälen till att vi vill se byggnationen på ett annat sätt är. Hus som byggs i ett så här känsligt område måste utformas på ett sätt så de smälter in i miljön. Vi pratar om vårt blå/gröna stråk utmed Storån och trädgårdsstaden. Det som byggs idag bör ha en livstid på kanske 100 år. Därför är det oerhört viktigt att göra rätt från början. Tyvärr har vi ingen stadsarkitekt som kunnat vara behjälplig. Det här ska vara ett område som söderköpingsborna ska kunna vara stolta över och som inte inkräktar på området som ett trevligt gångstråk och rekreationsområde. Nu ser det ut att bli sju kolosser som hamnar i blickfånget.....och alldeles för nära Storån. Vi i oppositionen (till skillnad mot V) är inte motståndare till all byggnation på området utan kan mycket väl tänka oss det.

Många personer har protesterat. Tyvärr verkar det som många i majoriteten avfärdar dem med att de inte har förstått hur byggnationen kommer att bli och att namnlistor med 2600 namn var inget att bry sig om. Det bor ju över 14000 här... Vem vet vilka människor som skrivit på? De var kanske inte ens bosatta här? För mig känns det tämligen cyniskt att resonera så.

I sammanhanget kan nämnas att det finns en hel del mark både i innerstaden och utkanterna som det är mycket lämpligt att bygga på. T.ex. grönområdet längs Industrigatan, längs Länsmansgatan, längs Albogaleden, gamla brandstationen, mindre markområden i innerstaden. Problemet är att det inte tagits fram några färdiga planer för det. Majoriteten lovade ju efter valet 2014 att nu skulle det bli fart på byggandet....

Vi kan även mycket väl tänka oss att det byggs flerfamiljshus i de mindre tätorterna som tex Mogata och Östra Ryd. För att inte tala om vad hus som kunde byggts på Mariehov, men stora delar av det har de nu styrande sålt...

När det gäller Brunnslasarettet på andra sidan ån är vår självklara åsikt "Man river inte ett av stadens kulturhus!"

Inga-Lill Östlund
Oppositionsråd
För den borgliga oppositionen
C, L och KD

Vänsterpartiet

Med undantag för Vimman-tomten som redan är bebyggd mark, säger Vänsterpartiet nej till att bygga i Brunnsparken. Vi uttryckte och drev detta förra mandatperioden då bebyggelse planerades i anslutning till Birkagården och vi har sagt samma sak den här mandatperioden gällande nuvarande majoritets byggplaner. Vi säger nej till byggnation i Brunnsparken för att parken är en viktig plats i Söderköping med flera kvaliteter. Brunnsparken är det största sammanhållna grönområdet i anslutning till stadskärnan, det har naturvärden, kulturhistoriska värden och ett stort värde som rekreationsområde. Brunnsparken är flitigt använd och uppskattad av både Söderköpingsbor och besökare, det är en tätortsnära oas som vi har all anledning att vara rädda om.

Att vi säger nej till byggnation i Brunnsparken betyder inte att vi säger nej till byggnation som sådan, tvärtom. Vi ser definitivt behovet av fler bostäder. Det behövs byggas i Söderköping, helt klart, men på en annan plats. Nya bostäder är viktiga men det är också Brunnsparken – låt inte det ena värdet ta ut det andra!

När majoriteten talar om parkens utveckling och samtidigt är för en byggnation i densamma driver de ett resonemang som utgår från att det är möjligt att både äta kakan och ha den kvar. Men det går inte - en uppäten kaka finns inte kvar, på samma sätt som en byggnation i en parkmiljö inte är utan konsekvenser. Att den tänkta placeringen skulle innebära en liten påverkan på parkmiljön tror vi är fel. De huskroppar som ska byggas är både höga och stora och sträcker sig ned mot Storån, där man beviljat en strandskyddsdispens. Husens storlek kommer påverka upplevelsen av det blå stråket kring Storån och bryta upp de siktlinjer som finns idag. Med byggnationen förvandlas också en ansevärd del av parken till tomtmark, vilket betyder att det som idag är allmän mark istället blir privat. Väldigt få känner sig bekväma att snedda över någon annans tomt eller att gå för nära någons uteplats, när något signalerar privat mark håller sig de flesta undan eller går omvägar. En väsentlig del av det som idag är park tror vi kommer upplevas på det här sättet, vilket alltså betyder att parken både krymper betänkligt och ändrar karaktär.

För att utveckla staden och kommunen är det viktigt att kunna tänka nytt och att våga utvecklas. Detta behöver dock ske utan att för den skull bygga bort de värden och årsringar som är unika för Söderköping. Vi har sett allt för många exempel på stadsutveckling där nybyggnation sker utan hänsyn till den lokala kontexten och det större sammanhanget. En sådan stadsutveckling blir sällan särskilt lyckad. Kommunen behöver sätta ned foten och



Bild 2 Planområdet med gamla och nya byggrätter inritade och siktlinjer visas. (Källa Söderköpings kommun)



Illustration utförd av Lars Bodelius på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Söderköping (inlägg från part). Lilla Tidningen tar inget ansvar för att bilden är korrekt.

definiera vad som kännetecknar Söderköping, och sedan utifrån det gå vidare. Utmaningen ligger i att växa och expandera samtidigt som vi ansvarfullt förvaltar de resurser vi har. Det är först när vi lyckas med båda dessa som vi åstadkommer en långsiktigt hållbar utveckling.

Beslut om byggnation i Brunnsparken är trots protester och omfattande namnsamling taget i kommunfullmäktige. Det ifrågasätter vi inte, sådana är de demokratiska spelreglerna. Däremot skulle vi gärna se att fullmäktige gav Söderköpingsborna möjlighet att tycka till i frågan genom en folkomröstning. På så sätt skulle beslutet kunna förankras på ett helt annat sätt än vad som gjorts i dagsläget. Om det skulle visa sig att Söderköpingsborna röstar ja till byggnation blir det en tydlig signal till samtliga. Ett ja till byggnation skulle också ge den politiska majoriteten betydligt mer på fötter än vad de har idag, genom ett tydligt folkligt stöd ökar legitimiteten. Skulle däremot en majoritet av Söderköpingsborna rösta nej hoppas vi att ett sådant utslag på ett liknande sätt skulle respekteras genom en omprövning av nuvarande beslut.

Malin Östh (V)

Kommunfullmäktigeledamot

Majoriteten

Vi räddar och utvecklar Brunnsparken!

För oss Socialdemokrater, Moderater och Miljöpartister är det viktigt att alla har möjlighet att bo, verka och turista i Söderköping. Vi behöver en stad som erbjuder både attraktivt boende men även bra miljö. Det ska vara bostäder som är anpassade för alla åldrar och som passar in i den miljö som de ligger i. Söderköping är en stad med anor långt tillbaka i tiden och som har utvecklats under många hundra år. En kommun behöver utvecklas för att överleva, nya områden behöver bebyggas och andra behöver omdanas. Detta gäller också för Söderköping samtidigt som vi har en historia att vara stolta över och värna om.

Behovet av bostäder anpassade för äldre och för personer med funktionshinder är efterfrågade i centrala lägen i Söderköping. Önskemål om trygghetsbostäder nära Söderköpings Brunn har funnits på önskelistan i många år. 2011 vann en detaljplan laga kraft som medgav byggrätt för två hus mitt emot Birkagården och som också stängde av en del av Viggebyvägen.

När nuvarande politiska majoritet - Socialdemokrater, Moderater och Miljöpartiet - bildades efter valet 2014, enades vi om att pröva om det var möjligt att flytta byggrätterna till tennisplanen och i anslutning till befintliga hus Vimman. Kommunfullmäktige antog 7 februari 2018 den nya detaljplanen som innebär att byggrätterna flyttats enligt bild 2, till den östra kanten av den sammanshållna parken, och att detaljplanen från 2011 upphävs.

Eriksvik – en pusselbit i framtida generationers Söderköping

Kvartersbildningen mellan Hjalmsättersgatan och Korsgatan förlängs mot Storån och byggrätterna är vända med gavarna mot Viggebyvägen för att bibehålla siktlinjerna mot gaturummen, Storån och Ramunderberget. Hela Brunnsparken omfattas av detaljplanen vilket inne-

bär att parken hålls ihop på den södra och norra sidan av Storån och att det inte finns några byggrätter (hus) inne i parken.

Parkmiljön kan utvecklas för att locka fler att få njuta av den härliga lunga och miljö som parkområdet och Storån erbjuder. Det är tack vare Storån som Söderköping ligger där det ligger och miljön runt vår vagga förtjänar att lyftas fram.

Fler bostäder i de centrala delarna av staden tillför liv och rörelse i stadskärnan och fler som rör sig i Brunnsparken. Detta är också första steget i att göra en upprustning av stråket längs med ån.

Flanerare som rör sig från kanalområdet genom parkens norra del över bron vid Brunnen ser att staden fortsätter österut längs Storåns södra sida och lockas att utforska vad som döljer sig längre österut.

Promenadstråket på den södra sidan av Storån bibehålls och i en framtid kanske det kan bli en bryggpromenad utmed ån och en ny bro över Storån så att vi kan vandra över till norra sidan i höjd med gamla Trädgårdsmästeriet och gamla reningsverket. Vilken härlig promenadslina det kan bli.

Det finns redan en kö till de planerade bostäderna. Här kan bli såväl bostadsrätter som hyresrätter. Riksbyggens koncept Seniorbostäder kan jämföras med trygghetsbostäder.

De nya husen ger den som redan bor i närheten, och som vill flytta till en kanske mindre och mer tillgänglig bostad, en möjlighet att bo kvar i området. Samtidigt blir en bostad ledig för en ny familj i en fantastisk miljö.

Husen ligger nära och på gångavstånd till såväl vårdcentral, bibliotek, resecentrum, handel, restauranger som annan service.

Söderköpings stad planeras växa öster om den planerade nya sträckningen av E22 och söder om Göta kanal mot Skönberga kyrka och den planerade Skärgårdslänken så att staden får en rundare form. En stad växer inifrån och utåt så att det bildas årsringar, som hos ett träd. På det sättet kan redan befintlig infrastruktur som gator, ledningar för el, vatten, avlopp, bredband användas eller byggas vidare på utan långa avstånd mellan husen. Detta sätt att bygga på är bra både ur ett ekonomiska och miljömässigt perspektiv.

Den planerade bebyggelsen på Eriksvik är en pusselbit till den runda staden och ett Söderköping för kommande generationer.

Anders Bevemy (S)

Gruppledare

Yvonne Persson (M)

Gruppledare

Åza Diaz Mägi (MP)

Gruppledare

Naturskyddsföreningen

Vi i Naturskyddsföreningen i Söderköping är djupt förvånade över att kommunens politiska majoritet helt slog dövörat till för alla de starka argument, som redovisats

mot byggnationen av sex stycken 13,5 meter höga bostadshus i Brunnsparksområdet. Man ignorerade därmed också helt den starka folkopinion, som vår namnsamling mot byggnationen med över 2600 namnunderskrifter gav uttryck för.

Kommunen agerade initialt på ett föredömligt sätt! Man beställde ett expertutlåtande från Östergötlands Länsmuseum (ÖLM 210/09). I denna framgår tydligt vad man anser om planen:

“Byggnader med fyra våningar är under alla omständigheter olämpliga och trevåningshus kommer troligen att dominera miljön alltför mycket.” Varför tog man ingen hänsyn till det?

Ett viktigt argument mot byggnation i Brunnsparken är det visuella intrycket av 13,5 höga byggnader i ett område som omges av hus med maximalt två våningar. Placeringen av dessa långa fyrvåningshus på tvären mot Storån innebär att den vackra fjärrutsikten längs åpromenaden kommer att störas av en 13,5 m hög och nästan 50 m lång huskropp. Vår övertygelse är att ett sådant visuellt intryck kommer att upplevas som synnerligen störande och knappast vara något som ansluter till omgivande småhusbebyggelse eller till naturmiljön kring ån.

Mycket tyder dessutom på att planen är olaglig!

För att tätorter ska ha tillgång till natur och rekreation, har ett strandskydd om 100 meter tillskapats. Den fridfullhet som nu råder längs Storån och Brunnsparksområdet skulle avsevärt begränsas, om den närmaste omgivningen kantas med dessa höga bostadshus. Åpromenaden och parkområdet närmast Söderköpings Brunn kommer dessutom att störas av en stor parkeringsplats.

Ett upphävande av strandskyddet kan enligt lagen ske om: Det aktuella området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Vi ifrågasätter att det skulle finnas ett allmänt intresse av att bygga på centralt lokaliserad kulturmark. Vår mening är att bostäder på föreslagen plats inte är av någon angelägen allmän betydelse.

Skälet till detta är att det finns ett stort antal områden (minst tio - varav ett beräknas för ett tusen lägenheter!) enligt kommunens egen FÖP och Planprogram - belägna utanför det strandskyddade området. Dessa har sannolikt bättre lämpade grundförhållanden för kommunen att bebygga. Därmed anser vi att det av kommunen angivna argumentet inte är hållbart för att beviljas dispens från strandskyddet.

Således bör byggnation i Brunnsparksområdet begränsas till kvarteret Vimman, där de befintliga fastigheterna istället ersätts med fastigheter med högst två våningar för att behålla den låghuskaraktär som råder här.

När nu den politiska viljan att värna om Brunnsparakens värdefulla kultur- och naturmiljö saknas, återstår att överklaga beslutet i Mark- och Miljödömsstolen.

För styrelsen Björn Esping

Ordförande



Foto: Emy Serander



Foto: Pressbilder



Foto: Emy Serander

Titanix under fyra decennier

Den här februaridagen beger jag mig mot Valdemarsvik för att träffa dansbandet Titanix. Jag är lite spänd inför mitt möte idag, det är min första intervju med ett band. Ett band som har en lång historia med otaliga spelningar och en andraplats i Dansbandskampen. Mötet äger rum i deras replokal och studio.

Jag hade inte behövt vara orolig. Jag möts av ett stort leende. Maria Rolf strålar med hela ansiktet och jag förstår att det inte är konstigt att det här bandet gjort så stor succé och hållit sig stora på dansbandshimlen i så många år. Jag visas runt i lokalen och får se deras studio.

Bandet som startade i Valdemarsvik 1979 av fyra trettonåriga killar har kunnat försörja sig på sin musik sedan 1989. De hette vid starten för 39 år sedan CMCS, men döpte snart om sig till Titanix. Namnet kommer från en av killarnas hockeyklubba med märket Titan. Ix lades till på slutet för att det skulle låta mer catchy. De tyckte att namnet lät lika tufft och hårt som de själva.

Första tiden gick killarna i skolan och jobbade parallellt med bandet. Det var deras stora hobby. När de tog körkort och kunde köra själva började de turnera alltmer till närliggande orter, exempelvis Jönköping, Trosa och Nyköping. Via musikerförbundet fick de spelningar, namnet spreds i musikerkretsarna att de genomförde sina spelningar bra, och de fick därmed fler och fler spelningar.

Gruppen har växlat medlemmar genom åren, men Stefan Rolf har funnits med sedan starten. Jerry, som är Stefans lillebror gick med i bandet 1981, Magnus tillkom 1989 och Maria 1991. Den sista nuvarande medlemmen Henry rekryterades till bandet för 10 år sedan.

Maria jobbade innan hon gick med i Titanix i charken på Coop i Haninge. Stefan och Jerry har tidigare jobbat på verkstad, Henry som mentalskötare och Magnus på SJ. 2009 deltog Titanix i Dansbandskampen och slutade som tvåa. Det förändrade deras liv radikalt. Många tv-inspelningar och även en längre turné med det band som vann, Playtones. Januari-augusti 2010 gjorde de 40 spelningar tillsammans. Det var roligt, men intensivt. Sedan blev schemat bättre och de är nu ofta ute och spelar tio dagar i månaden, sedan lediga 20 dagar. Innan Dansbandskampen jobbade de ofta mer, tisdag-lördag istället för torsdag-lördag. På sommaren är schemat intensivare.

Runt deras medverkan i olika tv-program har det varit mycket intervjuer, även finska. Då är det tur att de har en basist med finska rötter, skrattar de. Övrig tid har intervjuerna gått lite i vågor.

De har mycket spelningar över hela Sverige, men även en del i Norge och Finland. De trivs även mycket bra på båtarna Birka Stockholm och Cinderella på vinterhalvåret. Det är alltid mycket folk där, många som

dansar och publik i blandade åldrar. En härlig stämning helt enkelt.

Det här med stämning är något de ofta återkommer till i vår intervju. Det viktigaste när de är ute på sina spelningar är att musiken tas emot bra av publiken. Det är en stor inspiration att se glada människor som dansar och sjunger med i deras låtar. De vill väldigt gärna framstå som folkliga, låtarna ska fungera ute och publikens reaktion är den viktigaste bekräftelsen på att det de gör är bra. Därför uppskattar de även att spela i folkparker och på logar där de kommer nära sin publik.

Bandet har alltid spelat dansband, men flera av bandmedlemmarna lyssnar även mycket på annan musik. Sting, Synth och Hårdrock kommer upp som exempel.

Samtliga bandmedlemmar har barn, men de har aldrig upplevt detta som ett problem. De tycker ofta att de har fått mer kvalitetstid med barnen i och med att de ofta varit hemma på vardagarna. När andra föräldrar jobbat 8-17 har de själva ofta kunnat hämta barnen direkt när skolan slutat för dagen. Men visst har de fått mycket hjälp när de varit ute på turné, det medger de. Barnens mor- och farföräldrar har ställt upp mycket. Nu när de får högre gage för en spelning har de även fått mer tid hemma med familjen.

Som exempel på minnesvärda spelningar nämner de Dansbandsveckan i Malung, Kvarnvik, Dansbandskampen 2009 och Allsången i Valdemarsvik på somrarna.

De senaste tre somrarna har de hållit i en Allsång i Valdemarsvik. Fyra måndagar om året som gjort stor succé. Från början var det ca 600 besökare, att antal som sommaren 2017 ökade till ca 2.000 besökare varje måndag.

Eftersom de har så många spelningar repar de egentligen bara 2-3 gånger om året, bortsett från rep någon timme innan spelning. De tycker att de spelar lagom mycket, och eftersom personkemin är så bra vet de nu precis var de har varandra. Det gör att de aldrig riktigt har tröttnat på varandra, eller velat sluta. Det finns inga andra de tycker att de känner så väl som de andra bandmedlemmarna. De har blivit som en extra familj, har sett de flesta sidor hos varandra. Det är också det som de tycker är det bästa med att ha ett band. Gemenskapen är A och O. De har helt enkelt väldigt roligt tillsammans, skrattar och skämtar mycket.

Vi kan alltid lita på varandra säger Maria. Vi lutar oss mot varandra och har alltid någon att dela våra upplevelser med. Det är fantastiskt. Och tänk att få leva på sin hobby säger Stefan.

Vi är ganska olika som personer säger Maria, men det som är viktigt är att vi trivs ihop och att alla strävar åt samma håll. Vi är alla väldigt ödmjuka.

Det främsta tipset de vill ge till andra band är att vara ett gäng som trivs ihop. Det är viktigt att ha kul, att vara lyhörd för publiken och noggrann med låtval.

I vår ska de även släppa en ny skiva. Fem låtar är redan klara och de spelar in i sin egen studio i replokalen. Sedan skickar de vidare skivan för mixning. De spelar alltid in själva, även om de tidigare lånade studion hos andra. Jerry skriver en del av gruppens låtar. De får också många låtar skickade till sig, säkert runt 100 stycken om året. De skickade låtarna ökade i samband med Dansbandskampen, men förekom ofta innan dess också. Jerry skickar även en del av sina låtar vidare till andra artister.

På fritiden åker Henry gärna ut med båten. Jerry och Magnus är gärna hemma och kopplar av med familjerna. Stefan tycker att det är avkopplande att tvätta bilarna och Maria läser gärna en bra bok.

Vad äter de, när de är ute på turné så mycket? Det blir mycket korv, det erkänner de. Ett särskilt stopp de nämner är Sillekrog.

– Om du vill ha en artikel om Sillekrog också så kan du lika gärna fråga oss. Vi vet allt om Sillekrog. Som väl är finns det ju olika sorters korv att välja på skojar de, både Kabanoss, grillad och kokt, med eller utan ketchup, senap, ost, lök och bacon. Vi kunde ju lika gärna få gaget i korv tycker Stefan, men det vill inte Maria veta av. Hon har nog tröttnat mer på korv än de andra säger hon.

När de är hemma och slipper korven? Då blir det husmanskost. Det är det bästa vi vet säger de unisont.

Titanix

Titanix är ett dansband som funnits sedan 1979. Idag består bandet av Stefan Rolf (Gitarr), Maria Rolf (sång), Jerry Rolf (Keyboard), Henry Kieksi (Bas) och Magnus Löfving (Trummor).

2009 deltog Titanix i Dansbandskampen. De har även varit med i Dansbands-SM där de landat två finalplatser.

För mer info om bandet och deras spelningar, se: www.titanix.se. Vi finns även på Facebook och Instagram.

Björkekinds hembygdsförening



Fattigstugans herravdelning.



Skolsalen.



Ordförande Kristina Appelgren.



Foto: Björkekinds hembygdsförening

Jag åker ut en kall och snöig vinterdag till Hembygdsmuseet som ligger intill Kuddby kyrka och träffar ordföranden Kristina Appelgren. Björkekinds hembygdsförening omfattar församlingarna Ö Ny, Konungssund, Å samt Kuddby. Föreningen bildades 1946 så 2016 firade föreningen 70 år med en stor jubileumsfest.

I hembygdsmuseet finns det en stor samling historiska föremål som berättar om bygdens liv inom jordbruk och hantverk, förvaltning och skola m.m. Föreningen disponerar även en hembygdsstuga vid Kapperstad brink där sommaraktiviteter äger rum.

Museet

Museet består av tre våningsplan som idag är inredda lite olika för att spegla traktens äldre och yngre historia.

På övre våningen finns en gammal skolsal, inredningen kommer från 1930-40 talets nerlagda skolor i socknarna Å och Kuddby. Det är värt att ta sig upp för trapporna för att provsitta de gamla skolbänkarna, titta i gamla skolböcker och skolplanscher. Det är tur att vi vet bättre idag för vissa planscher skulle aldrig få visas i skolan idag. Vem vet kanske du får uppleva minnena från din egen skoltid även om den inte var på 30-40 talet, många brukar få associationer och berättar både den ena och andra historien när de stannar upp i rummet.

Mitt emot skolsalen finns en "lägenhet" inredd, det är bara ett rum, mer än så erbjöds inte. Rummet är inrett som en bostad liknande det hem, som ett gift par fick bo i under tiden då det var fattigstuga här. Här finns också textilier skänkta från trakten och en del kommer även från ålderdomshemmet Åkerliden, som skänkte föremål i samband med att det lades ner. De båda rummen på övre planet binds samman i en hall. I hallen finns en

utställning med diverse mindre föremål och även möbler från tidigt 1900-tal.

Mellanvåningen består av en hall, kök och två rum vilka är möblerade som matrum respektive vardagsrum, mötes- och umgängesrum. I köket finns samlingar med porslin från bl. a. Åkerliden. Här finns även skänkta "köksprylar" som koppar, urnor och gamla träföremål. Köket används idag vid servering. Där dukar man fram kaffe och hembakat i samband med aktiviteterna i museet. I vardagsrum och sal, umgängesrum domineras inredningen av möbler och föremål som hemkonsulent Rut Wallenstein-Jaeger har skänkt till Björkekinds HBF och museet. Rut var själv med och påverkade hur rummen skulle möbleras. Det är i de här rummen besökare samlas över en kopp kaffe, berättar historier, bläddrar i gamla tidskrifter, fotoalbum, protokoll och litteratur. Väggarna pryds av fotografier, tavlor, textilier och porslin som berättar om personer och historia i hembygden.

På nedre planet/entréplanet finns utställningar med gamla bruksföremål från trakten. Ett av rummen domineras av mindre jordbruks- och hantverksredskap som kommer från gårdarna runt om i trakten. Temat i det andra rummet är hushållsartiklar som porslin, järn och koppargrytor. Här finns också en vävstol, där man som besökare kan prova på att väva några slag. Med hjälp av den litteratur som finns här om vävandets konst kan du säkert klura ut hur det ska gå till.

Samtliga föremål, möbler och textilier är skänkta från hem och av personer i trakten, undantaget är de föremål som Rut Wallenstein-Jaeger har skänkt. De flesta av föremålen finns katalogiserade med foton, vilket är ett ständigt mer eller mindre pågående projekt.

Den lilla hembygdsgården i Kapperstad

Björkekinds hembygdsförening förfogar över en liten

Museibygnadens historia i sammandrag

År 1823

Beslutades att uppföra nytt sockenmagasin på den platsen där den gamla materialboden då låg.

År 1824-25

Första våningen tycks ha färdigställts under 1824 och de övriga våningarna under 1825.

År 1852

Beslutades att avveckla sockenmagasinet. Byggnaden fick då bli materialbod och visthusbod för läraren.

År 1870

Nu var huset ombyggt till fattighus och ålderdomshem och trapphuset hade kommit till.

År 1933

Verksamheten i det "gamla magasinet" varade av allt att döma fram till 1933 då Åkerlidens ålderdomshem stod färdigt.

År 1934

Mellan åren 1934-1973 används lokalerna som skola, slöjdsal, skolkök m.m.

År 1974

Gjordes en överenskommelse mellan Björkekinds hembygdsförening och kommunen att föreningen får disponera byggnaden som hembygdsmuseum. Museet invigs.

År 1974 - nutid

Museet är idag inrett med bl.a. gåvor från gårdar i närheten och från hemkonsultens doktor Rut Wallenstein-Jaeger.

hembygdsgård i Kapperstad. Här anordnas friluftsgudstjänster och andra sammankomster. Medlemmarna kan hyra/låna hembygdsmuseet och hembygdstugan, mot att de efter sitt evenemang återlämnar den hel och ren.

Preliminärt program för våren/försommaren.

För närmare information se:

<http://www.bjorkekind.se/arsprogram/>

25/3	16:00	Årsmöte i Björksätter
25/4	19:00	Årsmöte Arkiv- och historieföreningen . Plats meddelas senare
13/5	8.00	Gökotta vid Berget Svensksund
15/5	18-20	Arbetsdag vid Kapperstadstugan
2/6	10-13	Arbetsdag vid Å kyrkoruin
6/6	14.00	Nationaldagsfirande
21/6	18:00	Klär vi midsommarstången Björksätter
22/6	15.00	Midsommarfirande vid Björksätter

Vill du bli medlem? Medlemsavgiften är 50 kr/person.

Har du en grupp som vill komma på visning? Kontakta ordföranden Kristina Appelgren på tel 070 650 28 28. Vill du läsa mer om hembygdsföreningen?

Läs på: www.bjorkekind.se/hembygdsmuseum.

Detta reportage bygger på information från hemsidan.

Efter en intressant förevisning av museet återvänder jag till Söderköping. Jag kan varmt rekommendera ett besök på Hembygdsmuseet. Inte minst för yngre generationer finns det mycket att lära om svunna tider, inte minst att se och förstå äldre tiders levnadsbetingelser och bruksföremål.

Åke Serander



Ordföranden **Magnus Bengtsson** överräcker diplom till **Torgny Vågemar** och **Joel Olsson**.

Årets företagare 2018

Vid en ceremoni på Söderköpings Brunn har organisationen Företagarna utsett ATV och fritid i Sverige AB till Årets Företagare i Söderköping med motiveringen:

- Med en modern och utvecklad förmåga att lyssna på kundens önskemål angående servicegrad och ständigt försöka överträffa dem sätter de inte bara sitt företag i fokus utan bidrar även positivt med att sätta Söderköping på kartan med fullständig verkstad för flera varumärken har de visat att uthållighet i kombination med hög kvalitet och säkerhet är ett vinnande koncept.

Företaget säljer och servar fyrhjulingar och vattenskotrar över hela Mellansverige och är störst i sin bransch i Östergötland. Företaget har 6 anställda i lokalerna på Virkesgatan, Hamra. Här har man plats för försäljning, service samt förvaring av 100 vattenskotrar. Företaget startades av Torgny Vågemar 2004 men har nu tagits över av Joel Olsson

Ake Serander
Text och Foto



Kjell, Robin, Tommy, Fredrik samt Tommy J utanför de nya lokalerna.

Elföretag flyttar till Söderköping

Lundqvist el och CDS flyttar nu från Norrköping till sina nya lokaler på industriområdet Slussporten. Närmare bestämt i det industrihotell som Lars Larsson byggt. Här hyr man fräscha lokaler på 240 kvm med verkstad, lager, kontor, kök och omklädningsrum. Här finns allt! säger Kjell nöjt. Lokalerna är bevakade, fiber installerad och det finns en bra tvätthall för bilarna.

Företaget som bildades för cirka ett och ett halvt år sedan av Kjell Lundqvist och Tommy Svensson, genom sammanslagning av två befintliga företag, har fem anställda elektriker. Man söker nu efter fler då det är stor efterfrågan på deras tjänster. Under senare år har man fått fler kunder, både privatpersoner och företag, i Söderköping, Skärgården samt Norrköping. Bland företagen märks bl a byggföretag, fastighetsägare och ICA butiker. Läget vid E22 passar oss utmärkt, säger Tommy. Här finns möjlighet för oss att växa i expansivt område.

Ake Serander
Text och Foto



Foto: www.pixabay.com

Sätt din egen twist på en befintlig idé

Har du en unik idé?

Gratulerar! Du är en av få.

Det är nämligen en av de vanligaste föreställningarna för vad som krävs för att bli "en lyckad företagare".

En fråga. Uppfann Ingvar Kamprad stolen? Bokhyllan? För att använda ett vanligt uttryck. Varför ska du "uppfinna hjulet" på nytt?

Låt oss ta ett exempel. Facebook var till början ett forum där användaren kunde skriva text och bifoga några bilder. Det har funnits liknade sedan 90 talet. För att bara nämna några svenska så fanns web communitys som t. ex. Spray, Lunarstorm, Bilddagboken m.m. Lunarstorm hade under dess glansdagar 1,2 miljoner medlemmar. Hur kan det komma sig att då att en utländsk tjänst som Facebook idag är en sådan dominerande aktör, i hela världen? Det borde vara så att den inhemska produkten som t.ex. Bilddagboken är det naturliga valet att kommunicera.

Jag tror inte ens att användaren reflekterar över att Facebook är en utländsk produkt eftersom vi skriver och kommunicerar på "vårt språk" med våra bekanta. Så vad gjorde då Facebook? Hur lyckades denna Mark Zuckerberg bygga upp något som idag har givit honom en förmögenhet på ungefär 33,5 miljoner dollar? Enligt han själv så var inte ens resan jobb.

Han gjorde nämligen det som så många andra har möjligheten till, nämligen att han förbättrade det som redan fanns. Det var ju inte som så att han gick hem och uppfann en dator, för att uppfinna ett Internet för att uppfinna ett forum för människor att kommunicera. Facebook tog tillvara på människors behov av att interagera med varandra men att det skulle avskalats och göras enkelt. Plötsligt hade det skapats ett forum för många av världens invånare där vi kan prata ett "internationellt" språk på ett enkelt sätt. Facebook levererar idag funktioner som att vi kan förstå det roliga i ett videoklipp som någon delar ifrån en annan del av världen, det knyter ihop oss. På samma sätt har Instagram "härmat" Facebook men nischat sig och blivit ett snabbt och enkelt forum för dig som vill dela med vad du åt till frukost och för oss som gärna vill veta det. Facebook hade så klart lust att fånga upp detta också, så då köpte man helt enkelt Instagram.

Samma försök till uppköp har Facebook gjort med tjänsten Snapchat. Snapchat hittade behovet av att kunna ha kontroll över sina inlägg i form av "snaps". Snapchat erbjuder att användaren kan välja hur länge dess "snaps" ska visas. Snapchat är idag dominerat av ungdomar, en kundgrupp som Facebook inte riktigt hittar.

Facebook lever i en föränderlig värld och behöver hela tiden arbeta med att utveckla sina produkter. Idag använder vi Facebook som t ex id-handling för att logga in andra tjänster.

Många av oss minns kanske "MSN Messenger" och



David Sernald

KRÖNIKA

dess irriterande ljud vid konversationer? MSN tackade för sig den 6 november 2012. För de oinvidiga så är nog ordet "Messenger" förknippat med Facebooks eget Messenger. MSN Messenger hade dock vid sitt avtackande för avsikt att Skype skulle ta över tronen. Facebook såg även detta och använde sig av en redan etablerad funktion och implementerade detta i sin tjänst och gjorde den väldigt starkt.

Du har ändå alla dina kontakter på Facebook, varför ska du ha ett annat program för att kommunicera med dem? Skype är nog mest förknippat idag för utlandsamtal etc.

Blocket. Denna stora trygga aktör. En given källa för dig som vill köpa och sälja allt (för alla vet väl att de ha en Thailandsresa i förrådet). Blocket har sedan länge dominerat på sin marknad i Sverige. Denna marknad som nu andra aktörer börjar att utveckla. Vi befinner oss just nu faktiskt mitt i stormens öga där det avgörs vem som blir nästa gigant inom detta. Inte helt oväntat så har även Facebook hunnit att etablera sig med egna köp och sälj funktioner. Detta är naturligt i Facebooks sätt att överleva som ditt naturliga "online ID". Du kan logga in på Facebook, underhållas, se på filmer, hålla kontakt, ringa, köp och sälj, och t.o.m logga in på andra tjänster med ditt ID samtidigt som företagen riktar sina annonser mot just dig, genialt!

Det handlar alltså inte om att hitta en unik produkt. Chansen att just du kommer på den ultimata revolutionerade idén är rätt liten. Du behöver inte vänta på det unika. Du behöver helt enkelt se dig omkring där du står. Vad är du intresserad av? Företagande kräver passion. Du kommer troligen att jobba många timmar och vill inte räkna ut vad du har i timlön i början. Vad finns det för något i det du gillar som du känner att du skulle kunna göra, men ännu bättre? Det finns något. Jag lovar.

För min del handlar det om ett stort intresse inom teknik i kombination med passionen för just säkerhet. För mig handlar det inte om att sälja produkter som larm, kameraövervakning eller för den delen om att sälja in väktare som patrullerar på nätterna. För mig handlar det om att hitta en lösning för en person eller verksamhet som får den att känna sig trygg där något av de tidigare nämnda tjänsterna kan vara ett av sätten att uppnå det. Jag har inte uppfunnit larm eller väktartjänster. Jag förmedlar dem bara och försöker att sätta min egen touch.

Pröva dina idéer i en liten eller stor skala. Det behöver inte vara mer dramatiskt än så. I värsta fall så händer ingenting, i bästa fall så kan du få chansen att få ett arbete som du verkligen brinner för eller en rolig sidointäkt. Produkten eller tjänsten finns där redan. Det handlar bara om att den behöver din twist!



Anne-Louise Kroon och Eva Andersson drar i varsin ände av invigningsbandet.



Anne-Louise Kroon är initiativtagare och grundare av Coffice i Söderköping.

”Målet för Coffice verksamhet är att kunna bidra till att fler företag väljer att etablera sig i Söderköping.

Nu är CoOperate Coffice verklighet - En mötesplats för hela det lokala Näringslivet!

Invigningen i mitten på januari blev en succé med över 100 personer som fick vara med när Eva Andersson, ordföranden i Region Östergötland och jag Anne-Louise Kroon, drog i varsin ände av invigningsbandet, till en trumpetfanfar av Mats Gripenblad från Söderköpings kommun. Moderator var Anna Lövenheim från Östsvenska Handelskammaren som inledde med att framföra gratulationer till Söderköpings lokala näringsliv och till att vi nu fått denna arena att verka, samarbeta och växa utifrån.

Invigningstalade gjorde, förutom Eva Andersson, även kommunstyrelsens ordförande Anders Bevefmyr och Senja Ljung VD hos SM Entreprenad. Innan hölls ett glatt och trevligt mingel med tillbehör som hälsodrycken Kombucha, plockmat och underhållning av Ukelele orkestern som även tillägnade invigningen en egen komponerad lokal låt.

Inför starten har några för Söderköping nya företag LRF-Konsult, Smedjan Ekonomikonsult samt Svensk Beläggning AB satsat på att etablera sig på Coffice. Söderköpings kommun tillsammans med Nyföretagarcentrum har också satsat på att finnas här på plats. Vi söker nu efter företag inom IT samt företag inom marknadsföring och kommunikation såsom en PR-byrå, då det är resurser som efterfrågas av andra företag i Söderköping.

Det finns möjlighet att hyra in sig på kontorsplats både för etablering men också för företag som tillfälligt behö-

ver en modern och central arbetsplats. Vi har ett välutrustat konferensrum och en större eventyta för evenemang och föreläsningar och ett antal platser som är lämpliga vid olika utbildningsinsatser. Det är Stadskärneföreningen som ansvarar för alla aktiviteter i Coffice och föreningens medlemmar kommer att få egen medlemsnytta genom tillgång till lokalerna och utbudet av olika utbildningar, marknadsföring och kontaktnät.

Målet för Coffice verksamhet är att kunna bidra till att fler företag väljer att starta och etablera sig i Söderköping och att vi får ett mer aktivt näringsliv. Syftet är också att företag och företagare kan få snabb kontakt med alla näringslivets intressenter i en samverkan, som kan ge ökad kompetens och tillväxt. Det finns ambitioner att knyta ihop ”stad och landsbygd” genom samverkan med Gröna näringar och företag inom turism och besöksnäringen. Stort intresse finns för lokal matproduktion och att utöka boende och övernattningsmöjligheter i kommunen.

Vi har nyligen startat ett affärsnätverk för kvinnliga företagare och målet är att bilda ytterligare nätverk tillsammans med fastighetsägare och med företag inom bygg och anläggningsbranschen. Är du företagare och vill få mer kontakter och möjligheter. Hör av dig, tillsammans hittar vi möjligheterna!

Anne-Louise Kroon
Text
Agneta Eriksson CGI
Foto



Caroline Ring är ny VD på Ramunderstaden sedan 1 januari 2018.

Ny VD på Ramunderstaden

Styrelsen i Ramunderstaden AB har den 21 december utsett Caroline Ring som VD. Caroline Ring har under de senaste månaderna varit tf VD efter att tidigare VD lämnade uppdraget i september. Caroline Ring tillträdde tjänsten den 1 januari 2018.

– Caroline Ring har gått igenom en vanlig rekryteringsprocess genom Unik resurs och vi känner oss trygga i beslutet. Hon känner väl till bolaget efter 9 år som ekonomichef, säger styrelseordförande Lars-Göran Lindblom.

– Jag känner mig väldigt hedrad att ha fått förtroendet att bli VD för Ramunderstaden. Jag ser fram emot att ta mig an utmaningarna som vi och Söderköpings kommun står inför, säger Caroline Ring. Det handlar om stora renoveringar av fastighetsbeståndet, fortsatt nyproduktion av hyreslägenheter och att sköta förvaltningsuppdragen vi utför åt kommunen.

Ramunderstaden
Text och Foto

Företagsnyheter i korthet

Vill du informera din företagsnyhet, 66 tecken, kostnadsfritt här?

Kontakta oss på: info@lillatidningen.com

Bettifix bygger om för honom och barnen!

"Han" ska få lite bättre plats i butiken och "barnen" ska utökas. Varmt välkomna till Bettifix i Fixgallerian i Söderköping.

Carins hundvård flyttar till nya lokaler

Carina Jarhede har under 30 år bedrivits sin verksamhet med hundtrim, dvs bad, klipp och trim i verksamhet utanför Mogata. Nu satsar hon från 1:a april i nya centralt belägna lokaler på Skönbergagatan. Förutom hundtrim utförd av Carina, kan hundägare hyra bad och själva sköta om sina hundar.

Vi önskar Lisett Englöf varmt välkommen till oss!

Nu förstärker vi vårt redovisningsteam i Söderköping för att möta efterfrågan på våra tjänster.



Söderköpings Revisionsbyrå

- en del av Thorell Revision

Besöksadress Skönbergagatan 1, Söderköping
Telefon 0121-120 90
Hemsida soderkopingsrevisionsbyra.se

Björn Ekengren är ny näringslivssamordnare

I höstas började Björn Ekengren sin tjänst som Näringslivssamordnare på Söderköpings kommun. Han kommer närmast från en roll som Näringslivs- och landsbygdsutvecklare i Katrineholms kommun, där han arbetat cirka fyra år.

Björn är i grunden utbildad civilekonom och pedagog och har lång erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling inom IT-branschen. Som lärare undervisade han inom handel och ekonomiämnen samt entreprenörskap.

Han har själv gedigen erfarenhet av försäljning och eget företagande och har under åren haft mycket kontakt med alla typer av företag, kommuner, landsting och statliga myndigheter.

För Björn innebär första tiden i en ny roll alltid att, som han säger själv, "lägga örat mot marken" och lyssna av för att skapa sig en egen uppfattning och för att identifiera behov för framtiden. Han menar att det handlar om att som kommun bistå med olika typer av stöd för näringslivet i en kommun. Det kan till exempel vara olika typer av viktig information, nätverk, kontaktytor, vägledning och inspiration. På onsdagar och torsdagar utgår Björn från Coffice i centrala Söderköping.

Snabba fakta:



Namn: Björn Ekengren

Bor: Norrköping

Telefon: 0121-181 61

E-post: bjorn.ekengren@soderkoping.se

Familj: Fru, två barn, fyra bonusbarn och två barnbarn

Intressen: Fritidshus, natur och resor. Lagar gärna mat!

Söker du jobb som snickare?

- Har du några års yrkeserfarenhet som snickare?
- Har du stort intresse för jobbet?
- Är du social och utåtriktad?
- Tycker du om att ta eget ansvar och jobba självständigt?
- Har du körkort?

Då kanske vi har jobbet som passar dig!

Välkommen med din ansökan till:
hakan@lbmbygg.se

LBM AB
Håkan 0705-777546
www.lbmbygg.se



Kontorab öppnar i Söderköping

Robert "Robban" Johansson är tillbaka i Söderköping, i samma lokaler vid Rådhusorget men med ny arbetsgivare, Kontorab. Robban har arbetat i Söderköping i 20 år!

Han är glad att vara tillbaka i stan och här har han en bred kundkrets, både privatpersoner och företagare. Många kunder uppskattar det vänliga bemötandet och personliga servicen.

Kontorab är en expansiv kontorskedja med 19 butiker över landet och har funnits i 40 år!

Utbudet i butiken blir brett. Nu satsar man även på mobiler med tillbehör och reparationer. En service som funnits i Norrköping under flera år och som efterfrågas stort.

Lilla Tidningen hälsar Kontorab välkommen till Söderköping. Ett välkommet tillskott för en bred lokal fackhandel.

Åke Serander
Text och Foto

Lediga lokaler i Söderköpings kommun den 19 mars, enligt www.objektvision.se

Hagatorget 2
10-105 kvm, Westerbergs fastigheter AB

Ringvägen 40 (Fixområdet)
553 kvm, Galjaden Fastigheter AB

Telegatan 4 (Hamra)
1200-2500 kvm, Estate concierge AB

Ringvägen 44 (Fixområdet)
2000-2500 kvm, Lebourne Real Estate AB

Storgatan 4
112 kvm, Bygg GG i Norrköping AB



Foto: Johan Serander

Familjefest på jubilerande Bodagen

Den 7 april genomförs för tionde året i rad Bodagen på Söderköpings Brunn. Utställningen med föredrag har blivit en tradition. Förra året räknade arrangörerna Serander fastighetsförmedling och Handelsbanken att 1 000 personer besökte mässan. Det är alltid fritt inträde!

I år, lördag den 7 april pågår mässan mellan kl 11 och 14 på Brunnen, så är det 25 utställare på plats. Bland dessa Söderköpings kommun, Ramunderstaden, Riksborgen, material- och tjänsteföretag inom boende och byggande.

Som vanligt bjuder ICA Supermarket på fika med bröd och godis till barnen. Hemglass är på plats för att bjuda på glass (så långt lagret räcker).

Alltid är det två föredrag. I år så talar Veronica Nuija, Freddie Håkansson från samhällsbyggnadskontoret, Söderköpings kommun om: Planeringskedjan - från översiktsplan till detaljplan och färdig tomt.

Det andra föredraget håller Johanna Paar Martiin under rubriken Den personliga festen. Hur man gör sin speciella dag så personlig som möjligt.

Som vanligt blir det tipstävling bland utställarna med fina priser, skänkta av företagen.

Välkommen på en skön vårutflykt, önskar Serander Fastighetsförmedling och Handelsbanken!

Åke Serander

"Lokal marknadsföring som fungerar"

Magnus Bengtsson
Klosterkvarn

lilla TIDNINGEN

Harman Kardon ONYX Studio 4

Blåtandshögtalare med enastående ljudkvalité!

Erbjudande 995:- (exkl. moms ord. 1495:-)

KONTORAB

Ågatan 17 • Tfn. 0121-714111
Erbjudandet gäller tom 30/6-18





Mästarbrev till Gabriella Wallman

Gabriella, som arbetar hos sin far Stig Wallman på Guldmakeriet, har tilldelats Mästarbrev.

Kraven för att få Mästarbrev handlar inte om yrkesprov utan mer om teoretiska studier i bl a affärsjuridik och kundservice. Men för att få göra provet måste man ha arbetat i minst 10 000 timmar, vilket motsvarar ungefär sex år.

Gesällbrev fick Gabriella 2002 efter fyra års studier och avläggande två praktiska yrkesprov. Ett vackert ihålligt armband i vitt guld med lås i två steg och en medaljong. Manuella arbeten utan maskiner som tog nästan hela fjärde året av utbildningen.

Antalet guldsmeder som utbildas vid skolorna i Mjölby och Falköping varierar mellan 20-30 per år.

Åke Serander
Text och Foto



Anders blommor har fått ny ägare

Från december förra året har Anders Blommor fått nya ägare. Susanne Andersson och Therese Nordh, mor och dotter, som tagit över verksamheten. En mysig och charmig blomsterbutik i Söderköpings Centrum, med anor från 50-talet.

De välkomnar hjärtligt både nya och gamla kunder. Butiken har fått ett ansiktslyft, med en "gammal stil" som ligger dem varmt om hjärtat och som de tycker passar in i staden.

Therese har ett yrkesbevis som florist och siktar mot ett Gesällbrev i yrket. Susanne har många idéer och lång erfarenhet som florist och har ett Gesällbrev i yrket. De kommer senast från jobb på härliga Billback's plantskola i Svärtinge.

Vi kör gärna ut blomsterbud inom princip hela Söderköpings kommun.

Välkomna till oss! hälsar Susanne och Therese.



Susanne och Micke lär ut dans i Västra Husby bygdegård.



Deltagarna övar nya turer på dansgolvet.



Theres Andersson stortrivs på buggkursen.

Dans och glädje i Västra Husby bygdegård

Sommaren 2017 flyttade Susanne från Norrköping till Snövelstorp och sedan hösten driver hon buggkurs i Västra Husby. Till sin hjälp har hon sambon Micke. Susanne bestämde sig för att starta eget företag med inriktning mot friskvård. Att starta buggkurs föll sig naturligt då hon själv har dansat sedan 2005 och tagit flera priser genom åren. Hon jobbar även som dansinstruktör i Linköping Dancingteam sedan 2009. Dessutom berättar Micke att dansen är deras stora gemensamma intresse och att de ofta är ute på olika dansställen tillsammans.

Att förlägga kursen i Västra Husby var ett givet val. Susanne vill jobba nära hemmet och ge människorna på landsbygden möjligheten att dansa, utan att behöva ta bilen in till stan. Dessutom finns bra lokal tillgänglig att hyra av Västra Husby Idrottsförening.

- Det roligaste med jobbet som dansinstruktör är att se alla deltagare utvecklas och må bra. Att se alla våga dansa och ha roligt tillsammans.

Totalt är det ca 45 personer som är med i grundkursen och fortsättningskursen. Deltagarna är i blandad ålder mellan 20-70 år och det är en jämn fördelning mellan kvinnor och män. De medverkande kommer framförallt från Västra Husby, men även Norrköping, Söderköping och Vikbolandet.

Theres Andersson är en av deltagarna som stormtrivs på danskursen. Hon tycker det är så roligt att hon valt att

delta i grundkursen, och fortsättningskursen, som pågår under fyra timmar samma kväll. Hon berättar att Susanne och Micke är mycket inspirerande och får alla att känna sig välkomna, som i en familj.

- Efter första lektionen kände jag mig glad som ett barn när jag kom hem. Vi har väldigt roligt och det blir många skratt. Susanne vill verkligen lära ut och är så fantastisk.

Om du sitter hemma och funderar på att börja bugga så rekommenderar Susanne att du ska våga komma och testa. Bugg är en bra träningsform till musik och det blir mycket skratt och glädje på lektionerna.

” Det roligaste med jobbet som dansinstruktör är att se alla deltagare utvecklas och må bra.

Mikael Karlsson
Text och Foto



Foto: Linda Beasley, Studio PIQTURA

Båtsäsongen närmar sig med stormsteg och vi vill slå ett slag för Båtsamverkan

Vi började arbeta med Båtsamverkan sommaren 2016. Idag är ett 10-tal klubbar involverade. Hos dessa klubbar har brotten minskat! Kontakta Polisen och Karl Landström för ytterligare info: karl.landstrom@polisen.se

Båtsamverkan är en brottsförebyggande och trygghetsskapande metod!

Syfte

- Förebygga båtrelaterad brottslighet.
- Öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Förväntad effekt med metoden

- Minska båtrelaterade tillgreppsbrott.
- Öka tryggheten i hamnområde och på båtförvaringsplatser.
- Det primära syftet med Båtsamverkan är att förebygga båtrelaterad brottslighet, men metoden förväntas även bidra till att
- Öka uppleringen av båtrelaterade tillgreppsbrott.

Metodbeskrivning

Metoden är en marin variant av Grannsamverkan och bygger på problemorienterat polisarbete, situationell prevention och samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete.

Polisens uppgift är

- Att arbeta brottsförebyggande mot uppkomna problem/fokusområden.
- Att informera båtklubbar/båtagare om hur de kan försvåra tillgreppsbrott (både i hamnområde och på båtförvaringsplatser), bidra med tips och agera när brott begås.
- Att samverka med medborgarna, båtclubbarna, marina företag, försäkringsbolag, polisens olika enheter, Larmtjänst och myndigheter både lokalt – regionalt – nationellt – internationellt.
- Att lagföra personer som begått brott.
- Att ansvara för att, själva eller i kommunens regi, hålla och löpande uppdatera förteckning över kontaktombud med kontaktpuppgifter. Det är viktigt att kontaktpuppgifterna är uppdaterade så att förebyggande information snabbt kan spridas.

- Att informera kontaktombuden kontinuerligt och direkt vid ökad brottsaktivitet, samt lämna lokal brottsstatistik. Kontaktombuden vidarebefordrar informationen till båtägarna.
- Att tillsammans med kontaktombudet tillhandahålla möjlighet för de boende att märka sina båtar och motorer.
- Att minst en gång per år, ev. i samverkan med kommunen, diskutera samarbetet med kontaktombudet.

Båtägarnas uppgift är

- Att se över stöldskyddet för sin båt, motor och båtens övriga tillbehör.
- Att tillsammans hålla extra uppsikt både i hamnområdet och på båtförvaringsplatser.
- Att vara uppmärksamma på vilka som rör sig i hamnområdet och på båtförvaringsplatser.
- Att bidra med tips, anteckna tidpunkter och andra iakttagelser av till exempel fordon och personer.
- Att anmäla brott och skydda spår så att bevis kan säkras.
- Att i förväg fylla i och kontinuerligt uppdatera Båtkortet: www.polisen.se/Service/Blanketter/Fartygbat/Vanliga-blanketter/Batkortet---eget/

Viktiga brottsförebyggande åtgärder är

- Att märka båtmotorn med dold och synlig märkning.
- Att förankra båten med ett godkänt lås.
- Regelbunden tillsyn (både i hamnområdet och på båtförvaringsplats).
- Bra belysning (stölderna sker ofta när det är mörkt).

Genom samverkan och dialog skapas ett effektivt brottsbekämpande arbete vid riktade insatser.

- Båtagarna involveras, via Båtsamverkansgrupperna, genom att rapportera vad de ser i sina hamnar / på båtförvaringsplatser.
- Polis resursfördelas geografiskt för att möta upp samtal från båtclubbarna. Civila enheter kontrollerar vägar, nattöppna bensinmackor och rastplatser där MOCG (Mobila Organiserade Kriminella Grupperingar) passerar. Vid behov tillämpas fast spaning på kända gärningsmän.

POLISEN INFORMERAR



Peter Johansson är Söderköpings och Valdemarsviks kommunpolis. Han svarar gärna på dina frågor.

Syftet med regelbundna möten

- Alla får en gemensam lägesbild av vad som händer i det geografiska området.
- Följa upp arbetet/samverkan.
- Vad har hänt sedan förra mötet?
- Hur väl har parterna uppfyllt sina åtaganden?
- Vilka nya problem/fokusområden kan vi identifiera till kommande period?
- Vad kan göras bättre till nästa möte? Vad kan vi göra åt de nya problemen?

Polisen ansvarar för uppföljning av

- Antal båtrelaterade tillgreppsbrott i området där Båtsamverkan tillämpas.
- Övriga brottstyper i området.
- Polisär resurstid för arbete med Båtsamverkan.
- Trygghetsmätning bland berörda båtägare.

Peter Johansson
Kommunpolis



Kim och Per kollar på Jetskins motor.

Foto: Sissa Dahm

Båtmässan Allt för sjön

Till er som aldrig varit där och till er som vill läsa om en båtmässa utan en massa tekniska detaljer.

Varje år i mars är det båtmässa i Älvsjö, Stockholm. Ett värtecken för många. I år kändes det inte speciellt varligt, när det var snökaos dagarna innan färden mot storstan. Men vädret gav med sig!

Väl på plats började jag, Pera och vår son Kim med den obligatoriska fikan. Sedan in i båtvärlden!

En stor hall fylld med båtar: stora, små, plast och aluminium. Lyxiga och familjevänliga, kanoter, vattenskotrar och till Peras glädje en Jetski (läs ståmaskin). Det värmdede lite extra i en gammal Jetskitävlares hjärta. Att öppna Jetskin och kolla motorn var självklart.

Det är rätt bra gymnastik att vara på en båtmässa. När man besöker och vill titta in i olika båtar så måste man antingen ta av sig skorna eller sätta på sig skoskydd. På ett ställe var man tvungen att både ta av sig skorna OCH använda skoskydd. Många kroppsböjningar blir det! De flesta utställare har trappa upp till sina områden så många trappsteg blir det! Man går och går så många fotsteg blir det! Dagens gympapass är räddat.

I många år så har vit varit den självklara färgen på båtarna. För ett par år sedan så kom det svartfärgade båtar på marknaden. En del är även svarta över rutorna och det ger ett coolt uttryck i allt det vita.

I år, till min glädje, så fanns det även andra färger. Beiga båtar är visserligen inte så mycket färg men de är inte vita. Några skrov var blå och milt gröna och det tycker jag känns trevligt.

Den dyraste båten, som vi var uppe i, kostade 10 000 000 kr. Tre sovrum varav ett hade en vånings-säng. Ett barn sprang förtjust in hytten och paxade en av sängarna.

- Här vill jag sova! ropade hon glatt och flera av oss besökare log hjärtligt mot varandra.

Två toaletter, bra trappa upp till flybridge (det är som ett uterum upp på taket), stort matbord och flera förvaringsmöjligheter. Det bästa på denna båten var ändå köket. Det var placerat i aktern (längst bak på båten) med fast tak över och då behöver man inte vara orolig över det svenska vädret. Stort och rymligt med fantastisk utsikt, inbillade jag mig i alla fall. Jag hade inte haft något emot att ha detta kök hemma.

Något som drar ner på upplevelsen är vår arbetsskada (vi arbetar med båtservice) angående putsen på båtarna. Vi ställer oss samma fråga varje gång vi åker hem från



Foto: Jonas Svenningsson, Stockholmsmässan

båtmässan- Varför polerar man inte båtarna?

Det har blivit en tävlan, oss emellan, att försöka hitta en båt med toppkvalitet gällande putsen på skroven. Men tyvärr har vi inte hittat någon ännu...

Många säljare känns trötta och är inte särskilt intresserade av att prata. Men ett par herrar (det är väldigt många manliga säljare) var öppna och trevliga och vi fick en hel del trevliga samtal och tankar att ta med oss hem.

Tillbehörshallen är till brädden fylld av detaljer och man kan djupdyka i allt från oljor, sjökort och praktiska kläder. Vi köpte den årliga korven med en hälsning från säljaren.

- Vi ses nästa år!

Vid datorn, en landkrabba som hamnat i båtvärlden på grund av en båtmekaniker till make, Sissa Dahm, Marin och fastighetsservice, Söderköping.

” Den dyraste båten, som vi var uppe i, kostade 10 000 000 kronor...”

Sissa Dahm

STEGEBORG

Påsköppet, Bruncher, Afterwork och Morsdag



Påskmeny och äggjakt för alla barn på Hamnkrogen

Under påsken serveras en välkomponerad två- samt tre-rätters påskmeny. Pris 325 kr/2-rätter samt 395 kr för tre-rättersmeny (bordsbokning). Öppet långfredag, påskafton & påskdagen 12 - 22. Alla barn får var sitt påskägg!

Morsdagmeny
27 maj!

Boka bord på
hamnkrogen@stegeborg.se

Konferenser
året om!

Brunch på Trädgårdshotellet
Söndagarna 8, 15 och 22 april serveras
brunch mellan 12 - 15. Pris 175 kr p.p.
Barn 5 - 12 år 120 kr (barn 5 år gratis)

Hamnkrogen öppnar 27 april
Fredagar 18 - 21 (AW-erbjudande)
Lördagar 12 - 22
Söndagar 12 - 16

Stegeborgs Egendom | 0121-420 01 | stegeborg@stegeborg.se | stegeborg.se

Vigsel i sommar? Vi skapar ringar utifrån era önskemål alltid med kvalitet i fokus



GULD
MAKERIET

Storgatan 5
614 30 Söderköping
0121-155 33
www.guldmakeriet.com



Vår påsktårta är
Choklad/Passion i år

0121 - 100 52

JANNE'S
HEMBAGERI

Beställ brödet till påsk
kavring och påskvört!

Vi tror på
lokala beslut
och långa
relationer.

Välkommen till oss på
Ågatan 21 i Söderköping.

Handelsbanken



Fin Saab 93; Kråkvilan 2017.



Camping på marknaden på Kråkvilan 2017; Saab 99-69 med Saabo.



Utsikt över marknaden på Kråkvilan 2017.



Start för vår vårträff i Björkfors 2017.



Här kan man köpa kuddar och väskor och tyg med bl.a. Saabmotiv.



Frukostklubben på Tyska Torget 2017.

Har du hört talas om Östgöta Saabklubb?

Vet du att det finns en MHRF ansluten Saabklubb i Östergötland. Denna klubb bildades 1987 av några entusiaster i Linköpingstrakten. Vi är en MHRF-ansluten klubb för alla som har ett intresse för alla typer av Saab-bilar. Från början så var vår klubb bara för äldre typer av Saabar, men efter Saabs konkurs så ändrade vi på detta så att vi vänder oss till alla Saabägare. Du behöver inte ens äga en Saab, utan bara Saabintresse räcker.

Syftet men klubben är:

- Att arbeta för att bevara alla Saab-bilar.
- Skapa intresse för att behålla Saabar i rullande trafik.
- Underlätta ägandet genom förmedling av reservdelar.
- Träffa andra Saabägare.
- Utbyta erfarenheter.

Vi ger också ut en tidning, Sidorutan, som kommer ut med 4 nummer per år och vi är cirka 130 medlemmar.

Vi har flera träffar under året; årsmöte i mars, vårupptakt annandag påsk, vårträff i maj, någon typ av sommarträff, och vi arrangerar en stor Saabmarknad på Kråkvilan första söndagen i september. Vi försöker också synas på andra träffar i närområdet. Naturligtvis åker vi till Trollhättan när det är stora träffar där.

Många av er har säkert varit på många loppisar och marknader, och det finns väldigt många typer av marknader under sommarhalvåret. Det speciella med vår marknad är att det bara säljes sådant som har med Saab att göra. Övriga hänvisas till andra marknader. Denna marknad startade redan 1987, på en parkering i Linköping. Man hade lite delar i bagageluckan och så bytte man eller köpte/sålde till varandra.

I början på 1990-talet så var det flera som hörde talas om oss, så vi hyrde Gistads idrottsplats, där vi var från 1993. Åren gick och det blev fler och fler kom till oss

och till slut så växte vi ur även denna plats. 2010 var sista året vi var där.

Då kontaktade vi SMK Östgöta/Vargarna och vi fick hyra Kråkvilan i Norrköping. I år är det åttonde året vi är på Kråkvilan och vi växer mer och mer. I Saabkretsar så är vår marknad väldigt känd. Förra året så hade vi 53 säljare, ca 375 bilar på parkeringen t.o.m. kl. 12.30 och det gav cirka 600 besökare.

Vi brukar träffas redan på lördagseftermiddagen, då vi har många som åker långt för att komma till oss. Vi brukar vara ett 50-tal personer på lördagskvällen. Många campar i tält, husvagnar och husbilar och en del bor på närliggande vandrarhem.

På lördagskvällen så tänder vi grillen och bara umgås med alla Saabvänner. Många träffar man bara en gång om året och det är på vår marknad.

Vi brukar ha säljare/besökare från hela Norden, Tyskland, Holland, Estland, Lettland, England och vi har till och med haft Ryssar på besök. Det är inte dåligt för en sådan liten klubb.

Förra året så utnämnde vi vår "fikatjej" Marie till hedersmedlem i Östgöta Saabklubb. Hon har varit med och hjälpt oss i cirka 15 år.

När man vaknar på söndagsmorgonen undrar man ju hur vädret ska bli.

Vi hade rätt så mycket tur även i år. Förutom några små skurar höll sig vädret lugnt till cirka 14-tiden. Vid 15-tiden öppnade sig dock himlen och då var det inte så kul längre.

Vi arrangerar också en frukostklubbsträff tillsammans med Norrköpings veteranbilsklubb och tidningen Klassiker. Denna kommer att hållas fem söndagsmorgnar mellan kl 07.00 och 09.30 på Tyska Torget i Norrköping. Första träffen blir den 13 Maj.

Vi har en del medlemmar i Söderköpingstrakten och vi har under ett par år försökt att planera en träff med start i Söderköping och vidare ut till Stegeborg. Vi får hoppas

att det snart blir av. Vi ser gärna flera medlemmar från Söderköping med omnejd.

Jag har också en anekdot att berätta.

Den 27 Maj 2015 gick Erik Carlsson "på taket" bort, bara ett par veckor före en stor träff i Trollhättan. Han har ju betytt enormt mycket för Saab.

Hur hedrar man en sådan legend? En tyst minut?

Nej, absolut inte. Man tar fram ett 10-tal gamla Saab 2-taktare och varvar motorerna i ett par minuter istället. Gissa om det blev en fin hyllning till honom.

Jag kan ju passa på och berätta lite om mig själv.

Jag heter Roger Forssén, bor i Norrköping och är ordförande i klubben sedan många år. Min första bil var en Saab V4 från 1973 och den köpte jag när jag låg i lumpen. Sedan har det passerat en del Saabar hos mig, och idag har jag "bara" sex stycken Saabar och en Saabo, som är en liten husvagn i plast, som tillverkades i Ljunga 1964-1977.

Att jag kom med i Östgöta Saabklubb var egentligen en slump. 1993 fick jag överta en jättefin Saab 99 från 1969 som endast hade gått ca 5000 mil, av min moster. Strax efter detta ringer det på min dörr, och en numera nära vän till mig värvar mig till klubben. Det visar sig att han kände min moster och visste om denna fina bil.

Det skulle vara kul om man kunde hitta ett fint ladugårdsfynd. Jag tror att man fortfarande kan hitta ett sådant. De finns säkert någon Saab som står och ser ledsen ut i någon lada på landet. Hoppas på att någon i Söderköpingstrakten har ett fynd till mig.

Om du är intresserad av att gå med i Östgöta Saabklubb så är du välkommen att kontakta mig. Kontaktuppgifter finns på www.ostgotasaabklubb.com

Roger Forssén
Text och Foto



Fix Textildagar med en utställning om Fix Trikåfabriker

Under den sista helgen i april, 27–29 april öppnar utställningen om Fix Trikåfabriker och i samband med det anordnar Stads kärnan i Söderköping ett nytt evenemang, Fix Textildagar.

Med en utställning om Fix Trikåfabriker och med Fix textildagar lyfter vi både vår historia och vår framtid. I Söderköping finns framgångsrika företag som Medisox och Jofotex som har starka band till Fix och i området finns idag fler företag som arbetar i textilbranschen, Korps, Garnboden, Sparven m.fl. Idag lockar Jofotex bussresor att stanna till för att handla i en av Sveriges största tygbutiker. I Sverige är intresset stort för sy- och hantverksfestivaler, SyLAN, stick & handarbetscaféer m.m. Många lägger sin lediga tid och reser långt för att tillsammans uppleva, få kunskap och shoppa, ett nytt sätt att skapa och öka handel. Vi räknar med att nå besökare i en radie med 30 mil från Söderköping.

Under Fix textildagar kommer utställningen och butikerna hålla öppet. Det kommer vara många aktiviteter ex. TEXTIL-LOPPIS, erbjudanden i butikerna och man kan delta i workshops i bl.a. sömnad, virkning, tovning, stickning mm.

Utställningen kommer berätta om Fixområdets textila historia, som är unik och värd att berätta. Den är unik, inte bara för Söderköping utan för större delen av Europa. Här producerades barnkläder med hög kvalitet mellan 1964–1991. Fix, Tussilago, Flamingo och Mats Wilander var varumärken som designades och tillverkades här. Idag lever varumärket Fix kvar hos Lindex.

Evenemang som det här kräver samverkan och att man tillsammans finansierar aktiviteter och marknadsföring. Stads kärnans samarbetspartners är företagen på området, kommunen, fastighetsägaren m.fl. Projektledare och initiativtagare för evenemanget är Lotta Nilsson.

På lördagen är det även evenemanget Handels dag i Söderköping och hela stadens butiker håller extra öppet.

Med samordning och gemensam kraft lockar vi fler besökare till Söderköping!

Lotta Nilsson



Foto: En dag för barnen



Foto: En dag för barnen

En dag för barnen

Lördagen den 26 maj mellan kl 10-16 är det åter dags för det populära arrangemanget

Arrangemanget har som syfte att låta ALLA barn få möjlighet att prova på olika aktiviteter, delta i underhållning och givetvis ha roligt. Dagen avslutas i Brunnsparken med ett känt dragplåster. Årets dragplåster är JOMPA, "En sagotant i ny tappning" med hiphopsagor.

Många ungdomsverksamheter/föreningar får chans att synas i samband med den här dagen och antalet som medverkar ökar för varje år.

Evenemanget kräver att många volontärer ställer upp och hjälper till före och under den här dagen.

En dag för barnen genomförs med hjälp av bidrag, sponsring och ideellt arbete. Många företag och organisationer ser fördelar med att synas i samband med evenemanget.

En dag för barnen är ett av de största evenemangen som anordnas i Söderköping. 2017 räknar man med att det var ca 15 000 besökare. Många kom från närliggande kommuner och söderköpingsborna passade förstås på att njuta av denna dag.

Ett smakprov av årets program

10.00 Invigning vid dansbanan i Kanalhamnen

16.00 Konsert med JOMPA i Brunnsparken

Projektledare är Bettan H. Johansson och Lotta Nilsson

Lotta Nilsson



Konserter med Roland Engdahl och Towe Widerberg

Kom och lyssna till Roland och Towe och dessutom Charlotta Widerberg med påskkonsert; måndag annandag påsk den 2 april kl 16:00. Entré 120 kr. Lokal är IOGT-NTO lokalen på Munkbrogatan 13, Söderköping. Det finns även tillfälle att dansa till Roland och Towe i samma lokal, söndag den 22 april mellan kl 14:00-16:30. Då är entrén 80 kr.

Välkomna! hälsar Roland och Towe.

Jag tänker på miljön och handlar därför lokalt

Påskbord på Mons Skärgårdskrog Sankt Anna Skärgård

Vårt påskbord dukas upp med vårens primörer
Många sillar, goda fiskrätter
och inte att förglömma de olika äggfaten.
Vi älskar att jobba med de lokala råvarorna
Blicka ut över skärgården medans ni njuter av maten

Öppettider: Långfredag kl 18.00
Påskafton kl 13.00 och 17.00
Påskdagen kl 13.00 och 17.00

GER DIG UPPLIVELSE VID HAVET
www.monsskargardskrog.se
0121-51133 ank 4

Skärgårdskrogen
Mon, S:t Anna



Musik och dans på gator och torg 16/6

Läs mer på event.soderkoping.se
Anmäl er till Kulturkontoret 0121-187 10
kulturkontoret@soderkoping.se

EVENT.SÖDERKÖPING.SE

Gratis aktiviteter för alla barn!

Framtiden är Barnen
Barnen är Framtiden

En dag för barnen

i Söderköping
Lördagen den 26 maj

Aktiviteter på stan kl. 10-16
Konsert med Jompa kl. 16 i Brunnsparken

JOMPA

SÖDERKÖPING.SE

STADSKÄRNAN I Söderköping
www.isoderkoping.se

LIONS INTERNATIONAL

Lilla Tidningens serie



Heidi Silfverclau

Säsongsöppning

21 april kl 11.00

Golfens dag, Bangolftävling lag den 26 maj
Hundens dag, Hundutställning den 2 juni

Välkomna till
Café Jägmästargården
Söderköping

www.cafejagmastargarden.se

0761-38 31 56 • Söderköping

Välkommen att boka!

Gilla oss på



Vi gör din vardag enklare!

Vi hjälper dig med:

- Städning
- Hantverk
- Barnpassning
- Trädgård
- Elarbeten
- Datorhjälp

Vi söker pensionärer som vill jobba med oss!



veterankraft.se

norrkoping@veterankraft.se | tel: 011-443 32 00

Ratta in RadioWix på 97,9
Din lokala Radiokanal i
Valdemarsvik



Tips till påskägget!

Söderköpingsmyntet är en uppskattad gåva som fungerar som ett presentkort hos våra medlemmar. Det finns i valörerna 100, 250 samt 500 kr.

Köp dem hos hos Guldmakeriet, på Söderköpings Brunn och på Turistbyrån.

Trevlig handel i Söderköping och Glad Påsk!

STADSKÄRNAN I
Söderköping

www.isoderkoping.se



Sörby Gästgivargård
Gärdsbutik & Café

Vårmarknad

Lördagen 7 april 10-15

Vi bjuder till vårmarknad med jord, sättlök, sättpotatis, fröer. Nytt för i år är viltkött och lamm m.m. Lokala hantverkare erbjuder på plats bl.a. Fisk, bröd, blommor, garn, vävt, grillat, rökt kött/fisk. Gärdsbutiken är öppen som vanligt 10-17.

Välkomna hälsar Elvy och Hasse med personal

Telefon till Elvy 0730-310510

Sörby Gärdsbutik ligger på väg 210 mot Sankt Anna ca en mil från Söderköping

Nytt nummer ute den 26 maj

Helens
FÖR KÖRKORT



Dags att ta körkort?

Aktuella kursstarter och mer information hittar du på
helensforkorkort.se

Margaretagatan 1 Söderköping 0121-100 11

Fira Första maj i Söderköping!

Vi samlas på Rådhusorget kl 10.45 och går efter fanor och musikkår till Söderköpings brunn där tal, kaffeservering, lotterier och musikunderhållning tar vid.

Tillsammans för trygghet i Sverige och Söderköping!





PÅSKENS GUDSTJÄNSTER

SKÄRTORS DAGSMÄSSA, MÅRTENSSON
Torsdag 29 mars kl. 19.30 i Östra Ryd. Vi träffas 18.00 i församlingshemmet för en måltid innan mässan.

LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST, SANDBERG
Fredag 30 mars kl. 11.00 i Gårdeby. Sång av kyrkokören.

PÅSKNATTSMÄSSA, SANDBERG
Lördag 31 mars kl. 23.00 i Västra Husby.

EKUMENISK PÅSKDAGSMÄSSA, MÅRTENSSON
Söndag 1 april kl. 11.00 i Östra Ryd. Kyrkokören, Betaniasångare och Golden Dance (dansgrupp av barn från Betania) medverkar. Samt Mats Gripenblad trumpet. Tårta serveras.

GUDSTJÄNST ANNANDAG PÅSK, SANDBERG
Måndag 2 april kl. 14.30 på Aspgården. Tårta serveras efteråt.

Svenska kyrkan
ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING

Kolmårds kök

Vårkampanj i Lilla tidningen



Ring 011-10 71 10
för kostnadsfritt
hembesök!



Fri montering*

*Vår rabatt motsvarar 70% av monteringskostnaden.
Rotavdraget hjälper dig med resterande del.
Rabatt 70% + ROT 30% = Fri montering

20% rabatt
på vitvaror
vid köp av
kök

Butängsgatan 44 Norrköping
kolmardskok.se 011-10 71 10

Händelser under påskhelgen 2018 i Söderköping S:t Anna församling

Palmsöndagen 25/3

11:00 Mässa i S:t Laurentii kyrka
18:00 Mässa i Skällviks kyrka

Skärtorsdag 29/3

19:00 Mässa i S:t Laurentii kyrka
19:00 Mässa i Börums kyrka

Långfredag 30/3

15:00 Gudstjänst i Drothems kyrka
18:00 Gudstjänst i Skällviks kyrka

Påsknatten 31/3

23:30 Påsknattsmässa i S:t Laurentii kyrka

Påskdagen 1/4

11:00 Mässa i S:t Laurentii kyrka
11:00 Mässa i S:t Anna kyrka

Annandag påsk 2/4

11:00 Mässa i Skönberga kyrka
Pilgrimsvandring efter mässan till EFS Arken där lunch serveras



Telefon: 0121-358 00
www.svenskakyrkan.se/soderkoping

Svenska kyrkan
SÖDERKÖPING S:T ANNA

Erbjudanden vecka 13

Fläskfilè 49,95 kr/kg Ursprung: Danmark

Garant inlagd sill 5 kr/burken

I Manuella Charken:

Whiskeyskinka 9,95 kr/hg

Priserna gäller vecka 13 med reservation för slutförsäljning



5 kr/burken

Gilla vår Facebooksida för erbjudanden och tävlingar
Telefon 0121-21750

Glad påsk önskar vi på Tempo Trollet!



Postombud - ATG - Svenska Spel

Mötesplatsen för Söderköpings näringsliv & Ditt företagande.

En kreativ och professionell miljö. Skapa nätverk och nya möjligheter för ditt företag. Här kan du hyra

- kontorslokal
- utbildningslokal
- styrelserum och eventyta

Coöperate
COFFICE

Mer info:
Anne-Louise Kroon
0707-68 32 17



HANDELNS DAG

Söderköping

Lördagen den 28 april

- Handla & Vinn! Söderköpingsmynt lottas ut.
- Assistancékåren visar sina bilar på Fixpunkten
- På Hagatorget Hundforum visar räddningssök Elkvarn Finsnickeri visar upp sig Provslitt en vattenskoter hos ATV & Fritid

Extra öppet till kl.16!
De flesta handlare i Söderköping kommer att hålla öppet extra länge och ha fina erbjudanden under Handelsdag.
Se annonsering i NT!

Handla lokalt i Söderköping!
Tillsammans ser vi till att Söderköping håller en god service och ett brett utbud.

www.isoderkoping.se
VÄLKOMMEN!

SÖDERKÖPING.SE ÖSTGÖTA MEDIA ÖM.

Din hjälpmedelsbutik i Vilbergen

Mån-Fre 10-18 Lör 10-13

Vi har bl.a:

- Rollatorer
- El-scootrar
- Käppar
- Stödbandage
- Synhjälpmedel
- Hörselhjälpmedel
- Hushållshjälpmedel
- Hygienhjälpmedel

Funktion & Design

Vilbergens Centrum
Urbergsgatan 90
603 56 Norrköping
011-102700
www.hjälpboden.se